



VOOR DE KATHOLIEKE GELOOFGEMEENSCHAP VAN VLEUTEN-DE MEERN EN LEIDSCHER RIJN

# NIEUWSBRIEF

## Voor jonge gezinnen

## Advent en Kerst 2015

### AGENDA

<i>Adventsproject 1</i>	29/11
<i>Adventsproject 2</i>	06/12
<i>Jonge Ouders Geloven Nu</i>	10/12
<i>Adventsproject 3</i>	13/12
<i>Adventsproject 4</i>	20/12
<i>Kinderkerstvieringen</i>	24/12
<i>1<sup>e</sup> Kerstdagviering</i>	25/12
<i>Kindjewiegen Mariakerk</i>	25/12
<i>Kindjewiegen Willibrordkerk</i>	26/12
<i>Tiengroep</i>	10/1

### 'Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht'

We zijn gewoon de Schepper God te omschrijven in Zijn grootheid en almacht; hoe Hij met een simpel woord uit eeuwigheid de tijdelijkheid, en uit oneindigheid de eindigheid doet ontspringen. Maar vandaag vraag ik jullie aandacht, juist voor de deemoed en het geduld, die schuilen in Gods scheppingsdaad.

Uit aarde rijst de veelvormigheid, uit water vloeit het leven, uit vuur ontvlamt de beschaving, uit lucht waait voort de vrijheid. Zoals de schepping een draagtijd kent, zich rustig ontvouwt, zo kan ook een kind naar tijd en lijf groeien in zijn wonderlijke rol. De psalmist heeft woorden gevonden om Gods geduldige en liefdevolle ambacht tot uitdrukking te brengen: *"Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht, mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden."*

Een kind ontvouwt zich in de moederschoot, lange tijd aan het menselijke oog onttrokken. Maar ook al kunnen wij het nog niet zien, het is er al, levend, groeiend, wennend. Zou het er plotsklaps zijn, uit het niets geboren, dan zou het wonder té zichtbaar zijn, té overrompelend. Dan zouden wij het kind wellicht over het hoofd zien, op zoek naar de Verrichter van deze wonderlijke truc.

Maar nee, God stelt Zich bescheiden op, geduldig, en laat ons het langzaam ontluikende kind, liefhebben om zichzelf.

De draagtijd nadert nu haar einde, de laatste dagen vangen aan. Week na week branden we een nieuwe kaars, teken van het vurige verlangen in ons hart. Maar ook, licht dat ons helpt te zoeken en te vinden.

Rustig wachten we op het moment, dat de schepping zich ontsluit en Gods lieve kind geboren wordt.



# Adventsprojecten in beide kerken weer van start!

In de Adventtijd als we uitzien naar de geboorte van het kindje Jezus, en met Kerstmis als we Zijn geboorte vieren, is er natuurlijk extra aandacht voor de kinderen in onze parochie.

Op de vier zondagen voor Kerstmis zijn er bijzondere Kindernevendiensten voor kinderen van 4-12 jaar. Oudere kinderen mogen meehelpen. Ook ouders die het leuk vinden om mee te helpen zijn welkom.



Neem een plastic fles en oude kranten mee!

Op een speelse en creatieve manier gaan we samen met de herders en wijzen op weg naar de stal in Bethlehem. Dit jaar gaan we zelf een kerstengel maken. Neem daarvoor een klein plastic flesje en oude kranten mee! Elke zondag wordt hier na een mooi bijbelverhaal en gebed samen aan gewerkt.

Wees welkom vanaf 29 november elke zondag om 10:00 uur in de Mariakerk te De Meern of de Willibrordkerk te Vleuten.

## Eerste Kerstdag - Gezinsviering

Op 25 december, Eerste Kerstdag, om 10:00 uur wordt het project afgesloten met een kerstviering in de Mariakerk te De Meern. Er is speciale aandacht voor kinderen uit de hele parochie. Alle kinderen krijgen dan een klein cadeautje.

### Meer informatie

- Willibrordkerk te Vleuten: [m.j.siemonsma@gmail.com](mailto:m.j.siemonsma@gmail.com)
- Mariakerk te De Meern: [magr\\_van\\_doorn@hotmail.com](mailto:magr_van_doorn@hotmail.com)



## Kindjewiegen

*Kindjewiegen* is speciaal voor de kleinste kinderen. Op 25 december vindt dit plaats in de Mariakerk te De Meern en op 26 december in de Willibrordkerk te Vleuten. Tussen 14:30-16:00 uur mag je naar de kerk komen om de kerststal te bekijken en samen kerstliedjes te zingen. Om 15:00 uur wordt het kerstverhaal voorgelezen





## 24 december Kinderkerstspellen in Vleuten en De Meern!



De parochie 'Licht van Christus' organiseert elk jaar op kerstavond in beide kerken een prachtig Kinderkerstspel. Honderden mensen komen kijken!

Alle bekende Bijbelse rollen uit het kerstverhaal worden door kinderen uit de omgeving gespeeld. Een mooie ervaring voor jouw zoon(tje) of dochter(tje)!

Kinderen vanaf groep 2 mogen meedoen met de kinderkerstspellen.



Kinderen vanaf groep 4 mogen meezingen in de kinderkerstkoren: [kinderkoor@lichtvanchristus.nl](mailto:kinderkoor@lichtvanchristus.nl)

### Repetities in De Meern:

- 11 december 16:00-17:00 uur
- 18 december 15:30-17:00 uur

Kinderkerstspel De Meern:  
24 december om 18:30 uur

Wil jouw kind meespelen in De Meern?

Mail dan naar [kinderkerstdemeern@hotmail.com](mailto:kinderkerstdemeern@hotmail.com)



### Repetities in Vleuten:

- 11 december 14:00-14:45 uur
- 16 december 14:00-15:30 uur
- 24 december 13:15-14:45 uur

Kinderkerstspel Vleuten:  
24 december om 17:30 uur

Wil jouw kind meespelen in Vleuten?

Mail dan naar [kinderkerstviering@hotmail.com](mailto:kinderkerstviering@hotmail.com)

## Project Kinderkerstkoren

Vanaf groep 4 kunnen kinderen meezingen tijdens één van de twee Kinderkerstspellen. Daarvoor worden twee projectkoren opgericht, één in de Mariakerk en één in de Willibrordkerk.

- Vanaf 1 december repeteren we elke dinsdag van 16:00-17:00 uur in de gymzaal aan de Mereveldlaan 3 in De Meern.
- Vanaf 3 december repeteren we elke donderdag van 16:00-17:00 uur in Kerkestein in Vleuten (achter de Willibrordkerk).



De twee project kinderkerstkoren zullen afzonderlijk van elkaar zingen op 24 december:

- Het koor uit Vleuten zingt om 17.30 uur tijdens het kerstspel in de Willibrordkerk
- Het koor uit De Meern zingt om 18.30 uur tijdens het kerstspel in de Mariakerk.

Aanmelden kan via: [kinderkoor@lichtvanchristus.nl](mailto:kinderkoor@lichtvanchristus.nl)

Voor inlichtingen kan je ook bellen met de dirigente Miranda Simonis-Spies: 06-15861007 of 030-2600207



# Geloven Nu 25+

## Start tweede groep

Een groepje enthousiaste twintigers/dertigers/veertigers stappen één keer in de maand een avondje uit het drukke (gezins)leven om dieper in te gaan op de (hedendaagse) betekenis van een alinea Bijbelse tekst.

We wisselen, onder het genot van een kopje koffie/thee, perspectieven uit en delen persoonlijke ervaringen en vertalingen van deze tekst. Uit de discussies ontstaan soms prachtige nieuwe inzichten en praktische toepassingen.

Als er voldoende interesse is, wordt een tweede groep gestart. Over de frequentie en dag van samenkomst zullen we samen overleggen.

Als je mee wilt doen of vragen hebt, mail dan naar pastoraal werker Yuri Saris: [saris@lichtvanchristus.nl](mailto:saris@lichtvanchristus.nl)



# Tiengroep van start

## Start op zondag 10 januari

Afgelopen jaar is tijdens de laatste bijeenkomst aan de vormelingen gevraagd hoe zij nu het **vuur van de Heilige Geest** kunnen laten branden in hun hart. Want dit gaat niet vanzelf! Zoals je een kampvuurtje soms even moet aanwakkeren, even wat lucht moet geven, om het mooi te laten branden, zo geldt dat ook voor het vuur van Gods Geest in ons hart. Er ontstond een levendige brainstorm waarbij een heleboel ideeën gedeeld werden. Hier rechts zie je de **ideeënlam** die toen ontstaan is.

Op donderdag 26 november is een groep tieners bij elkaar gekomen, bestaande uit vormelingen van de afgelopen twee jaar. In de mooie eigen ruimte (met naastgelegen eigen keukentje) hebben we nagedacht over de start van een tiengroep voor de parochie. Dit hebben we samen bedacht:

- ◆ De Tiengroep richt zich op tieners van 12-15 jaar.
- ◆ We komen samen op zondagavond van 19:30-21:00 uur.
- ◆ We komen in ieder geval 1 keer per maand samen.
- ◆ De tieners willen zelf graag om de week, we gaan kijken of dit haalbaar is. Dit wordt zeker mogelijk als iemand wil meehelpen organiseren. Hiervoor zoeken we jongeren tussen 20-35 jaar oud.
- ◆ Af en toe hebben we een bijzondere activiteit, zoals bezoek aan de Passion, een filmavond, een nachtwake in de kerk, een excursie. In dat geval vervalt de normale bijeenkomst of passen we de tijden aan.
- ◆ De échte start is op **zondag 10 januari op 19:30 uur**. We komen samen in ons eigen 'appartementje' in het pastoraal centrum te Vleuten.
- ◆ Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar Yuri: [saris@lichtvanchristus.nl](mailto:saris@lichtvanchristus.nl)



# Eerste H. Communie

Alle kinderen die dit jaar in groep 4 zitten, of 7-8 jaar oud zijn, worden uitgenodigd om mee te doen met de voorbereiding op de Eerste H. Communie. Jouw zoon of dochter kan aansluiten bij de voorbereiding in Vleuten of in De Meern. In ongeveer 8 bijeenkomsten en activiteiten, verdeeld over **woensdagmiddagen en zondagochtenden**, worden de kinderen voorbereid op dit mooie en feestelijke Sacrament. Er wordt gebruik gemaakt van de kleurrijke en creatieve methode 'Blijf dit doen'.



Het is voor de kinderen, en voor de vruchtbaarheid van de voorbereiding, belangrijk dat jullie als ouders betrokken zijn. Er zal tijdens het traject daarom ook een ouderavond plaatsvinden en wij vragen jullie hulp rondom de viering en voorbereiding.

## Enkele belangrijke data

De voorbereiding begint met een **informatieavond op 14 januari in Vleuten om 20:00 uur in Kerkestein of op 21 januari in De Meern om 20:00 uur in De Schalm**. De Eerste H. Communieviering vindt plaats op zondag 29 mei in Vleuten en op zondag 5 juni in De Meern.

Indien jullie zoon of dochter nog niet het Doopsel heeft ontvangen, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Dit kan aangeven worden bij de aanmelding.

Voor vragen, folder of aanmelding kan je een mail sturen naar [1ecommunie@lichtvanchristus.nl](mailto:1ecommunie@lichtvanchristus.nl)

# Vormsel

De voorbereiding op het Vormsel vindt plaats op een bijzonder moment in het leven van tieners: ze gaan de grote stap maken naar de middelbare school en hun volwassenheid ontluikt.

**In zes bijeenkomsten, die op donderdagavond om 19:30 uur in Kerkestein te Vleuten plaatsvinden**, gaan we samen nadenken en praten over thema's als volwassen worden, relaties en vriendschappen, talenten ontwikkelen en levenskeuzes. We ontdekken hoe Gods Heilige Geest ons hierbij helpt.



Daarnaast zal er ook een bijzondere boeteviering plaatsvinden, ontmoeten wij de Vormheer, en nemen we deel aan 'Spirit!', de vormelingendag van het bisdom.

Wij vinden het belangrijk om in de voorbereiding de deelnemende tieners aan te spreken op hun eigen ideeën en geloof. In die zin betekent deelname niet dat zij automatisch ook het H. Vormsel moeten ontvangen: er is ruimte om dit persoonlijk te onderzoeken en alle vragen te stellen die opkomen.

## Enkele belangrijke data

**Op 7 januari vindt om 20:00 uur in Kerkestein een informatieavond plaats voor ouders en tieners samen**. De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 22 mei in de Mariakerk te De Meern. Voor vragen of aanmelding kunt u een mail sturen naar: [vormsel@lichtvanchristus.nl](mailto:vormsel@lichtvanchristus.nl)

# Wereldjongerendagen in Polen

## Ga mee naar de WJD! – van 17 juli tot en met 2 augustus

Na Buenos Aires, Santiago de Compostela, Czestochowa, Denver, Manilla, Parijs, Rome, Toronto, Keulen, Sydney, Madrid en Rio de Janeiro, vinden in juli 2016 de volgende Wereldjongerendagen plaats in Krakau.

### Wanneer?

De reis van het Aartsbisdom Utrecht vertrekt op zondag 17 juli 2016. Terugkomst in Nederland is op dinsdag 2 augustus 2016. Vanuit de parochie 'Licht van Christus' zal pastoraal werker Yuri Saris een groep jongeren in de leeftijd van 16-30 jaar begeleiden. We bereiden ons samen voor op deze mooie reis, dus meld je tijdig aan!

Voor vragen of aanmelding kan je hem mailen: [saris@lichtvanchristus.nl](mailto:saris@lichtvanchristus.nl)

### Kosten?

De totale kosten zijn €650 all-in, dit is inclusief vervoer, maaltijden, overnachtingen en alle activiteiten. We gaan bovendien samen acties houden en fondsen werven om de kosten nog wat lager te maken.

Meer informatie vind je op onze website:

[www.tinyurl.com/wjd2016](http://www.tinyurl.com/wjd2016)

**WJD  
2016**

**KRAKAU**

ONTMOET  
PAPA WOJTYLA!

ZALIG DE BARMHARTIGEN,  
WANT ZIJ ZULLEN  
BARMHARTIGHEID  
ONDERVINDEN

**JONG  
KATHOLIEK**

**Jongerenplatform**  
Aartsbisdom Utrecht