

*Lieve Daniel, Dune, Zoé, Melvin, Julius, Miriam, Jitske, Manou,  
Jary, Mauro, Michel, Max, Bas, Madelief en Steven,  
namens de ouders willen we jullie graag iets zeggen...*

Ik heb je leven gegeven,

waarin jij op weg gaat.

Ik leer je dingen van het leven,

maar wil je niet dwingen ze te doen.

Ik wijs je de weg,

maar ik ben er niet altijd om je te leiden.

Ik leer je goed en kwaad te onderscheiden,

maar ik beslis niet voor jou.

Ik geef je aandacht, vertrouwen en liefde,

maar ik wil mij niet aan je opdringen.

Ik leer je het leven te delen,

maar ik garandeer geen onzelfzuchtig gedrag.

Ik vertel je wat vriendschap is,

maar ik kan je vrienden niet kiezen.

Ik licht je voor over de dingen die misschien niet goed voor je zijn,

maar als het er op aankomt kan ik voor jou geen 'nee' zeggen.

Ik leer je respect en solidariteit,

waarvan ik hoop dat je dit ook hebt.

Ik leid je binnen in de kerk,

maar ik kan je niet laten geloven.

Ik leer je te groeien in het leven,

maar lief kind, keuzes maken zul je zelf moeten doen...

En namens alle ouders zeg ik:

We zijn trots op jullie.

Wat we lang geleden bij jullie doopsel beloofd hebben,

dat zeggen we vanochtend opnieuw:

Dat wij er voor jullie zijn,

dat jullie steeds op ons kunnen rekenen,

En dat we hopen en bidden

dat jullie in de kracht van Gods Geest

fijne mensen en goede christenen zijn!