



NIEUWSBRIEF

Voor gezin, jeugd
en jongeren

September
2016

VOOR DE KATHOLIEKE GELOOFGEMEENSCHAP VAN VLEUTEN, DE MEERN EN LEIDSCHER RIJN

AGENDA

Openluchtviering

Opening van het seizoen op zondag 4 september

Na het overweldigende succes van de openluchtmis in het Maximapark twee jaar geleden, is er op zondag 4 september weer een openluchtmis. Dit keer op het dakterras van Cinemec met uniek uitzicht over heel Utrecht en de parochie.

De opening van het seizoen 2016/2017 willen we daar graag als hele parochie samen vieren. Het thema van deze viering is 'Stad van God en stad van de mens'.

We hopen ook dat veel gezinnen aanwezig zijn. Voor de kinderen is er een bijzondere kindernevendienst. De kinderen sluiten halverwege weer aan, zodat zij ook echt iets meekrijgen van deze viering op zo'n bijzondere locatie.



Openluchtviering + Grote KND	4/9
Kinderkoor zingt in Willibrordkerk	11/9
Crèche in Willibrordkerk	11/9
Geloven Nu 30+	14/9
Crèche + KND in Willibrordkerk	18/9
RKJUtrecht	23/9
Crèche + KND in Willibrordkerk	25/9
Crèche + KND in Willibrordkerk	2/10
Kinderkoor zingt in Mariakerk	9/10
Kindernevendienst De Meern	9/10
Crèche + KND in Willibrordkerk	9/10
Tiengroep	9/10
Geloven Nu 30+	12/10
Crèche + KND in Willibrordkerk	16/10
RKJUtrecht	21/10
Crèche + KND in Willibrordkerk	23/10
Crèche + KND in Willibrordkerk	30/10
Kinderkoor zingt in Mariakerk	30/10
Kindernevendienst De Meern	30/10

De kinderen kunnen thuis iets knutselen en meenemen dat met een mooie stad te maken heeft. Denk aan een melkpak versierd tot flatgebouw, of gewoon een mooie tekening.

Mocht het weer niet goed genoeg zijn om de mis in de openlucht te houden, dan is de grote zaal beschikbaar met 660 zitplaatsen. Na afloop gaan we sowieso samen met de kinderen in processie het dak op om de stad te zegenen!

Grote Kindernevendienst De Meern

Maandelijks samen bidden, knutselen en leren vanaf zondag 4 september



Je bent altijd welkom op de kindernevendienst in De Meern, al kom je één keer per jaar of elke keer, dat maakt niet uit. De kindernevendienst is voor alle kinderen van de basisschool, dus in de leeftijd van ongeveer 4 tot 12 jaar. Oudere jongens en meiden zijn ook zeer welkom om ons te komen helpen en op deze manier elkaar te ontmoeten.

De kinderen komen gewoon naar de kerk met hun ouders of opa en oma. Na het openingslied en welkom van de pastor gaan alle kinderen samen met de leiding van de kindernevendienst naar de Schalm. Er wordt een verhaal gelezen dat meestal betrekking heeft op wat er ook in de kerk besproken wordt. We praten samen over het verhaal en daarna maken we een knutselwerk of doen we een spel. Na de

communie komen alle kinderen weer terug in de kerk en kunnen ze vertellen wat ze gedaan hebben.

Wie na het lezen van dit stukje denkt: "Goh, dat is leuk, daar wil ik ook eens naar toe!" is **van harte welkom op zondag 4 september en op zondag 9 oktober**. Hou de Drieluik in de gaten voor de andere data. Wij zien je graag komen! En als je het de eerste keer een beetje eng vindt dan mogen papa of mama ook mee komen.

Namens de kindernevendienst: Marie-louise van Doorn (magr_van_doorn@hotmail.com)

Crèche en Korte Kindernevendienst Vleuten

Elke zondag opvang voor de allerkleinsten vanaf 11 september

Op 11 september gaat de wekelijkse crèche en korte kindernevendienst van start in de Willibrordkerk te Vleuten. Tijdens elke zondagsmis om 11:00 uur kunnen gezinnen er op rekenen dat er zorg en aandacht is voor peuters, kleuters en oudere kinderen. Op deze manier willen we gezinnen de gelegenheid geven om samen naar de kerk te komen.

Zodra er voldoende ouders en begeleiders in De Meern zijn die willen meehelpen, zal ook in de Mariakerk elke zondag een opvang en korte kindernevendienst georganiseerd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de grote kindernevendienst die met regelmaat in De Schalm plaatsvindt.

Voor de kleinste kinderen is er opvang, voor iets oudere kinderen is er een korte kindernevendienst. Kinderen die de Eerste H. Communie hebben gedaan gaan tijdens de collecte terug naar hun ouders in de kerk. De opvang en begeleiding van jongere kinderen blijft tot het einde van de viering.

Als u wilt meehelpen in Vleuten en/of De Meern om de zondagsviering op deze manier toegankelijker te maken voor jonge gezinnen, mailt u dan naar saris@lichtvanchristus.nl

Ook tieners die het Vormsel ontvangen hebben kunnen meehelpen!



Gevolg crèche voor de Kleuterkerk

Geen aparte kleuterkerk meer in het nieuwe seizoen

Verschillende ouders die gewoon waren om maandelijks naar de Kleuterkerk te komen, maken nu deel uit van de nieuwe werkgroep voor een wekelijkse crèche en korte kindernevendienst. Tijdens de voorbereiding hebben we nagedacht over de onderlinge verhouding van dit nieuwe initiatief en de kleuterkerk. Alle ouders leek het beter om de maandelijkse kleuterkerk niet meer apart te organiseren, maar op te laten gaan in de wekelijkse crèche en korte kindernevendienst.

Het mooie van de Kleuterkerk was dat jonge kinderen op een speelse manier konden wennen aan de kerkruimte en het verloop van een viering. Om dit te bewaren zal de korte kindernevendienst enkele elementen van de kleuterkerk overnemen. Daarnaast zal het pastoraal team de komende maanden nadenken over hoe vorm gegeven kan worden aan een regelmatige gezinsviering.

Eerste H. Communie

Aankondiging Eerste H. Communie 2017

Afgelopen jaar hebben in drie vieringen ongeveer 65 kinderen de Eerste H. Communie ontvangen in onze parochie. Ook dit jaar worden alle kinderen die in groep 4 zitten, of die 7-8 jaar oud zijn, uitgenodigd om mee te doen.

In vier bijeenkomsten, verdeeld over zondagochtenden en een woensdagmiddag, worden de kinderen voorbereid op dit mooie en feestelijke Sacrament. Daarnaast maken de communicanten een Doop mee, bezoeken ze een bakker, krijgen ze een rondleiding door de kerk, vieren ze Psalmzondag samen, en oefenen ze met het kinderkoor. In totaal zijn er 10 leerzame en leuke bijeenkomsten voor de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van de kleurrijke en creatieve methode 'Blijf dit doen'.

Enkele belangrijke data

De voorbereiding begint met een informatieavond op 4 januari in Vleuten om 20:00 uur in Kerkestein (Pastoor Ohlaan 34a) of op 11 januari in De Meern om 20:00 uur in De Schalm (Oranjelaan 10). U kunt zelf kiezen in welke kerk uw zoon of dochter de Eerste H. Communie zal ontvangen.

Indien uw kind nog niet het Doopsel heeft ontvangen, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Dit kunt u aangeven bij de aanmelding.

De Eerste H Communieviering in de Willibrordkerk te Vleuten zal plaatsvinden op zondag 21 mei. De viering in de Mariakerk te De Meern zal plaatsvinden op zondag 28 mei. Naar gelang het aantal communicanten zullen per locatie 1 of 2 vieringen plaatsvinden.

Voor vragen of aanmelding kunt u een mail sturen naar: 1ecommunie@lichtvanchristus.nl



H. Vormsel

Aankondiging H. Vormsel 2017

De voorbereiding op het Vormsel vindt plaats op een bijzonder moment in het leven van tieners: ze gaan de grote stap maken naar de middelbare school en hun volwassenheid ontluikt. We nodigen alle tieners die in groep 8 zitten uit om komend jaar mee te doen met de voorbereiding op het Vormsel.

In zes bijeenkomsten, die op donderdagavond om 19:30 uur in Kerkestein te Vleuten plaatsvinden, gaan we samen nadenken en praten over thema's als volwassen worden, relaties en vriendschappen, talenten ontwikkelen en levenskeuzes. We ontdekken hoe Gods Heilige Geest ons hierbij helpt. Daarnaast zal er ook een bijzondere boeteviering plaatsvinden, ontmoeten wij de Vormheer, en nemen we deel aan 'Spirit!', de vormelingsdag van het bisdom.

Wij vinden het belangrijk om in de voorbereiding de deelnemende tieners aan te spreken op hun eigen ideeën en geloof. In die zin betekent deelname niet dat zij automatisch ook het H. Vormsel moeten ontvangen: er is ruimte om dit persoonlijk te onderzoeken en alle vragen te stellen die opkomen.

Enkele belangrijke data

Op donderdag 19 januari vindt om 20:00 uur in Kerkestein een informatie- en kennismakingsavond plaats voor ouders en tieners samen. De bijeenkomsten voor de vormelingen beginnen op donderdag 9 februari.

De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 11 juni in de Mariakerk te De Meern.

Voor vragen of aanmelding kunt u een mail sturen naar:
vormsel@lichtvanchristus.nl



Geloven Nu 30+

Frisse blik gezocht – start 14 september

Een groepje enthousiaste dertigers en veertigers stappen één keer in de maand een avondje uit het drukke (gezins)leven om dieper in te gaan op de (hedendaagse) betekenis van een alinea Bijbelse tekst.

We wisselen, onder het genot van een kopje koffie/thee, perspectieven uit en delen persoonlijke ervaringen en vertalingen van deze tekst. Uit de discussies ontstaan soms prachtige nieuwe inzichten en praktische toepassingen. Wees welkom, elke 2e woensdag van de maand van 20:00-22:00 uur. Wij komen samen in het parochiecentrum te Vleuten of bij één van de deelnemers thuis.

Als je mee wilt doen of vragen hebt, mail dan naar pastoraal werker Yuri Saris: saris@lichtvanchristus.nl



Tiengroep *Licht van Christus*

Start tweede jaar op zondag 9 oktober

Op 9 oktober gaat de tiengroep weer van start. Maandelijks komen we samen of we gaan er met z'n allen op uit.

Elke bijeenkomst is een beetje anders. We beginnen met een kletskwartiertje, om even samen de week door te nemen. Daarna lezen we bijvoorbeeld een verhaal uit de Bijbel en praten daar over, of we doen een creatieve opdracht, of we kijken een film (daarvoor gaan we natuurlijk eerst samen koken!).

Soms oefenen we met een gitaar een mooi lied dat past bij de avond, of eindigen we met een gebed samen. Af en toe trekken we er ook op uit, zo hebben we afgelopen jaar The Passion bezocht.

Wil je meedoen met de groep of een keertje komen kijken? Stuur dan een mailtje naar Yuri: saris@lichtvanchristus.nl. De groep komt elke tweede zondag van de maand bij elkaar van 19:30-21:00 uur. We hebben onze eigen woonkamer en een keukentje. Het adres is Pastoor Ohllaan 36 in Vleuten



Start RKJ Utrecht in onze parochie

Utrechtse katholieke jongeren komen voortaan ook in onze parochie samen



De RKJ Utrecht is een katholieke jongerengroep die al sinds 1980 bestaat. De grondgedachte voor de oprichting was 'Geloven doe je niet alleen.' In het begin kwamen de jongeren samen in een woonkamer. Sinds 2000 heeft de groep een ruimere betrekking in het Thomas a Kempisleerhuis naast de Gerardus Majellakerk in Utrecht-West.

Vanaf dit jaar zal de groep ook avonden organiseren in onze parochie in Kerkestein. Motivatie hiervoor is om juist plaatselijk zichtbaar te maken dat de RKJU gericht is op alle geïnteresseerde jongeren van 16-30 jaar in de gemeente Utrecht.

De eerste bijeenkomst vindt op 23 september plaats in het Thomas a Kempisleerhuis (Broerestraat 12 te Utrecht). Pater Ignatius zal dan invulling geven aan een avond rondom de vraag "Zegt de Koran niet hetzelfde als de Bijbel?". De avond begint om 19:30 uur.

De tweede bijeenkomst vindt op 21 oktober plaats in Kerkestein (Pastoor Ohllaan 34a te Vleuten). Mgr. Hoogenboom zal dan samen met de jongeren stilstaan bij de vraag "Wat hebben de heiligen ons over Europa te zeggen?". De avond begint om 20:00 uur.

Voor informatie of aanmelding kan je een email sturen naar saris@lichtvanchristus.nl

Aankondiging Geloofscursus

Voor catechumenen en geïnteresseerden – start in november

Wil je graag katholiek worden, maar weet je niet welke stappen daarvoor genomen moeten worden? Of heb je zin om je opnieuw te verdiepen in jouw geloof en traditie? Misschien wil je jezelf enkel voorzichtig oriënteren op de katholieke kerk? Of vind je het moeilijk om jouw geloof te verwoorden?

Heel verschillende vragen, voor heel verschillende mensen die wij allemaal uitnodigen om deel te nemen aan de nieuwe geloofscursus.



Van november tot en met maart zal een catechesegroep van start gaan voor catechumenen (mensen die katholiek willen worden) en geïnteresseerden, voor mensen die nieuw zijn in de parochie en mensen die hier al vertrouwd zijn. Juist deze verscheidenheid is vruchtbare bodem voor gezamenlijk gesprek en een persoonlijke geloofsverdieping.

Aan het einde van de geloofscursus zullen enkele deelnemers door Doop en Vormsel opgenomen worden in de katholieke gemeenschap.

Inhoud van de bijeenkomsten:

1. Kennismaking en inleiding
2. Bijbel – Oude Testament
3. Bijbel – Nieuwe Testament
4. Kerk – Ontstaan, betekenis en structuur
5. Drie Eenheid – De Vader
6. Drie Eenheid – De Zoon en de H. Geest
7. De Sacramenten – Algemeen
8. De Sacramenten – Eucharistie
9. Heiligen en onze hemelse verwachting
10. Het liturgisch jaar

De avonden worden ingeleid en begeleid door pastoor Martin Los en pastoraal werker Yuri Saris. [Deze vinden tweewekelijks plaats op dinsdagavond van 20:00-22:00 uur in het parochiecentrum te Vleuten.](#)

Voor vragen en aanmelding kunt u een mail sturen naar het secretariaat:
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Uitje Kinderkoor

Bezoek aan de Dom met een speciale kinderrondleiding

Op 3 juli hebben de kinderen van het koor weer een leuk, jaarlijks terugkerend, uitje gehad. Het begon in de Willibrordkerk met een feestelijke mis waarbij de kinderen al helemaal in de 'mood' waren. Er werd uit volle borst gezongen. Hierna werden de kelen weer soepel gedronken en gegeten waarna de reis naar Utrecht vertrok.

Nadat we de auto's hadden geparkeerd (gratis natuurlijk) en we een stukje door de stad hadden gelopen kwamen we bij de Domkerk. Hier hebben we op de binnenplaats lekker van de boterhammen en het drinken gesmuld waarna we met een gids de domtoren hebben beklommen. Op meerder plaatsen in de toren konden we rondkijken en werd er veel verteld over de bouw en de geschiedenis van de Domtoren. We hebben de enorme klokken bewonderd en er een paar gehoord.

De kinderen vonden het erg interessant en luisterden vol overgave naar de gids die iets vertelde. Ik heb zelden zo'n rustige groep meegemaakt. Uiteindelijk kwamen we boven in de toren waar we goed het uitzicht over de stad hadden. Daarna moesten we natuurlijk na het klimmen ook weer afdalen. Dit was toch iets ingewikkelder dan iedereen gedacht had. Smalle trappetjes die toch lastig waren, en hoog om weer zo maar naar beneden te lopen. We voelden dus ook al onze beenspieren na de afdaling.



Teruggekomen op de eerste etage van de domtoren hebben we nog een klein concertje gegeven voor de andere aanwezigen en de gids ter afsluiting.

Hierna gingen we met de auto naar het huis van Zuster Lucia die de hele middag bezig was geweest met het bakken van overheerlijke pannenkoeken. Die gingen er natuurlijk wel in na de inspanning van de dag. De kinderen kregen er maar geen genoeg van. Gelukkig had zr. Lucia hulp van Floris Jan en zijn moeder met het bakken. Nadat iedereen genoeg had gegeten en gedronken werden de kinderen opgehaald en was de leuke dag ten einde.

Iedereen nogmaals bedankt voor het helpen bij deze dag en met name Zr. Lucia die zoveel pannenkoeken heeft gebakken.

We hopen dat iedereen dit nieuwe seizoen weer mee gaat doen met het zingen. Inmiddels zijn we weer gestart maar er kunnen altijd kinderen bij. **Het kinderkoor repeteert op donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur in Kerkestein te Vleuten** (achter de Willibrordkerk). Direct na schooltijd kun je al terecht voor iets te drinken.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met dirigente Miranda Spies (miranda.spies@hotmail.com) of hulpouder Arleen Oomes (oomes24@zonnet.nl).



Misdienaarsuitje

Op de boot naar 'Markus Pos'

Zaterdag 20 augustus hadden wij weer ons jaarlijkse misdienaarsuitje. Ook dit jaar gingen wij met 2 auto's om 13:15 uur op weg naar Breukelen naar de Jachthaven Ruimzicht om daar gezellig samen te zijn.



Toen wij aankwamen stond de grote tent al klaar. Met de Paaskaars en een woord van welkom van Zr. Lúcia namens pastoor Los, zijn wij de middag begonnen. Als kerkelijke activiteit was er een uitbeeldspel bedacht door Janine. Met kleine kerkelijke attributen werden er 4 sketches gedaan. Onder andere werd uitgebeeld: de sacristie verlaten zonder gebedje en in verkeerde volgorde de kerk in lopen, handwassing al oppakken tijdens het bewieroken van de misdienaars en verkeerd bellen en niet buigen na het bellen. De misdienaars wisten bijna alles veilloos wat wel of niet goed was. Wisten zij het niet, dan deden wij het desbetreffende stukje over, maar dan zoals het wel hoort. Zo leuk om te zien hoe goed zij alles herkenden.

Daarna een actief tikspel '2 is teveel', waar iemand een tikker is en één iemand getikt wordt. De rest van de groep ligt ergens verspreid op de grond. De misdienaar die getikt gaat worden, gaat snel bij iemand op de grond liggen en die andere misdienaar, moet zorgen dat hij/zij snel weggaat, want anders wordt je getikt.

Als iedereen lekker is uitgerend, gaan wij ons klaarmaken voor de boottocht. Meerdere stuurmannen hadden wij weer aanboord. Met een grote glimlach wordt er gevaren naar het eiland 'Markus Pos', waar zij kunnen voetballen en zwemmen. Wij hadden echt mazzel met het weer. Geen regen gezien en de zon scheen steeds feller. Ondanks het koude water is iedereen er ook echt in geweest. De bikkels!

Tijdens uitjes wordt er voornamelijk gezonde lekkernijen gegeten. Zoals, komkommer, snoeptomaatjes, rozijntjes en watermeloen en natuurlijk een klein zakje chips.



Kwart over 5 kwamen wij bij het pannenkoekenhuis aanvaren. Tijdens het wachten op onze pannenkoek een raadspel gedaan. Onze eigen gemaakte memory kaarten over de kerken werd hierbij gebruikt. Zij mochten het woord niet zeggen, maar moesten dit omschrijven, zodat de rest kon raden. Dit was nog best moeilijk, maar ook hier zijn de misdienaars met een beetje hulp uitgekomen.

Wij hebben allemaal een hoop gelachen en geleerd deze middag. Toen ik vroeg wat zij van deze dag vonden en wat leuk was. Waren de reacties: alles was leuk, het zwemmen, leuk en educatief, wel koud het water en ondanks de blubbergrond, was het zwemmen heel leuk, super leuke dag. En daar doen wij het voor. Voor deze blijde gezichten!

Als afscheid een klein aandenken aan deze dag en hun hulp bij de vieringen. Dit keer een belletje uit Polen met de afbeelding: "Jezus ik vertrouw op U". Dit viel goed in de smaak en er werd volop gebeld, want dat kunnen de misdienaars wel!

- Monique de Bruin, coördinator misdienaars (jeroenenmonique@casema.nl)

Fotoimpressie Wereldjongerendagen

Ontmoeting in Polen van 3 miljoen jongeren uit de hele wereld

Van 17 juli tot en met 2 augustus heeft een groepje jongeren uit onze parochie deelgenomen aan de Wereldjongerendagen in Krakau. Op Facebook is tijdens de pelgrimage verschillende dagen een korte impressie geschreven:



WJD Update 1: nog een uurtje en we zijn in Nysa. Tijd voor een voedzaam ontbijtje.

WJD Update 2: zojuist de mis gevierd in de barokke Petrus en Pauluskerk te Nysa, een voormalige seminariekerk. Nu een (verantwoord) diner.



WJD Update 3: de dag begon in Wadowice, de geboortestad van paus Johannes Paulus II. In de kapel waar hij als babytje gedoopt is hebben wij onze Doopgelofte vernieuwd.

Daarna zijn we doorgereisd naar Auschwitz, waar we enkele uren rustig hebben rondgelopen in kamp Birkenau, en met elkaar in gesprek zijn gekomen over het onvoorstelbare leed dat hier heeft plaatsgevonden.

Een indringende dag.



WJD Update 4: we zijn vandaag uit Nysa vertrokken naar het boerenstadje Biala, waar we enthousiast zijn verwelkomd door zingende parochianen.

We kunnen slapen bij gastgezinnen, dus dat betekent dat we de komende vier dagen een beetje verwend gaan worden.

Voor het Evangelie tijdens de avondmis hadden de Poolse jongelui via Google een archaïsche, 17e eeuwse Statenvertaling gevonden. Vicaris Pauw deed goed zijn best om het een beetje vloeiend te laten klinken.

Dat is de charme van de WJD.

Op de weg naar Biala zijn we ook een aantal uur in Czestochowa geweest, waar we gebeden hebben bij de beroemde icoon van de Zwarte Madonna.

WJD Update 5: gister en vandaag hebben we een Cultuur- en Diaconale Dag gehad. We hebben o.a. een mooi kasteel bezocht, Joodse graven schoongemaakt, een ziekenhuis bezocht en gezongen voor enkele patiënten.

De dag is net afgesloten met een openluchtmiss onder de sterrenhemel, voorafgegaan door een kruisweg door de straten van Biala, waarbij onze groep hielp met het dragen van het kruis en vlaggen, en het lezen van enkele teksten en gebeden.



WJD Update 6: inmiddels zijn we in Krakow gearriveerd. Alle Nederlandse deelnemers zijn hier bij elkaar gekomen. Bisdom Utrecht verblijft in een school dicht bij een tramhalte naar het centrum. De rit duurt zo'n 25 minuten.

De afgelopen dagen - voordat wij afreisden naar Krakow - hebben wij o. a. het heiligdom St. Anna bezocht, waar we met 7000 jongeren in het bosrijke gebied de mis hebben gevierd.

De dag voor vertrek bracht iedereen door met het gastgezin. Voor de één betekende dit een rustdag, voor de ander een stevig wandeling in de Tsjechische heuvels.

Het afscheid van de hartelijke en zorgzame gastouders roerde veel jongeren tot tranen of bezorgde minstens een brok in de keel.

Na de warme badkamers is het even wennen aan de douches hier.



WJD Update 7: we zijn nu enkele dagen in Krakow. Eergisteren hebben we het heiligdom van zr. Faustina bezocht, en het originele 'Jezus, ik vertrouw op U' schilderij gezien. Later die dag zijn de WJD officieel geopend met een mis op een groot veld met een paar miljoen jongeren (ietsje vergelijkbaar met onze openluchtmis in het Máximapark).

Gister was een relatief rustige dag, met catechese van mgr. Hendriks, de Nederlandse mis, en daarna bezoek aan het centrum en de jongerenfestivals.

Vanavond gaan we om 17:30 uur de paus verwelkomen. Foto's volgen natuurlijk.

WJD Update 8: het is even een tijdje stil geweest qua nieuws uit Krakow, deels door het gebrek aan internet, deels door de intensieve dagen die wij gehad hebben.

Zaterdagochtend zijn we in de vroege middag op weg gegaan naar 'Campus Misericordiae' voor de Vigilie en Aanbedding met de paus in de avond, en slotmis op zondagochtend. Iedereen moest zijn eigen slaapmat, slaapzak en overige spullen meedragen.

De heenweg was lang (10 km) en heet door de brandende zon. Over verschillende routes werden de paar miljoen jongeren richting het enorme veld geleid. De terugweg was kort (7 km) en koud door de hevige regen.

Het was dus een tocht van uitersten die om een grote inspanning vroeg van de jongeren. De beloning was een heerlijke, rustige avond, met een mooie rode ondergaande zon, en samen slapen onder de sterrenhemel.

De paus zei mooi dat dit kleine slaapmatje en elkaars gezelschap het enige is wat je nodig hebt om gelukkig te zijn.

Zojuist hebben we de slotmis van bisdom Utrecht gevierd in de parochiekerk waar paus Johannes Paulus II ooit als kapelaan begonnen is.

