



VOOR DE KATHOLIEKE GELOFGEMEENSCHAP VAN VLEUTEN, DE MEERN EN LEIDSCHER RIJN

Nieuwsbrief

Voor gezin, jeugd en jongeren

Advent en Kerst 2017

Sint Maartenspel



Op 11 november is het weer Sint Maarten. Je kent het verhaal wel van Maarten die zo goed was dat hij zijn mantel deelde met een zwerver, maar daarna gebeurde er iets bijzonders. Wat dan? **Kom op vrijdag 11 november om 18:30 uur naar de Mariakerk** om het met je eigen ogen te zien.

In een viering met lampionnen, toneel, engeltjes, hoornschal en liedjes van het kinderkoor, wordt het hele verhaal uitgebeeld!

Na het toneelspel mag je zelf met je lampion meelopen in de optocht door de kerk. Daarna is er nog genoeg tijd om met je lampion langs de deuren te gaan om een snoepje of iets anders lekkers te krijgen.

N.B. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan buggy's, kinderwagens en dergelijke de kerk mee in te nemen.

Er is ruimte in het portaal om deze te plaatsen. Tevens is het gebruik van lampionnen met echte kaarsen niet toegestaan.



BELANGRIJKE DATA

<i>Sint Maartenspel</i>	<i>11/11</i>
<i>Tiengroep</i>	<i>12/11</i>
<i>Start 3 repetities familiekoor</i>	<i>16/11</i>
<i>Familieviering Willibrordkerk</i>	<i>3/12</i>
<i>Start 3 repetities familiekoor</i>	<i>7/12</i>
<i>Adventsproject</i>	<i>10/12</i>
<i>Tiengroep</i>	<i>10/12</i>
<i>Geloven Nu 30+</i>	<i>12/12</i>
<i>Adventsproject</i>	<i>17/12</i>
<i>Kinderkerstspellen</i>	<i>24/12</i>
<i>Familieviering Mariakerk</i>	<i>25/12</i>
<i>Kindjeweigen</i>	<i>25/12</i>
<i>Informatieavond EHC De Meern</i>	<i>10/1</i>
<i>Informatieavond EHC Vleuten</i>	<i>11/1</i>
<i>Informatieavond Vormsel</i>	<i>18/1</i>

Elke zondag om 11:00 uur is er opvang voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor oudere kinderen in de Willibrordkerk (met uitzondering van zondagen met een familieviering).

Het kinderkoor repeteert elke donderdag (behalve als er schoolvakantie is) van 15:30-16:45 uur in de Willibrordkerk te Vleuten. Ingang via Kerkestein achter de kerk.

Eerste H. Communie

Afgelopen jaar hebben in beide kerken samen ongeveer 60 kinderen de Eerste H. Communie ontvangen in onze parochie. Ook dit jaar worden alle kinderen die in groep 4 zitten, of die 7-8 jaar oud zijn, uitgenodigd om mee te doen.

In vier bijeenkomsten op zondagochtend tijdens de mis, worden de kinderen voorbereid op dit mooie en feestelijke Sacrament. Daarnaast maken de communicanten een Doop mee, bezoeken ze een bakker, krijgen ze een rondleiding door de kerk, vieren ze Psalmzondag samen, en oefenen ze met het kinderkoor. In totaal zijn er 10 leerzame en leuke bijeenkomsten voor de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van de kleurrijke en creatieve methode 'Blijf dit doen'.

Informatieavond

De voorbereiding begint met een informatieavond op 10 januari in De Meern om 20:00 uur in De Schalm (Oranjelaan 10) of op 11 januari in Vleuten om 20:00 uur in Kerkestein (Pastoor Ohllaan 34a). U kunt zelf kiezen in welke kerk uw zoon of dochter de Eerste H. Communie zal ontvangen.

Voor vragen of aanmelding kunt u een mail sturen naar [1ecommunie@lichtvanchristus.nl]

Met vriendelijke groet,
Coördinator Julia Schevers



H. Vormsel

De voorbereiding op het Vormsel vindt plaats op een bijzonder moment in het leven van tieners: ze gaan de grote stap maken naar de middelbare school en hun volwassenheid ontluikt. We nodigen alle tieners die in groep 8 zitten uit om komend jaar mee te doen met de voorbereiding op het Vormsel.

In zes bijeenkomsten, die op donderdagavond om 19:30 uur in Kerkestein te Vleuten plaatsvinden, gaan we samen nadenken en praten over thema's als volwassen worden, relaties en vriendschappen, talenten ontwikkelen en levenskeuzes. We ontdekken hoe Gods Heilige Geest ons hierbij helpt. Daarnaast zal er ook een bijzondere boeteviering plaatsvinden en nemen we deel aan 'Spirit!', de vormelingsdag van het bisdom.

Het is belangrijk om in de voorbereiding de tieners aan te spreken op hun eigen ideeën en geloof. In die zin betekent deelname niet dat zij automatisch ook het H. Vormsel moeten ontvangen: er is ruimte om dit persoonlijk te onderzoeken en alle vragen te stellen die opkomen.

Informatieavond

Op donderdag 18 januari vindt om 19:30 uur in Kerkestein (Pastoor Ohllaan 34a) een informatie- en kennismakingsavond plaats voor ouders en tieners samen. De bijeenkomsten beginnen op donderdag 8 februari.

Voor vragen of aanmelding kunt u een mail sturen naar [vormsel@lichtvanchristus.nl]

Met vriendelijke groet,
Coördinator Julia Schevers



Adventsprojecten van start!

In de Adventtijd als we uitzien naar de geboorte van het kindje Jezus, en met Kerstmis als we Zijn geboorte vieren, is er natuurlijk extra aandacht voor de kinderen in onze parochie!

Wat gaan we doen?

In de kindernevendienst werken we aan een project dat begint met een familieviering op 3 december in de Willibrordkerk (11:00 uur) en wordt afgesloten met een familieviering op eerste Kerstdag, 25 december om 9:30 uur in de Mariakerk.

Tijdens de kindernevendiensten staan we stil bij de advent en ook daar steken we de kaarsjes van de adventskrans aan. Vervolgens lezen we het verhaal dat bij ons adventsproject hoort en gaan we knutselen aan ons adventswerkstuk. Aan het eind van elke viering komen we weer terug in de kerk om aan alle grote mensen te laten zien wat we hebben gedaan.



Je bent van harte uitgenodigd!

Vind je het fijn om op deze manier samen met nog heel veel anderen kinderen naar kerst toe te werken en ben je tussen de 4 en 12 jaar kom dan op onderstaande data naar de kerk. Oudere kinderen zijn ook welkom om bijvoorbeeld te helpen met het knutselen en om elkaar te ontmoeten. Als je het nog een beetje eng vindt om alleen te komen, mag je papa of mama ook mee komen, hoor!

Kidnernevendiensten Vleuten en de Meern werken samen

Het is geen probleem als je niet alle zondagen kunt komen. Wij zorgen ervoor dat je altijd nog mee kan doen met het project en dat ieder kind een hele mooie kerstknutsel mee naar huis kan nemen aan het eind van de advent.

In Vleuten en de Meern werken we aan het zelfde project, zodat je er ook nog voor kunt kiezen om de ene zondag in de ene kerk te komen en de andere zondag in de andere. Dit maakt niet uit, wij werken samen!

Agenda

Hieronder vind je alle data op een rijtje:

- Zondag 3 december: start van de Advent met een familieviering om 11.00 uur in de Willibrordkerk
- Zondag 10 december: kindernevendienst om 9.30 uur in de Mariakerk en om 11.00 uur in de Willibrordkerk
- Zondag 17 december: kindernevendienst om 9.30 uur in de Mariakerk en om 11.00 uur in de Willibrordkerk
- Zondag 24 december is er 's ochtends geen kindernevendienst, maar zijn 's middags de Kinderkerstspellen
- Maandag 25 december: we vieren Kerstmis met een familieviering om 9:30 uur in de Mariakerk. De kinderen laten zien wat ze gemaakt hebben en krijgen na afloop een klein kerstcadeautje.

Meer informatie?

Voor vragen kun je mailen of bellen met:

- Marie-Louise van Doorn [magr_van_doorn@hotmail.com] / 0645756661 voor het Adventsproject in De Meern
- Elizabeth van Veen [e_van_veen@hotmail.com] / 0649370895 voor het Adventsproject in Vleuten

Familievieringen en project Familiekoor



Dit jaar zullen we Advent en Kerst beginnen én afronden met een familieviering. Op 3 december om 11:00 uur vieren we de 1^e Zondag van de Advent in de Willibrordkerk te Vleuten. Tijdens deze viering zullen de kindernevendiensten van De Meern en Vleuten over het Adventsproject vertellen. Op 25 december vieren we om 9:30 uur Kerstmis in de Mariakerk te Vleuten.

Wil je als gezin een bijdrage leveren door een Bijbelverhaal te lezen of samen voorbeden te schrijven en voor te lezen, of door mee te helpen als misdienaar? Stuur dan een mailtje naar Yuri: saris@lichtvanchristus.nl

Project Familiekoor

Tijdens beide familievieringen zal een project familiekoor zingen. Vind je het leuk om met jouw zontje of dochtertje samen te zingen? Doe dan een keer met ons mee!

Voor de viering op 3 december zijn drie repetities op donderdag 16, 23 en 30 november. De kinderen repeteren van 15:30-16:45 uur, de volwassenen van 20:00-21:30 uur. Er wordt geoefend in Kerkestein bij de Willibrordkerk.

Voor de viering van 25 december zijn drie repetities op donderdag 7, 14 en 21 december, op dezelfde tijden en dezelfde locatie.

Voor aanmelding en vragen kan je mailen naar coördinator Arleen Oomes [dijkhuis56@zonnet.nl], of mailen of bellen naar dirigente Miranda Spies-Simonis [miranda.spies@hotmail.com] / 06-15861007.



Kindjewiegen

Kindjewiegen is speciaal voor de kleinste kinderen. Op 25 december vindt dit plaats in de Mariakerk te De Meern, op 26 december in de Willibrordkerk te Vleuten.

Tussen 15:00-16:00 uur mag je naar de kerk komen om de kerststal te bekijken en samen kerstliedjes te zingen.

Kinderen die dat leuk vinden kunnen zich laten verkleden als een engeltje of herder.

Om 15:30 uur wordt het kerstverhaal voorgelezen.





24 december Kinderkerstspellen en Kinderkerstkoor in Vleuten en De Meern!



De parochie 'Licht van Christus' organiseert elk jaar op kerstavond in beide kerken een prachtig Kinderkerstspel.

Alle bekende Bijbelse rollen uit het kerstverhaal worden door kinderen uit de omgeving gespeeld, en een groot Kinderkerstkoor zingt de bekende liedjes.

Kinderen vanaf **groep 2** mogen meedoen met de kinderkerstspellen...

Oefenen in Vleuten:

- 8 december 14:30-15:15 uur
- 14 december 15:30-16:30 uur
- 23 december 12:00-13:30 uur

Kinderkerstspel Vleuten:

24 december om 18:30 uur



...ze kunnen een stille of gesproken rol spelen, of meezingen in het kinderkoor.

Oefenen in De Meern:

- 15 december 15:30-17:00 uur
- 23 december 15:00-16:30 uur

Kinderkerstspel De Meern:

24 december om 17:30 uur

Het **Kinderkerstkoor** begint in oktober met repeteren: vanaf dinsdag 24 oktober boven de bibliotheek in De Meern, vanaf donderdag 26 oktober in Kerkestein in Vleuten. Wekelijks van 15:30 tot 16:30 uur.

Wil jouw kind meespelen of -zingen in de Willibrordkerk in **Vleuten**?

Mail dan naar → kinderkerstviering@hotmail.com

Wil jouw kind meespelen of -zingen in de Mariakerk in **De Meern**?

Mail dan naar → kinderkerstlvc@outlook.com

Geloven Nu 30+

Een heel diverse en enthousiaste groep dertigers en veertigers stapt één keer in de maand een avondje uit het drukke (gezins)leven om dieper in te gaan op de (hedendaagse) betekenis van een alinea Bijbelse tekst of passage uit een boek.

We wisselen, onder het genot van een kopje koffie/thee, perspectieven uit en delen persoonlijke ervaringen en vertalingen van deze tekst. Door de verschillende culturele achtergronden, geloofsvragen en levenssituaties van de deelnemers, ontstaan dikwijls verrassende nieuwe inzichten en praktische toepassingen. Er wordt veel gelachen en veel gedeeld met elkaar.



Wees welkom, gewoonlijk elke **ze woensdag van de maand van 20:00-22:00 uur**. De volgende bijeenkomst is op **12 december**. Wij komen samen in het parochiecentrum te Vleuten of bij één van de deelnemers thuis.

Als je mee wilt doen of vragen hebt, mail dan naar pastoraal werker Yuri Saris [saris@lichtvanchristus.nl]

Tiengroep



Elke maand komt de tiengroep een keertje samen of gaan we er met z'n allen op uit.

De vorige keer hebben we kennis gemaakt met een aantal nieuwe jongens en meisjes die bij de groep gekomen zijn. De oudere tieners hadden wat tips voor de jongere tieners die dit jaar op de middelbare school zijn begonnen.

Daarna hebben we even stilgestaan bij Anne Faber die op dat moment nog spoorloos was. Is dit iets waardoor de tieners zelf wat ongerust zijn of zich onveilig voelen? Dat bleek niet zo te zijn, vooral de ouders zijn extra ongerust!

Heeft het zin om te bidden voor Anne? Er was wat twijfel, want iedereen dacht dat ze niet meer leefde. Waar zou je nog wel voor kunnen bidden dan? Misschien voor haar vriendje en haar familie,

dat ze troost vinden en goed geholpen worden door mensen om hen heen.

Zou je ook voor de dader kunnen bidden? Daar waren de meningen zeer over verdeeld! De ene helft vond van wel, de andere van niet. Misschien kan hij spijt krijgen of beter worden? Maar een aantal tieners vonden dat hij het niet verdiende om voor te bidden.

We hebben ten slotte kort gebeden voor Anne, haar familie en vrienden.

Wil je meedoen met de groep of een keertje komen kijken? Stuur dan een mailtje naar Yuri: saris@lichtvanchristus.nl

Voor wie? Tieners van 11-15 jaar.

Wanneer? Elke tweede zondag van de maand, behalve als we een uitje hebben.

Eerstvolgende keren: 12 november en 10 december

Hoe laat? Van 19:30-21:00 uur

Waar? In onze eigen tienerruimte. Het adres is Pastoor Ohllaan 36 in Vleuten.



Help mee met de Kindernevendiensten!

Door de inzet van een groep ouders en parochianen kunnen we elke zondag opvang en een kleine kindernevendienst aanbieden in Vleuten. Op die manier proberen we de drempel te verlagen om met het gezin gepland of spontaan naar de Eucharistieviering te komen. De kinderen komen voor de communiegang terug naar de kerk en bij hun ouders.

In De Meern vindt met regelmaat een grote kindernevendienst plaats, waarbij de kinderen aan het einde van de mis terugkomen en wat vertellen over wat ze gedaan hebben. Ook dit wordt mogelijk gemaakt door een groep gemotiveerde ouders en parochianen.

Beide groepen staan heel open voor nieuwe leden en verwelkomen graag jullie inzet en ideeën. Lijkt het je leuk en zinvol om mee te gaan helpen? Stuur dan een mailtje pastoraal werker Yuri Saris [saris@lichtvanchristus.nl].