

# Welkom!



**Parochie Licht van Christus  
Zorgzaam en Zichtbaar**



# Inhoud

- |    |                             |
|----|-----------------------------|
| 3  | Welkom!                     |
| 4  | Pastoor Martin Los          |
| 5  | Pastoraal werker Yuri Saris |
| 6  | De kerken                   |
| 7  | De parochie                 |
| 8  | Gemeenschapsopbouw          |
| 10 | Liturgie                    |
| 11 | Catechese                   |
| 13 | Diaconie                    |
| 14 | De Sacramenten              |
| 16 | Contactgegevens             |



# Welkom!

Wij heten u van harte welkom bij de Rooms Katholieke parochie Licht van Christus.

In dit boekje stellen wij ons graag aan u voor. U kunt kennis maken met het pastoraal team onder leiding van pastoor Martin Los en u kunt lezen over de activiteiten die binnen onze parochie georganiseerd worden.

Wij nodigen u van harte uit om een (Eucharistie)viering in een van de parochiekerken bij te wonen of mee te doen bij een van onze activiteiten. Het is hiervoor niet noodzakelijk dat u Rooms Katholiek bent gedoopt of opgevoed. Wij hopen dat u zich bij ons welkom en thuis zult voelen. Aanvangstijden van de verschillende vieringen, activiteiten en actuele informatie kunt u vinden op onze website.

Indien u naar aanleiding van dit boekje aanvullende vragen heeft of persoonlijk kennis wilt maken verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het secretariaat staan vermeld op de laatste pagina van dit boekje.

Breng ook eens een bezoekje aan onze website: **[www.lichtvanchristus.nl](http://www.lichtvanchristus.nl)**

Veel lees plezier gewenst en graag tot ziens!

*Hartelijke groet,*

*Pastoraal Team & Parochiebestuur*

*Parochie Licht van Christus*

*De Meern – Vleuten – Haarzuilens – Leidsche Rijn*





## Pastoor Martin Los

Graag heet ik u van harte welkom in onze mooie parochie Licht van Christus. In onze parochie staat Jezus Christus, onze levende Heer, centraal.

Als priester mag ik de relatie tussen God en mensen ter sprake brengen en vieren met hen als leden van de gemeenschap van Jezus Christus.

Het is een groot voorrecht om dit te mogen doen en vaak als eerste ook te mogen ervaren wat dit met mensen doet in vreugde en in verdriet.

Sinds 1987 ben ik werkzaam in de parochie en heb ik de hele ontwikkeling van dorpen naar stedelijke omgeving mee mogen maken. Spannend maar vooral een mooie uitdaging. De verbinding tussen oud en nieuw proberen wij dagelijks in de parochie vorm en inhoud te geven. In onze activiteiten en het beleidsplan getiteld "zorgzaam en zichtbaar" komt dit duidelijk tot uiting. Het beleidsplan beschrijft onze ambities als geloofsgemeenschap aan de hand van de vier pastorale profielen: Gemeenschaps-opbouw, Catechese, Liturgie en Diaconie. In dit boekje en op onze website kunt u hier meer over lezen.

Ik hoop u, nieuwe parochianen, persoonlijk te mogen ontmoeten. Neemt u gerust contact op voor een afspraak, via email, het secretariaat of na afloop van een Eucharistieviering.

*Hartelijke groet en zegenbede  
Martin Los, pastoor*



## Pastoraal werker Yuri Saris

Als pastoraal werker ben ik sinds juli 2014 werkzaam in de parochie 'Licht van Christus'.

Hiervoor was ik pastoraal werker in de parochie Z. Titus Brandsma (Veenendaal, Ede, Wageningen, Oosterbeek en omstreken) en studentenpastor aan de Universiteit van Wageningen.

Mijn aandachtsgebied binnen de algemene pastorale werkzaamheden is met name de catechese en hierbij in het bijzonder de gezinnen, kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen. Naast mijn parochiële werkzaamheden maak ik deel uit van de roepingeraad en de vormselwerkgroep van het bisdom.

Wilt u (of uw kind) meedoen bij onze kindernevendienst, koor, Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, tieneravond of andere activiteit? Neemt u dan gerust contact op met mij of het secretariaat. U bent van harte welkom!

Graag hoop ik kennis met u te maken bij een van onze activiteiten,

*Met hartelijke groeten  
Yuri Saris, pastoraal werker*



## De kerken

De parochie heeft twee prachtige kerken die beide op de lijst van Nationale Monumenten staan. De kerk van H. Willibrord in Vleuten omdat zij een mooi voorbeeld is van neogotiek. De kerk van O.L.V. ten Hemelopneming (Mariakerk) in De Meern omdat ze een perfect voorbeeld is van de Delftse School. Beide kerken zijn een sieraad voor het oog en ze zijn sfeerbepalend voor de omgeving. Iedereen kan ervan mee genieten!

Naast de vieringen in het weekend zijn er vieringen door de week. Ook buiten de vieringen kan men in de kerken terecht. Beide beschikken over een Mariakapel of Stiltecentrum. Van daaruit kunt u het hele interieur van de kerken zien en beleven. De Mariakapel is dagelijks geopend voor gebed en bezinning: in De Meern van 8.00 uur tot 20.00 uur en in Vleuten van 09.00 uur tot 16.00 uur.

## Begraafplaatsen

De parochie Licht van Christus beschikt over twee kerkhoven bij de kerken in De Meern en Vleuten. Een uitvaartdienst voor parochianen die op onze kerkhoven begraven worden, vindt plaats in de aangrenzende parochiekerk.



## De parochie

De parochie 'Licht van Christus' is een actieve en vitale parochie met zo'n 12.000 parochianen. Het omvat niet alleen de oude dorpen Vleuten, De Meern, Haarzuilens maar ook de nieuwe wijken die onderdeel zijn van Leidsche Rijn.

Er gebeurt en verandert veel. Aan de hand van de vier pastorale aandachtsgebieden Gemeenschapsopbouw, Liturgie, Catechese en Diaconie vindt u een overzicht van de meest voorkomende activiteiten binnen onze parochie. Daarnaast vindt binnen onze parochie de bediening van de Sacramenten plaats. In dit boekje vindt u hiervan een overzicht met een korte omschrijving.



# Gemeenschapsopbouw

Gemeenschapsopbouw heeft als doel het bevorderen van vitaliteit, vernieuwing en openheid van de parochianen naar elkaar en naar de samenleving. In een tijd waarin de kerken in zwaar weer lijken te verkeren willen wij als parochie juist missionair zijn, dat is: naar buiten treden met de Blijde Boodschap van Christus.

In de praktijk betekent gemeenschapsopbouw daarom vooral: het stimuleren van (missionaire) activiteiten, het scholen en anderszins ondersteunen van de bestaande vrijwilligers, het helpen nieuwe vrijwilligers te werven, de onderhouden van contacten en het stimuleren van (gezamenlijke) initiatieven van de parochie met andere kerken en organisaties.



## Vrijwilligers

In onze parochie wordt heel veel werk gedaan door vrijwilligers. Momenteel heeft onze parochie zo'n vierhonderd actieve vrijwilligers die allerlei activiteiten doen voor de parochie. Dit varieert van onderhoud, schoonmaak en versiering van de kerkgebouwen tot kosters, lectoren, misdienaars, begeleiding kindernevendienst. Het bezoeken van ouderen en zieken, communicatie zoals redactie en verspreiding van het parochieblad Drieluik, websitebeheer en allerlei ondersteunende activiteiten zoals (leden)administratie, gastvrouwen, koffiegroep, enz. enz. Wij zijn heel trots en dankbaar dat zoveel vrijwilligers zich zo actief inzetten voor onze parochie. Wilt u ook meedoen dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat. Zij brengen u in contact met de vrijwilligersgroep van uw voorkeur. Daarnaast vindt u op onze website openstaande 'vacatures'. U bent van harte welkom, er is voor iedereen wat doen!



## **Koren**

Er zijn in onze parochie diverse koren voor volwassenen en een kinderkoor. De koren repeteren wekelijks en gemiddeld wordt er eenmaal per maand gezongen op zondagmorgen tijdens de (eucharistie)viering. Lijkt het u leuk om mee te zingen, komt u gerust langs tijdens de repetitie. U zult zien hoe gezellig het is en hoe leuk het is om te zingen.

## **Kinderen**

Voor kinderen zijn er familievieringen en kindernevendiensten. Ook kunnen kinderen vanaf 7 jaar meezingen in het kinderkoor of misdienaar worden. Elke week is in een van beide kerken een korte kindernevendienst en crèche tijdens de (eucharistie) viering.

## **Katholieke Scholen**

De pastoraal werker onderhoudt een goede relatie met alle R.K.-basisscholen binnen het gebied van de parochie. De scholen hebben vanzelfsprekend hun eigen verantwoordelijk voor de wijze waarop binnen de school vorm en inhoud wordt gegeven aan het geloof.

## **Tieners**

Voor tieners van 11-16 jaar is er een actieve tiengroep. Zij komen regelmatig bij elkaar om (geloofs)thema's met elkaar te bespreken onder leiding van de pastoraal werker.

## **Jongeren**

De katholieke jongerengroep RKJU is gericht op alle geïnteresseerde jongeren van 16-30 jaar. Zij komen in gemoedelijke setting bij elkaar en de thema's van de avonden zijn heel divers.

## **Ouderen**

Elke 3de woensdag om 10:00u is in Kerkestein achter de Willibrordkerk een (eucharistie)viering voor ouderen.

## **Zieken**

Als u ziek of eenzaam bent kunt u, als u dat wenst, bezoek aan huis krijgen van een van onze vrijwilligers. Ook kan op zondag de communie aan huis gebracht worden.

# Liturgie

In de liturgie geven we uiting aan ons geloof door samen te komen om in woord, symbool en ritueel het geloof te vieren en te delen. We ontmoeten in de liturgie God en elkaar.

Het zijn die momenten waarvoor we samen komen in de kerk of kapel om ons geloof te belijden, te vieren en te verdiepen. De meest voorkomende vieringen zijn: de Eucharistie, Vieringen van Woord & Communie en Vieringen van Woord & Gebed.

## Heilige Eucharistie

Elke zondag worden wij in de viering van de Eucharistie uitgenodigd deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. Alle volwassenen en kinderen, die hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, mogen samen delen in het Lichaam van Christus. De kleinere kinderen en volwassenen die niet ter communie gaan, maar wel naar voren willen komen, krijgen de zegen. Een zegen is ook waardevol. U hoeft dit niet te zeggen, maar u kunt dit aangeven door de handen te kruisen op de borst.



## Kinderen

Een aantal keren per jaar is er een familieviering. Rondom grote feesten (Allerzielen, Sint Maarten, Kerst, Pasen en Pinksteren) zijn er altijd extra speciale vieringen en/of kindernevendiensten voor kinderen.



# Catechese

**Catechese is het overbrengen van de tradities en kernwaarden van het geloof en de verdieping daarvan. Als we niet weten wat we geloven weten we ook niet meer wat we vieren. Geloof is een gave, maar roept soms ook vragen op: wat geloof ik en hoe geef ik dit bijvoorbeeld door aan de volgende generatie. Of hoe kan ik vanuit mijn geloof meer betekenen voor de mensen om mij heen. Hoe kan ik de verhalen uit de bijbel interpreteren? Hoe passen anderen hun geloof toe in het dagelijks leven?**

**Heel verschillende vragen, voor heel verschillende mensen die wij graag uitnodigen om deel te nemen aan een van de catechese activiteiten binnen onze parochie. Voor kinderen begint het heel speels en laagdrempelig. Zoals het bespreken van een kort (kinder)bijbelverhaal bij de kindernevendienst.**

## Eerste Heilige Communie

Kinderen in de leeftijd van ongeveer 7 jaar (groep 4 van de basisschool) mogen hun Eerste Heilige Communie doen.

## Heilig Vormsel

Elk jaar vind er in het voorjaar een vormselviering plaats. Kinderen vanaf 11 jaar (groep 8 van de basisschool) mogen hun Heilig Vormsel doen.

## Volwassenendoop

Als u zich als volwassene graag wilt laten dopen en/of communie wilt ontvangen kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat of het pastorale team.

## Geloofscursus

Misschien wilt u zich enkel voorzichtig oriënteren op de katholieke kerk? Of heeft u zin om u opnieuw te verdiepen in uw geloof en traditie? Of vindt u het moeilijk om uw geloof te verwoorden? Juist deze verscheidenheid is vruchtbare bodem voor gezamenlijk gesprek en een persoonlijke geloofsverdieping.



## Geloven Nu 30+

Een gespreksgroep van actieve dertig- en veertigers die op een gezellige en laagdrempelige manier bij elkaar komen. Aan de hand van een korte alinea (bijbel)tekst wordt er met elkaar gesproken hoe deze vertaald kan worden naar het dagelijks leven. Door de verschillende culturele achtergronden, geloofsvragen en levenssituaties van de deelnemers, ontstaan dikwijls verrassende nieuwe inzichten en praktische toepassingen.

# Diaconie

Bij diaconie wordt gehoor gegeven aan een van de basiswaarden van het geloof; om dienstbaar te zijn aan uw naaste medemens. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. De parochie wil graag dienstbaar zijn aan de samenleving door aandacht te geven aan de concrete noden van kansarme mensen en mensen in nood. Niet alleen financiële of materiële steun maar ook door solidariteit te praktiseren en daardoor bijdragen aan meer sociale gerechtigheid. Het diaconaat omvat het 'maatschappelijk werk' van de kerk.

## Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV)

De werkgroep MOV in onze parochie wil bijdragen aan een betere wereld waarin we samen delen en we iets voor elkaar kunnen betekenen. Door het inzamelen van geld en goederen worden buitenlandse goede doelen ondersteund. Ook onderhouden zij het contact met een aantal missionarissen.

## Inzameling Voedselbank Leidsche Rijn

Elk eerste weekeind van de maand worden in beide kerken lang houdbare producten en DE-waardepunten ingezameld voor gezinnen die ingeschreven staan bij de voedselbank.

## Parochiële Charitas Instelling (PCI)

De PCI heeft tot doel dienstbaar te zijn aan de samenleving door:

- aandacht te geven aan de concrete noden en behoeften van personen,
- bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

## Maatjesproject

Mensen met een (verstandelijke) beperking kunnen lang niet altijd zelfstandig naar de vieringen komen. Om in de kerk te komen hebben zij vervoer en tijdens de viering begeleiding nodig. Een kleine moeite, waarmee je een ander (en jezelf) echt heel blij kunt maken.



## De Sacramenten

De Sacramenten zijn de zeven heilsmiddelen van de Rooms Katholieke Kerk, die ons de genade van God meedelen. Alle Sacramenten worden toegediend in onze parochie.

- Het Doopsel
- De Eucharistie
- Het Vormsel
- Het Huwelijk
- De Ziekenzalving
- De Biecht
- Het Priesterschap

Meer informatie over de Sacramenten kunt u vinden op onze website  
**[www.lichtvanchristus.nl](http://www.lichtvanchristus.nl)**





# Contact

## Pastoraal Centrum

Het pastoraal Centrum is gevestigd in de voormalig pastorie van de Willibrordkerk. Het secretariaat is elke ochtend (9:00-12:30) te bereiken voor alle informatie en dienstverlening. Ook zijn hier de financiële administratie en het archief van de parochie gevestigd. Er zijn ruimtes beschikbaar voor bijeenkomsten en vergaderingen.

Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten

Telefoon: 030-6774571

Email: [pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl](mailto:pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl)

## Parochiekerken

O.L.V. ten Hemelopneming (Mariakerk)

Pastoor Boelenslaan 11

3454 AB De Meern

H. Willibrord kerk (Willibrordkerk)

Pastoor Ohllaan 34

3451 CC Vleuten

## Drieluik

Indien u dat wenst kunt u ongeveer 10 keer per jaar het informatieblad van en voor de parochie Licht van Christus ontvangen. Het parochieblad is ook digitaal via de website te lezen.

## Website

Op de website [www.lichtvanchristus.nl](http://www.lichtvanchristus.nl) kunt u veel informatie vinden over de activiteiten binnen onze parochie. Via de zoekfunctie rechtsboven kunt u doelgericht informatie vinden. U kunt ons ook volgen via de sociale media:



Licht van Christus



Licht van Christus

### Disclaimer

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. De informatie in dit boekje is van algemene aard. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.



