



VOOR DE KATHOLIEKE GELOOFGEMEENSCHAP VAN VLEUTEN, DE MEERN EN LEIDSCHER RIJN

Nieuwsbrief

Voor gezin, jeugd en jongeren

Advent en Kerst 2018

Sint Maartenspel



Op 11 november is het weer Sint Maarten. Je kent het verhaal wel van Maarten die zo goed was dat hij zijn mantel deelde met een zwerver, maar daarna gebeurde er iets bijzonders. Wat dan? **Kom op vrijdag 11 november om 18:30 uur naar de Mariakerk** om het met je eigen ogen te zien.

In een viering met lampionnen, toneel, engeltjes, hoornschal en liedjes van het kinderkoor, wordt het hele verhaal uitgebeeld!

Na het toneelspel mag je zelf met je lampion meelopen in de optocht door de kerk. Daarna is er nog genoeg tijd om met je lampion langs de deuren te gaan om een snoepje of iets anders lekkers te krijgen.

N.B. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan buggy's, kinderwagens en dergelijke de kerk mee in te nemen.

Er is ruimte in het portaal om deze te plaatsen. Tevens is het gebruik van lampionnen met echte kaarsen niet toegestaan.



BELANGRIJKE DATA

<i>Sint Maartenspel</i>	11/11
<i>Tiengroep 11-15 jaar</i>	11/11
<i>Geloven Nu 30+</i>	14/11
<i>Start repetities familiekoor</i>	15/11
<i>Jongergroep 15+</i>	25/11
<i>Familieviering Willibrordkerk</i>	2/12
<i>Start repetities familiekoor</i>	8/12
<i>Start repetities ---</i>	
<i>--- Kinderkerstspel Vleuten</i>	8/12
<i>Adventsproject</i>	9/12
<i>Geloven Nu 30+</i>	12/12
<i>Start repetities ---</i>	
<i>--- Kinderkerstspel De Meern</i>	15/12
<i>Adventsproject</i>	16/12
<i>Tiengroep 11-15 jaar</i>	16/12
<i>Adventsproject</i>	23/12
<i>Kinderkerstspellen</i>	24/12
<i>Familieviering Mariakerk</i>	25/12
<i>Kindjewiegen</i>	25/12
<i>Informatieavond EHC De Meern</i>	9/1
<i>Informatieavond EHC Vleuten</i>	10/1
<i>Informatieavond Vormsel</i>	17/1

Vanaf het nieuwe jaar is elke zondag in beide kerken tijdens de mis opvang voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor oudere kinderen (met uitzondering van zondagen met een familieviering).

Uitnodiging Eerste H. Communie

De voorbereiding op de 1^e H. Communie begint met een informatieavond op 9 januari in De Meern om 20:00 uur in De Schalm (Oranjelaan 10) of op 10 januari in Vleuten om 20:00 uur in Kerkestein (Pastoor Ohllaan 34a). U kunt zelf kiezen in welke kerk uw zoon of dochter de 1^e H. Communie zal ontvangen.

Indien uw kind nog niet het Doopsel heeft ontvangen, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Dit kunt u aangeven bij de aanmelding.

De 1e H. Communieviering in de Mariakerk te De Meern zal plaatsvinden op zondag 19 mei. De viering in de Willibrordkerk te Vleuten zal plaatsvinden op zondag 26 mei. Naar gelang het aantal communicanten zullen per locatie 1 of 2 vieringen plaatsvinden.

Geregistreerde gezinnen hebben een uitnodigingsbrief ontvangen. Uiteraard kunt u ook zelf uw zoon en/of dochter aanmelden door een mail sturen naar [1ecommunie@lichtvanchristus.nl].

Met vriendelijke groet, coördinator Julia Schevers



Uitnodiging H. Vormsel

We nodigen alle tieners uit die in groep 8 zitten, of tussen 11-14 jaar oud zijn, om komend jaar mee te doen met de voorbereiding op het Vormsel.

In zes lessen, die op donderdagavond van 19:00-20:30 uur in Kerkestein te Vleuten plaatsvinden, gaan we samen nadenken en praten over thema's als volwassen worden, relaties en vriendschappen, talenten ontwikkelen en levenskeuzes. We ontdekken hoe Gods Heilige Geest ons hierbij helpt. Daarnaast zal er ook een bijzondere boeteviering plaatsvinden en nemen we deel aan 'Spirit!', de vormelingsdag van het bisdom. In totaal zo'n 10 bijeenkomsten.

Het is belangrijk om in de voorbereiding de tieners aan te spreken op hun eigen ideeën en geloof. In die zin betekent deelname niet dat zij automatisch ook het H. Vormsel moeten ontvangen: er is ruimte om dit persoonlijk te onderzoeken en alle vragen te stellen die opkomen.

Enkele belangrijke data

Op donderdag 17 januari vindt om 19:30 uur in Kerkestein (Pastoor Ohllaan 34a) een informatie- en kennismakingsavond plaats voor ouders en tieners samen.

De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 2 juni om 9:30 uur in de Mariakerk te De Meern.

Geregistreerde gezinnen hebben een uitnodigingsbrief ontvangen. Uiteraard kunt u ook zelf uw zoon en/of dochter aanmelden door een mail sturen naar [vormsel@lichtvanchristus.nl]

Met vriendelijke groet, coördinator Julia Schevers



Adventsproject van start!

In de Adventtijd als we uitzien naar de geboorte van het kindje Jezus, en met Kerstmis als we Zijn geboorte vieren, is er natuurlijk extra aandacht voor de kinderen in onze parochie!

Wanneer?

Op 2 december a.s. start de parochie Licht van Christus weer met het Adventsproject tijdens de kindernevendienst.

Wat is hetzelfde als vorig jaar?

Zoals elk jaar werken we tijdens de Adventperiode samen met de kinderen uit de parochie aan een mooi project. Wat het plan dit jaar is, houden we nog even geheim. Dit zullen we bekendmaken tijdens de familieviering op zondag 2 december a.s. om 11:00 uur in de Willibrordkerk te Vleuten.

De afsluiting van het project zal op Eerste Kerstdag om 9:30 uur in de Mariakerk in De Meern plaatsvinden. Tijdens deze viering kunnen de kinderen aan de parochie laten zien wat ze gemaakt hebben en na afloop ontvangen ze een klein cadeautje.



Wat is nieuw?

Er is wel wat veranderd ten opzichte van vorig jaar. Toen werkten de kindernevendienstgroepen in De Meern en Vleuten apart in twee kerken aan hetzelfde project. **Dit jaar worden alle kinderen uit de parochie uitgenodigd in Vleuten. Daar zijn zowel de vrijwilligers uit de Meern als uit Vleuten bij aanwezig. Op deze manier kunnen ouders en kinderen uit de hele parochie elkaar ontmoeten of leren kennen.** Tijdens de Veertigdagentijd zal het project in De Meern plaatsvinden.

Programma kindernevendienst op een zondag tijdens de advent

Na ontvangst door de pastoor worden de kinderen uitgenodigd bij het altaar. Daar steken we een adventskaars aan onder begeleiding van gezang. Vervolgens gaan de kinderen naar Kerkestein voor hun eigen viering.

Tijdens dit moment, dat een aansluiting is op de reguliere mis, zal een Bijbelverhaal in een voor kinderen begrijpelijke taal worden verteld en uitgelegd. Daarna werken de kinderen aan het project.

Belangrijke data

Zondag 2 december 2018: start advent(sproject) met een familieviering om 11.00 uur in de Willibrordkerk;

Zondag 9 december 2018: kindernevendienst om 11.00 uur in de Willibrordkerk;

Zondag 16 december 2018: kindernevendienst om 11.00 uur in de Willibrordkerk;

Zondag 23 december 2018: kindernevendienst om 11.00 uur in de Willibrordkerk;

Dinsdag 25 december 2018: familieviering om 9.30 uur in de Mariakerk met afsluiting van het adventsproject.

Voor vragen kunt u bellen en/of mailen met:

- Elizabeth Pappot 06-49370895 / [elizabeth.pappot@outlook.com]
- Margreet Dankerlui 06-50247266 / [info@margreetanches.nl]

We hopen u en/of uw kinderen op een van de zondagen te verwelkomen en u bent uiteraard ook van harte welkom om ons te helpen tijdens een van bovengenoemde data.

Familievieringen en project Familiekoor



Ook dit jaar zullen we Advent en Kerst beginnen én afronden met een familieviering. **Op 2 december om 11:00 uur vieren we de 1^e Zondag van de Advent in de Willibrordkerk te Vleuten.** Tijdens deze viering zullen de kindernevendiensten van De Meern en Vleuten over het Adventsproject vertellen. **Op 25 december vieren we om 9:30 uur Kerstmis in de Mariakerk te Vleuten.**

Wil je als gezin een bijdrage leveren door een Bijbelverhaal te lezen of samen voorbeden te schrijven en voor te lezen, of door mee te helpen als misdienaar? Stuur dan een mailtje naar Yuri: saris@lichtvanchristus.nl

Project Familiekoor

Tijdens beide familievieringen op 2 en 25 december zal een project familiekoor zingen. **Vind je het leuk om met jouw zoontje of dochtertje samen te zingen? Doe dan een keer met ons mee!**

1) Voor de familieviering op 2 december in de Willibrordkerk repeteren ouders/familie op donderdagavond 15 november en 6 december om 20:00 uur in de Willibrordkerk, ingang via de Mariakapel.

Kinderen repeteren op zaterdag 17 november om 14:00 uur in de Willibrordkerk te Vleuten. Op 1 december kunnen kinderen repeteren in de Willibrordkerk van 14:00-15:00 uur óf in de Mariakerk van 15:30-16:30 uur.

2) Voor de viering van 25 december in de Mariakerk repeteren ouders/familie op 13 en 20 december om 20:00 uur in de Willibrordkerk.

Kinderen repeteren op zaterdag 8 december en 15 december in de Willibrordkerk van 14:00-15:00 uur óf in de Mariakerk van 15:30-16:30 uur.

Voor aanmelding en vragen kan je mailen of bellen naar dirigente Miranda Spies-Simonis [miranda.spies@hotmail.com] / 06-15861007.



Kindjewiegen

Kindjewiegen is speciaal voor de allerkleinste kinderen. Op 25 december vindt dit voor de hele parochie plaats in de Willibrordkerk te Vleuten.

Tussen 15:00-16:00 uur mag je naar de kerk komen om de kerststal te bekijken en samen kerstliedjes te zingen. Kinderen die dat leuk vinden kunnen zich laten verkleden als een engeltje of herder. Zo mogen ze rondlopen door de kerk op zoek naar alle mooie hoekjes en plekjes.

Om 15:30 uur wordt het kerstverhaal voorgelezen.





24 december Kinderkerstspellen en Kinderkerstkoor in Vleuten en De Meern!

De parochie 'Licht van Christus' organiseert elk jaar op kerstavond in beide kerken een prachtig Kinderkerstspel.

Alle bekende Bijbelse rollen uit het kerstverhaal worden door kinderen uit de omgeving gespeeld, en een groot Kinderkerstkoor zingt de bekende liedjes.

Kinderen vanaf **groep 2** mogen meedoen met de kinderkerstspellen...

...ze kunnen een stille of gesproken rol spelen, of meezingen in het kinderkoor.

Oefenen en meedoen in Vleuten:

- 8 december 15:30-16:15 uur
- 15 december 15:30-16:30 uur
- 23 december 15:00-16:15 uur

Kinderkerstspel Vleuten:

24 december om 18:30 uur

Mail voor 25 november naar:
kinderkerstviering@hotmail.com



Oefenen en meedoen in De Meern:

- 15 december 15:30-16:30 uur
- 21 december 16:00-17:00 uur

Kinderkerstspel De Meern:

24 december om 17:30 uur

Mail voor 25 november naar:
kinderkerstvieringmariakerk@hotmail.com

Het **Kinderkerstkoor** repeteert op 1, 8 en 15 december. In de Mariakerk van 14:00-15:00 uur of in de Willibrordkerk van 15:30-16:30 uur. Voor aanmelding mail naar kerstkoor.lichtvanchristus@gmail.com

Zing mee in het Kinderkerstkoor!

Sommige kinderen vinden het leuker om te zingen dan om te spelen, of ze zijn misschien al wat ouder, of de rollen zijn al verdeeld. **Natuurlijk willen we alle kinderen gelegenheid geven om toch mee te doen, dus in het Kinderkerstkoor is voor iedereen plek!** Naast het Kinderkerstspel kan eventueel ook meegezongen worden tijdens de Familievieringen op 2 en 25 december.

Het Kinderkerstkoor repeteert op de volgende momenten:

Mariakerk te De Meern

- 1 december 14:00-15:00 uur
- 8 december 14:00-15:00 uur
- 15 december 14:00-15:00 uur
- 21 december **16:00-17:00 uur**

Willibrordkerk te Vleuten

- 1 december 15:30-16:30 uur
- 8 december 15:30-16:30 uur
- 15 december 15:30-16:30 uur
- 23 december **15:00-16:15 uur** (Dit zijn de generale repetities)

Voor aanmelding of vragen kan contact opgenomen worden met Anke Martijn 06-41258928 / [\[kerstkoor.lichtvanchristus@gmail.com\]](mailto:kerstkoor.lichtvanchristus@gmail.com)

Met vriendelijk groet, Miranda Spies en Anke Martijn



Wekelijkse opvang en kindernevendienst

Ook na de Advent en Kerstmis zijn gezinnen en kinderen heel welkom in onze kerken!

Sinds twee jaar is er elke zondag opvang en kindernevendienst in de Willibrordkerk, en vanaf het nieuwe jaar kunnen we dit ook aanbieden in de Mariakerk.

Aan het begin van de mis worden de kinderen uitgenodigd om samen naar Kerkestein (Vleuten) of de bijsacristie te gaan (De Meern). Hier worden ze door twee ouders/parochianen begeleid.

Tijdens de Vredeswens komen de kinderen terug naar de kerk, zodat ze de H. Communie of een zegen kunnen ontvangen.

De parochie biedt dit aan zodat gezinnen spontaan samen naar de mis kunnen komen en er vanuit kunnen gaan dat er altijd zorg en aandacht is voor de kinderen, ook als ze nog heel klein zijn.

De mis in de Mariakerk start om 9:30 uur, de mis in de Willibrordkerk start om 11:00 uur.

Voor vragen of als u misschien mee wilt helpen kunt u contact opnemen met:

- Elizabeth Pappot 06-49370895 / [elizabeth.pappot@outlook.com] voor de Willibrordkerk in Vleuten
- Margreet Dankerlui 06-50247266 / [info@margreetanches.nl] voor de Mariakerk in De Meern

Ook tieners mogen meehelpen met het oppassen op de kinderen!



Tiengroep (11-15 jaar)

Eén keer per maand komt de tiengroep bij elkaar – gewoonlijk de tweede zondag van de maand van 19:00-20:30 uur, behalve als er vakantie is of tentamens zijn.

Elke bijeenkomst is een beetje anders. We beginnen met een kletskwartiertje, om even te delen wat ons bezig houdt of wat we hebben meegemaakt. Daarna lezen we bijvoorbeeld een verhaal uit de Bijbel en praten daar over, of we doen een creatieve opdracht, of we houden een quiz (met prijsjes natuurlijk), of we kijken een film.



De tiengroep probeert op een laagdrempelige manier catechetische vorming aan te bieden en een vertrouwde plek waar vriendschappen kunnen ontstaan. Wil je meedoen met de groep of een keertje komen kijken? Stuur dan een mailtje naar Yuri: [saris@lichtvanchristus.nl]

Voor wie? Tieners van 11-15 jaar

Wanneer? Elke tweede zondag van de maand

Eerstvolgende keer: zondag 11 november

Hoe laat? Van 19:00-20:30 uur

Waar? In onze eigen tienerruimte. Het adres is Pastoor Ohllaan 36 in Vleuten.

Jongerengroep (15-18 jaar)

De oudste tieners gaan dit seizoen verder als een nieuwe 15+ groep. Stagiair Ramon Goosen heeft met hen gesproken en hen zelfs een enquête laten invullen om erachter te komen wat ze graag zouden willen doen.

De twee belangrijkste ideeën? Samen koken en eten en...**een reis naar Rome!**

In oktober zijn we weer van start gegaan.

Wil je meedoen of op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mailtje naar Yuri [saris@lichtvanchristus.nl].

Voor wie? Jongeren van 15-18 jaar

Wanneer? Elke vierde zondag van de maand

Eerstvolgende keer: zondag 25 november

Hoe laat? Van 18:30-20:45 uur. We beginnen met samen eten.

Waar? In onze eigen jongerenruimte. Het adres is Pastoor Ohllaan 36 in Vleuten.



Jongvolwassenen 18+ - Brainstorm 'Café of Taizé?'



Binnenkort wil ik een groepje 18+ers (18-30 jaar) in de parochie uitnodigen om samen met mij naar het café te gaan om elkaar wat beter te leren kennen. Ik hoor graag wat de parochie kan betekenen voor jullie of waar jullie behoefte aan hebben.

Van enkelen van jullie heb ik al gehoord dat een maandelijkse Taizéviering mooi zou zijn, of gewoon vaker even samen naar het café te gaan en verdieping zoeken.

Wil je ook meedenken en jouw ideeën delen? Stuur dan een mailtje naar Yuri: [saris@lichtvanchristus.nl]

AVG en Afmelden

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een beroep heeft gedaan op het gezins- en jeugdpastoraat van onze parochie, bijvoorbeeld door de Doop, de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar pastoraal werker Yuri Saris [saris@lichtvanchristus.nl]

Foto's van kinderen, tieners en jongeren worden zorgvuldig gekozen en in overleg met de ouders, tieners of jongeren gebruikt. Mocht er toch een foto gebruikt worden tegen uw zin in, laat dit dan gerust weten aan Yuri Saris.

Geloven Nu 30+

Een hele diverse en enthousiaste groep dertigers en veertigers stapt één keer in de maand een avondje uit het drukke (gezins)leven om dieper in te gaan op de (hedendaagse) betekenis van een alinea Bijbelse tekst of passage uit een boek.

We wisselen, onder het genot van een kopje koffie/thee, perspectieven uit en delen persoonlijke ervaringen en vertalingen van deze tekst. Door de verschillende culturele achtergronden, geloofsvragen en levenssituaties van de deelnemers, ontstaan dikwijls verrassende nieuwe inzichten en praktische toepassingen. Er wordt veel gelachen en veel gedeeld met elkaar.

Wees welkom, gewoonlijk elke 2e woensdag van de maand van 20:00-22:00 uur. Wij komen samen in het parochiecentrum te Vleuten of bij één van de deelnemers thuis. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats in het parochiecentrum te Vleuten op woensdag 14 november.

Als je mee wilt doen of vragen hebt, mail dan naar pastoraal werker Yuri Saris [saris@lichtvanchristus.nl]



Kerstgala 2018 15 december

Kom en schitter, op ons gala vol glitter.

**GLITTER
&
GLAMOUR**

19:45 Eucharistieviering
21:00 start gala
01:00 eind gala

Locatie: Bonifatiushuis, Utrecht
Entree: €7,50,- Incl. 3 consumpties



Aanmelding voor het Kerstgala van het Jongerenpastoraat van bisdom Utrecht (JPU): jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

Tarcisiusdag

Op zaterdag 6 oktober was er weer de jaarlijkse Tarcisiusdag – de ontmoetingsdag van het bisdom voor misdienaars en acolieten. Wij hebben met 4 misdienaars en 2 acolieten meegedaan. In totaal waren uit het hele bisdom ruim 130 kinderen en begeleiders aanwezig.



Wij begonnen met ons om te kleden en klaar te maken voor de processie. Rond kwart over 10 vertrokken wij in een lange processie richting de kathedraal, waar mgr. Woorts ons opwachtte.

Cyrus mocht tijdens de mis een stukje van de voorbeden voorlezen en apart op het altaar zitten, tussen de andere misdienaars die ook een taak hadden. De andere 2 misdienaars en acoliet zaten helemaal vooraan tijdens de viering. Vicaris Pauw zong alle liederen tijdens de viering. Prachtig was dit. Tijdens het communielied werden wij (de begeleiders) diep geraakt door deze mooie eucharistieviering. Na afloop werd er een groepsfoto gemaakt.

In processie teruggekomen bij het Bonifatiushuis, kon iedereen zich weer omkleden. Daarna je eigen lunch nuttigen en op weg naar ons eerste programmaonderdeel. Dit was een speurtocht door de binnenstad van Utrecht. Waar wij samen met de parochie Paus Johannes XXIII uit Houten en de parochie St. Jan de Doper uit Vecht & Venen de middag doorbrachten.

Wij begonnen bij het Paushuis en mochten de 8 werken van barmhartigheid benoemen. Daarna door naar het Ariënsinstituut waar wij meer hoorden over de priester Alfons Ariëns. Vervolgens liepen we naar het Janskerkhof. Mgr. Woorts wachtte daar bij het standbeeld van de H. Willibrord. Wij mochten een rebus oplossen: *"Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok + uw staf, zij geven mij moed."*

Minder dan 10 minuten hadden wij per opdracht, dus daarna weer snel door naar Flora's hof. Daar lagen de werken van barmhartigheid in strip door elkaar op de grond. Wij mochten per strip aangeven welk werk van barmhartigheid werd uitgebeeld. Door naar de Catharinakathedraal waar wij meer over Maria hoorden en over het bidden van de rozenkrans.





Als laatste opdracht gingen wij naar park Lepelenburg voor een zeer actief spel. Voor de jongens heel fijn. Konden zij even helemaal uitrazen tijdens een estafettespel waar daarna de acolieten of begeleiders ook aan mee mochten doen. Yuri en Geert hebben ons geweldig goed vertegenwoordigd. Wat hebben wij een lol gehad.

Als afsluiting gingen wij naar de tuin van kardinaal Eijk. Hier stond een patatwagen klaar waar wij friet met een snack kregen om deze dag af te sluiten. Nadat wij voldaan waren, was er nog een prijsuitreiking bij het balkon. Met een prachtige gedeelde 4^e plaats mochten wij een houten rozenkransje met een boekje over de rozenkrans in ontvangst nemen.

De reacties van onze groep over deze dag zijn:

- *Leuk en leerzaam en goed georganiseerd. Spannend het vooraan zitten. Fijn om zoveel misdienaars bij elkaar te zien. Een mooie preek. Alles zag er mooi en indrukwekkend uit. Het was gezellig.*
- *Veel geleerd tijdens de speurtocht.*
- *Indrukwekkend bezoek aan de vredeskapel. Mooi verhaal over het verzet tegen de nazi's door Kardinaal de Jong. Dat dit ons als christenen ook vandaag mag inspireren om Jezus te volgen.*
- *Het was een zeer bijzondere ervaring om mee te maken en een mooie gelegenheid om ook eens met andere misdienaars/acolieten uit andere parochies te praten. Ik ben volgend jaar zeker weer van de partij!*
- *Hele ontroerende mis. Waardevol om te blijven doen vanuit het bisdom. Een prachtige zonnige dag met vele ontmoetingen. Heerlijk om aan terug te denken.*

Wij hebben nu al zin in volgend jaar!

Arleen en Monique

Wil jij ook misdienaar worden?

Misdienaar zijn is heel leuk, belangrijk én bijzonder, want je helpt mee om de mis mooi te vieren. Je ziet alles wat er voor en achter het altaar gebeurt.

Je mag zelf aangeven hoe vaak je wil misdienen, in ieder geval 1 keer per maand, maar dat kan ook vaker.

De misdienaars vormen samen een vriendengroepje en doen ook leuke dingen naast het misdienen. Eén keer per jaar gaan ze varen, als het bisdom een speciale *Tarcisiusdag* voor alle misdienaars organiseert doen ze mee, en om de maand hebben de misdienaars een spelletjesavond samen.

We vinden het leuk als je mee komt doen. Wil je leren om misdienaar te worden? Neem dan contact op met Janine de Bruin en zr. Lúcia [parochiesupportgroep@ziggo.nl]

Wil jij ook misdienaar worden?

Vriendschap

Geloof

Gezelligheid

Neem contact op met ParochieSupportgroep@Ziggo.nl
of bel naar: 06-22097236 (meedoen kan na je communie)