



NIEUWSBRIEF

Voor gezin, jeugd,
jongeren en
jongvolwassenen

Veertigdagentijd
en Pasen 2019

VOOR DE KATHOLIEKE GELOOFGEMEENSCHAP VAN VLEUTEN-DE MEERN EN LEIDSCHER RIJN

AGENDA

Voor de gelegenheid heeft de digitale nieuwsbrief een ander kleurtje: paars is immers de liturgische kleur van de Veertigdagentijd.

Ook in de kerk zullen jullie het sobere paars zien terugkomen: in de gewaden van priester, diaken, pastoraal werker, misdienaars en acolieten. In de kleden die altaar en ambo toedekken. In de linten die gebruikt worden om Paaskaars en de woestijn-enscenering van de bloemengroep te accentueren.

Paars is de kleur van boete en bezinning, denk aan de paarse stola die een priester draagt als hij het sacrament van Boete en Verzoening mag geven.

Familieviering in Mariakerk	10/3
Tiengroep 12+	10/3
Tiengroep 15+	10/3
Geloven Nu 30+	13/3
Vastenproject Mariakerk	17/3
Café Taizé (18-30 jaar)	22/3
Vastenproject Mariakerk	24/3
Internationale mis WBkerk	24/3
Vastenproject Mariakerk	31/3
Geloven Nu 30+	3/4
Vastenproject Willibrordkerk	7/4
Palmzondag in beide kerken	14/4
Tiengroepen - The Passion	18/4
Kinderkruisweg in Mariakerk	19/4
Familieviering in Willibrordkerk	21/4

Waar komt deze kleur eigenlijk vandaan? In het evangelie volgens Marcus lezen we de volgende droevige passage (Mc15:16-19): "De soldaten leidden [Jezus] weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doornen en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: 'Gegroet, koning van de Joden!' Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespudden hem, en bogen onderdanig voor hem."

Paars is een koninklijke kleur, maar Jezus wordt uit spot hiermee gekleed. De soldaten veinzen respect en eerbied. De Veertigdagentijd reikt ons zo de indringende en innerlijke vraag aan: wie is Jezus werkelijk voor ons? Waarom knielen wij voor Hem? Waarom richten wij onze gebeden tot Zijn oor?



Gezamenlijk Vastenproject Kindernevendiensten

De twee kindernevendiensten verzorgen samen een mooi project ter voorbereiding op Pasen. We beginnen met een familieviering in de Mariakerk op 10 maart en vieren Pasen samen met een familieviering in de Willibrordkerk op 21 april.

Wat gaan we doen?

Het thema is deze keer: *'De gekleurde bril; leren kijken met de ogen van Jezus'*. Door middel van verhalen en interactie staan we met de kinderen stil bij hoe we de wereld nu zien, maar ook hoe we de wereld anders kunnen zien. Niet alleen vanuit eigen oordelen, maar vanuit zorg voor elkaar.

Tijdens het project maken we mooie knutsels, die we dan samen met de kinderen verkopen op een marktje op 7 april 2019. De opbrengst hiervan gaat naar het Vastenactie goed doel Lumen Valley in Togo.



In welke kerk?

Net zoals met het Adventsproject werken de kindernevendienstgroepen in De Meern en Vleuten samen. Dit jaar worden alle kinderen uit de parochie uitgenodigd in de Mariakerk te De Meern, met uitzondering van zondag 7 april 2019 want dan worden de kinderen verwacht in de Willibrordkerk te Vleuten. De markt na afloop van de mis zal dan bij Kerkestein achter de kerk plaatsvinden.

- Palmzondag wordt in beide kerken gevierd
- Goede Vrijdag wordt in de Mariakerk gevierd
- Paaszondag wordt met een familieviering in de Willibrordkerk gevierd

Belangrijke data

Zondag 10 maart 2019: start Vastenproject met een familieviering om 9.30 uur in de Mariakerk

Zondag 17 maart 2019: kindernevendienst om 9.30 uur in de Mariakerk

Zondag 24 maart 2019: kindernevendienst om 9.30 uur in de Mariakerk

Zondag 31 maart 2019: kindernevendienst om 9.30 uur in de Mariakerk

Zondag 7 april 2019: kindernevendienst om 11.00 uur in de *Willibrordkerk* met aansluitend markt

Zondag 14 april 2019: Palmpasen in beide kerken

Vrijdag 19 april 2019: Kinderkruisweg in de Mariakerk om 13.00 uur

Zondag 21 april 2019: (1^e Paasdag): familieviering om 11.00 uur in de *Willibrordkerk* met afsluiting van het vastenproject.

Meer informatie

Voor vragen kunt u mailen of bellen met:

Elizabeth Pappot (Willibrordkerk)
06-49370895/elizabeth.pappot@outlook.com

Margreet Dankerlui (Mariakerk)
06-50247266/info@margreetanches.nl



Palmzondag in beide kerken

Maak thuis een Palmpaaskruis en neem deze mee naar de kerk

Op zondag 14 april wordt in beide kerken Palmpasen gevierd. In de Mariakerk om 9:30 uur, in de Willibrordkerk om 11:00 uur.

Maak samen met jullie kinderen thuis een Palmpaaskruis en breng dit mee naar de kerk. De kinderen gaan vanuit de kerk naar de kindernevendienst. Hier wordt uitgelegd wat de betekenis is van het Palmpaaskruis met al die kleuren, snoepjes, rozijntjes, mandarijntjes en eitjes.

Daarna wordt het verhaal over Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem binnenkomt, verteld en met de kinderen gespeeld. De kinderen vormen dan een haag met hun Palmpaaskruizen om Jezus te begroeten: 'Hosanna!'.



Ten slotte gaan we de Palmpasenkruizen nog een beetje mooier maken met een broodhaantje en een palmtakje. **Deze Palmpaaskruizen worden na afloop niet naar huis meegenomen, maar gebracht naar zieken en ouderen in de parochie** die niet meer zo eenvoudig naar de kerk kunnen komen, en naar mensen die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Jullie krijgen hiervoor een adres, of gaan samen naar een zorghuis. **Vertel alvast thuis aan de kinderen dat ze iets maken voor iemand anders, en waarom dat zo mooi is om te doen!**

Terug in de kerk worden de kinderen en hun Palmpaaskruizen gezegend en lopen we in processie door de kerk.

Zo maak je een Palmpaaskruis

1. Een plat kruis maken

Neem twee houten latten of stokken. Eén stok van ongeveer 50 centimeter en eentje van ongeveer 30 centimeter lang. Afhankelijk van de grootte van het kind, kan de stok natuurlijk groter of kleiner worden gemaakt (bijvoorbeeld in de verhouding 60 centimeter en 40 centimeter, etc).

De langste lat (hoofdlat) ga je verticaal gebruiken, de kortste lat horizontaal. Met de kortste lat vorm je dus een kruis op de hoofdlat, door de korte lat ongeveer $\frac{2}{3}$ van de onderkant, op de grote lat te bevestigen. Spijker of schroef de latten aan elkaar vast in de vorm van een kruis of bind de latten met touw stevig aan elkaar. Sla tenslotte bovenop de top van het kruis in het midden een dikke spijker, waarop later het broodhaantje kan worden geprikt.



2. Het hout omwickelen

Omwikkel de latten met gekleurd papier of lint, zodat je het hout niet meer ziet. Elke kleur die je kiest heeft een betekenis, dat gaan we ontdekken tijdens de kindernevendienst.

3. Het versieren van het kruis



Maak met een grote naald en stevig draad één of meerdere slingers van bijvoorbeeld pinda's, rozijnen, eitjes, gekleurd snoep en gedroogd fruit. 12 pinda's of snoepjes staan voor de 12 apostelen, 30 rozijnen staan voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Eitjes staan voor het nieuwe leven en de grot die open breekt. Mandarijntjes staan voor de zure azijn die Jezus aan het kruis moest drinken. Het broodhaantje doet ons natuurlijk aan Petrus denken die de haan hoorde kraaien, maar ook aan de nieuwe dag die aanbreekt: Jezus die verrijst!



Hang de slinger(s) over en aan de horizontale stok van het kruis. Je kunt deze ook met punaises in het hout vastzetten.

Kinderkruisweg

Op vrijdag 19 april is er om 13.00 uur de kinderkruisweg in de Mariakerk te De Meern. We vertellen dan het verhaal van het lijden van Jezus en lopen langs de staties (schilderijen). Je mag bloemen en tekeningen meenemen om bij het kruis neer te leggen.

Dit is een heel indrukwekkende middag, geschikt voor alle kinderen en hun ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden. Het duurt ongeveer een half uurtje.

Meer informatie

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Marie-Louise van Doorn:
magr_van_doorn@hotmail.com



Wekelijkse Opvang en Kindernevendienst

Ook na de Veertigdagentijd en Pasen zijn gezinnen en kinderen heel welkom in onze kerken!

In beide kerken is elke zondag opvang en kindernevendienst. Behalve als er een familieviering is, dan worden alle gezinnen in één kerk uitgenodigd en is er tijdens de preek extra aandacht voor de kinderen.

Aan het begin van de mis gaan de kinderen samen naar Kerkestein (Vleuten) of de bijsacristie (De Meern). Hier worden ze door twee ouders/parochianen begeleid.

Tijdens de Vredeswens komen de kinderen terug naar de kerk, zodat ze de H. Communie of een zegen kunnen ontvangen.

De parochie biedt dit aan zodat gezinnen spontaan samen naar de mis kunnen komen en er vanuit kunnen gaan dat er altijd zorg en aandacht is voor de kinderen, ook als ze nog heel klein zijn.

De mis in de Mariakerk start om 9:30 uur, de mis in de Willibrordkerk start om 11:00 uur.

Voor vragen of als u mee wilt helpen kunt u contact opnemen met:

- Elizabeth Pappot 06-49370895 / [elizabeth.pappot@outlook.com] voor de Willibrordkerk in Vleuten
- Margreet Dankerlui 06-50247266 / [info@margreetanches.nl] voor de Mariakerk in De Meern

Ook tieners mogen meehelpen met het oppassen op de kinderen!



Misdienaarsclubje

Een misdienaar ziet álles tijdens de mis

Misdienaar zijn is heel leuk, belangrijk én bijzonder, want je helpt mee om de mis mooi te vieren. Je ziet alles wat er voor en achter het altaar gebeurt. Je mag zelf aangeven hoe vaak je wil misdienen, in ieder geval 1 keer per maand, maar dat kan ook vaker.

De misdienaars vormen samen een vriendengroepje en doen ook leuke dingen naast het misdienen. Eén keer per jaar gaan ze varen, als het bisdom een speciale *Tarcisiusdag* voor alle misdienaars organiseert doen ze mee, en om de maand hebben de misdienaars een spelletjesavond samen.

Aanmelden

Wil je leren om misdienaar te worden? Neem dan contact op met Janine de Bruin en zr. Lúcia: parochiesupportgroep@ziggo.nl



THE PASSION

Live The Passion met de tiengroepen op Witte Donderdag

Op 18 april is het Witte Donderdag, dan gaan we samen live op een groot scherm The Passion kijken.

Voorafgaand om 19:00 uur is in beide kerken de Witte Donderdagviering waar The Passion op gebaseerd is. **Om 20:30 uur gaan we in onze tienerruimte kijken naar The Passion** die dit jaar in Dordrecht plaatsvindt.

Alle tieners in de parochie kunnen komen kijken, ook als je nog nooit naar de tiengroep gekomen bent.



Er zijn twee tiengroepen in de parochie

- De 12+ groep komt gewoonlijk elke 2^e zondag van de maand samen van 19:00-20:30 uur.
- De 15+ groep komt gewoonlijk elke 4^e zondag van de maand samen van 18:30-21:00 uur. We beginnen met samen koken en eten.

We komen samen op het pastoraal centrum: Pastoor Ohllaan 36 te Vleuten.

Wil je een keer meedoen, stuur dan een mailtje naar Yuri: saris@lichtvanchristus.nl

Verlag diaconale activiteit tieners

Op zondag 27 januari hebben we met tieners een diaconale activiteit gedaan. 'Stichting Present Utrecht' heeft ons geholpen om locaties te vinden. Met één groep zijn we naar Reinaerde – De Drie Ringen gegaan, met een andere groep naar 'Abrona Noorderbreedte'.

Siobhan Heijn, één van de deelnemers, vertelt kort wat we gedaan hebben:

Wie hebben we ontmoet?

Jongere en oudere mensen met een lichte of gemiddelde verstandelijke beperking.

Wat hebben we gedaan?

We hebben de bewoners van Abrona laten kiezen of ze cakejes wilden bakken, knutselen, sjoelen of wilden gamen. Ik heb bij het knutselen geholpen, dat vond ik leuk. Tijdens het schilderen zijn we in gesprek geraakt.

Waarom is het goed om dit te doen?

Soms hebben de mensen die we hebben opgezocht niet veel te doen, of soms zijn ze eenzaam. Daarom is het goed om ze af en toe aandacht te geven door iets leuks met ze te doen, of er gewoon te zijn. Dit is niet alleen positief voor hun, maar ook voor ons. Door te zien hoe zij leven kunnen wij daar ideeën bij ontwikkelen. We kunnen er iets van leren.

Ik vind het leuk om dit soort dingen te doen. Het zorgt voor nieuwe ervaringen en het brengt je in contact met mensen. Ik had lang niet zo veel geweten over hoe deze mensen met elkaar omgaan als ik er nooit ben geweest. De meeste kennen elkaar best goed, dat is leuk om te zien. Ik denk dat het belangrijk is om te weten hoe deze mensen leven omdat het dichterbij je eigen leven staat dan je denkt (misschien heb je familie leden in een bejaardentehuis of tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking, en je komt deze mensen ook gewoon op straat tegen).



Jongvolwassenen (18-30 jaar) - 'Café Taizé'

De plannen van deze nieuwe groep jongvolwassenen beginnen mooi vorm te krijgen. Na twee brainstormen in café Bar Iberico gaan we binnenkort onze twee ideeën verder uitwerken: een maandelijks Taizéviering en om de maand een verdiepingsavond.

Elke bijeenkomst bestaat uit samen koken en eten, de hoofdactiviteit, en een gezellige uitloop. Je kan aanhaken en gaan bij deze drie onderdelen wanneer je wilt.

Op **vrijdag 22 maart** gaan we van 16:00-18:00 uur samen onze twee kerken bekijken, om te bepalen welke locatie zich het beste leent voor de Taizéviering en hoe we deze kunnen inrichten. Wil je meedoen met de organisatie? Dan kan jij je hier bij aansluiten.

Van 18:00-21:00 uur gaan we samen koken en eten en hebben we onze eerste verdiepingsavond. Ook hier ben je welkom.

Wil je meehelpen of meedoen? Stuur dan een mailtje naar Yuri: [saris@lichtvanchristus.nl]



Geloven Nu (30-50 jaar)

Een hele diverse en enthousiaste groep dertigers, veertigers en vijftigers stapt één keer in de maand een avondje uit het drukke (gezins)leven om dieper in te gaan op de (hedendaagse) betekenis van een alinea Bijbelse tekst of passage uit een boek.

We wisselen, onder het genot van een kopje koffie/thee, perspectieven uit en delen persoonlijke ervaringen en vertalingen van deze tekst. Door de verschillende culturele achtergronden, geloofsvragen en levenssituaties van de deelnemers, ontstaan dikwijls verrassende nieuwe inzichten en praktische toepassingen. Er wordt veel gelachen en veel gedeeld met elkaar.



Wees welkom, gewoonlijk elke 2e woensdag van de maand van 20:00-22:00 uur. Wij komen samen in het parochiecentrum te Vleuten of bij één van de deelnemers thuis. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats in het parochiecentrum te Vleuten op **woensdag 13 maart**.

Als je mee wilt doen of vragen hebt, mail dan naar pastoraal werker Yuri Saris [saris@lichtvanchristus.nl]

Internationale mis – 24 maart

In het gebied van onze parochie (Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern) zijn mensen vanuit alle continenten komen wonen. Onder hen veel katholieke medegelovigen met een andere taal en cultuur.

We zullen vanaf dit jaar af en toe een mis vieren met een internationaal karakter om hen zich extra thuis te laten voelen. Enkele liederen, lezingen en voorbeden klinken in verschillende talen, uiteraard met Nederlandse vertaling zodat de mis ook herkenbaar blijft voor de Nederlandse parochianen.

Voor de eerste internationale mis op **24 maart om 11:00 uur in de Willibrordkerk** hebben wij het koor 'Diversity' uit Lunetten uitgenodigd.

Wil je meehelpen in een werkgroep die volgende internationale vieringen voorbereidt? Geef je op bij het secretariaat [pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl] of bij het pastorale team.



AVG, aan- en afmelden Digitale nieuwsbrief

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een beroep heeft gedaan op het gezins- en jeugdpastoraat van onze parochie, bijvoorbeeld door de Doop, de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar pastoraal werker Yuri Saris [saris@lichtvanchristus.nl].

U kunt zich via Yuri Saris ook aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen. De digitale nieuwsbrief verschijnt gewoonlijk 3 keer per jaar voorafgaand aan een belangrijke kerkelijke periode: begin van het nieuwe kerkelijke seizoen, Advent en Kerstmis, Veertigdagentijd en Pasen.

Foto's van kinderen, tieners en jongeren worden zorgvuldig gekozen en in overleg met de ouders, tieners of jongeren gebruikt. Mocht er toch een foto gebruikt worden tegen uw zin in, laat dit dan weten aan Yuri Saris zodat de foto uit het archief van afbeeldingen gehaald wordt.

Zomerkampen bisdom Utrecht - Kinderkamp

Kinderkamp In het begin...

“In het begin.” Dit zijn de eerste drie woorden van het eerste Bijbelverhaal. Tijdens dit kamp staan we stil bij dit thema door te luisteren en na te denken over het scheppingsverhaal, Adam en Eva in het paradijs en de toren van Babel. In de Eucharistievieringen aan het begin en het einde van de week gaat het over de roeping van de eerste leerlingen en het dubbelgebed van de liefde, het eerste beginsel van ons geloof.



Tijdens het kamp gaan we natuurlijk ook heel veel spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen en nog veel meer.

Dus wil je graag iets moois meemaken, samen met andere kinderen? Meld je dan snel aan voor het kinderkamp 2019!

Wanneer:	3 t/m 8 augustus 2019
Waar:	Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
Voor wie:	jongens en meisjes van 7 t/m 13 jaar
Aantal deelnemers:	maximaal 30
Hoofdleiding:	Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfshoten
Kosten:	€ 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 70 per extra kind (voorbeeld: twee kinderen = € 195 i.p.v. € 250).
Aanmelden:	Liefst vóór 1 juni via www.jongaartsbisdom.nl
Meer info:	Jacqueline Kolfshoten, e-mail: jacqueline.kolfshoten@gmail.com of tel.: 06 29015399

Zomerkampen bisdom Utrecht - Jongerenreis

Jongerenreis Follow St. Patrick

We reizen door Ierland waar St. Patrick in de 5^{de} eeuw het christelijk geloof verspreidde. We bezoeken de plaatsen die belangrijk zijn geweest in zijn leven, vieren de Eucharistie en maken kennis met de fraaie natuur en de levendige steden en stadjes in Ierland. In de voetsporen van St. Patrick gaan we naar de 'roots' van het christelijk geloof in onze streken. Zo krijgt ons eigen geloof ook een impuls. Ga je mee?

8-daagse touringcar reis (opstapplaats: Utrecht), overnachting in hotels.

- Wanneer:** 20 t/m 27 juli 2019
- Reisprogramma:** Vanuit Utrecht reizen wij per touringcar (Pelikaan reizen) naar Calais, per ferry naar Dover, overnachting in Birmingham, reis naar Holyhead en per ferry naar Dublin. Overige plaatsen: Downpatrick, Armagh, Lough Derg, Knock, Croagh Patrick.
- Voor wie:** jongeren tussen 16-35 jaar
- Reisleiding:** Pelikaan reizen
- Pastorale leiding:** Rector Patrick Kuipers en vicaris Hans Pauw
- Kosten:** € 849
- Aanmelden:** vóór 20 mei via www.jongaartsbisdom.nl
- Meer informatie:** www.jongaartsbisdom.nl en vicaris Hans Pauw, e-mail: pauw@aartsbisdom.nl of tel.: 06 30162927

