



NIEUWSBRIEF

Voor gezin, jeugd,
jongeren en
jongvolwassenen

Veertigdagentijd
en Pasen 2020

VOOR DE KATHOLIEKE GELOFGEMEENSCHAP VAN VLEUTEN-DE MEERN EN LEIDSCHER RIJN

AGENDA

Familievieringen en Projectkoor

Komende woensdag is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. In deze nieuwsbrief staat een overzicht van alle activiteiten en vieringen die plaatsvinden in de parochie ter voorbereiding op het grote Paasmysterie van ons geloof.

Op **zondag 1 maart, de 1^e Zondag van de Veertigdagentijd**, nodigen we alle gezinnen uit om naar de **Mariakerk** te komen voor een familieviering. Kinderen, ouders en grootouders, tieners en jongeren, die het leuk vinden om mee te zingen in het **Projectkoor**, kunnen voor aanvang van de mis om 8:45 uur naar de kerk komen om te repeteren.

<i>Familieviering in Mariakerk</i>	<i>1/3</i>
<i>Vastenproject Mariakerk</i>	<i>8/3</i>
<i>Tiengroep</i>	<i>8/3</i>
<i>Geloven Nu 30+</i>	<i>11/3</i>
<i>Vastenproject Mariakerk</i>	<i>15/3</i>
<i>Vastenproject Mariakerk</i>	<i>22/3</i>
<i>Vastenproject Mariakerk</i>	<i>29/3</i>
<i>Palmzondag in beide kerken</i>	<i>5/4</i>
<i>Geloven Nu 30+</i>	<i>8/4</i>
<i>Tiengroep - The Passion</i>	<i>9/4</i>
<i>Kinderkruisweg in Mariakerk</i>	<i>10/4</i>
<i>Familieviering in Willibrordkerk</i>	<i>12/4</i>



Op **zondag 12 april om 11:00 uur** vieren we Pasen met een familieviering in de **Willibrordkerk** te Vleuten. Ook in deze viering kan je meezingen met het **Projectkoor**. De repetities zijn op **zondag 29 maart** en **5 april om 10.30 uur** in de **Mariakerk** te De Meern.

Voor informatie of aanmelding kan een email gestuurd worden naar dirigente Karin van der Helm:

karin.vanderhelm@planet.nl

Gezamenlijk Vastenproject Kindernevendiensten

De twee kindernevendiensten verzorgen samen een mooi project ter voorbereiding op Pasen. We beginnen met een familieviering in de Mariakerk op 1 maart en vieren Pasen samen met een familieviering in de Willibrordkerk op 12 april.

Wat gaan we doen?

Het thema is deze keer: '*De Psalmendichter – Liederen voor God*'. Elke zondag lezen we afwisselend een (kinder)Psalm en verhaal over Jezus, en ontdekken zo wat Jezus allemaal voor ons gedaan heeft. Pasen is zowel een droevig als een mooi verhaal.

De kinderen luisteren, bidden, zingen en knutselen samen. Voor onderweg maken we een reisgidsje, met gebedjes, gedichtjes, tekeningen en meer. Er staan ook vragen en gedachten in de reisgids voor de ouders! Lees het maar samen.



In welke kerk?

Net zoals met het Adventsproject werken de kindernevendienstgroepen van beide kerken in De Meern en Vleuten samen. Het Veertigdagentijdproject vindt in de Mariakerk plaats (na de opening van de mis gaan de kinderen naar De Schalm).

We vieren Palmzondag in beide kerken en op Goede Vrijdag bidden we een kinderkruisweg in de Mariakerk. Paaszondag is een familieviering in de Willibrordkerk.

Belangrijke data

Zondag 1 maart 2020: start Vastenproject met een *familieviering* om 9.30 uur in de *Mariakerk*

Zondag 8 maart 2020: kindernevendienst om 9.30 uur in de *Mariakerk*

Zondag 15 maart 2020: kindernevendienst om 9.30 uur in de *Mariakerk*

Zondag 22 maart 2020: kindernevendienst om 9.30 uur in de *Mariakerk*

Zondag 29 maart 2020: kindernevendienst om 9.30 uur in de *Mariakerk*

Zondag 5 april 2020: Palmпасen in beide kerken, 9:30 uur *Mariakerk*, 11:00 uur *Willibrordkerk*

Vrijdag 10 april 2020: Kinderkruisweg in de *Mariakerk* om 13.00 uur

Zondag 12 april 2020: (1^e Paasdag): *familieviering* om 11.00 uur in de *Willibrordkerk*

Meer informatie

Voor vragen kunt u mailen of bellen met:

Elizabeth Pappot (Willibrordkerk)
06-49370895/elizabeth.pappot@outlook.com

Margreet Dankerlui (Mariakerk)
06-50247266/info@margreetanches.nl



Palmzondag in beide kerken

Maak thuis een Palmpaaskruis en neem deze mee naar de kerk

Op zondag 5 april wordt in beide kerken Palmpasen gevierd. In de Mariakerk om 9:30 uur, in de Willibrordkerk om 11:00 uur.

Maak samen met jullie kinderen thuis een Palmpaaskruis en breng dit mee naar de kerk. De kinderen gaan vanuit de kerk naar de kindernevendienst. Hier wordt uitgelegd wat de betekenis is van het Palmpaaskruis met al die kleuren, snoepjes, rozijntjes, mandarijntjes en eitjes.

Daarna wordt het verhaal over Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem binnenkomt, verteld en met de kinderen gespeeld. De kinderen vormen dan een haag met hun Palmpaaskruizen om Jezus te begroeten: 'Hosanna!'.



Ten slotte gaan we de Palmpasenkruizen nog een beetje mooier maken met een broodhaantje en een palmtakje. Deze Palmpaaskruizen worden na afloop niet naar huis meegenomen, maar gebracht naar zieken en ouderen in de parochie die niet meer zo eenvoudig naar de kerk kunnen komen, en naar mensen die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Jullie krijgen hiervoor een adres, of gaan samen naar een zorghuis. Vertel alvast thuis aan de kinderen dat ze iets maken voor iemand anders, en waarom dat zo mooi is om te doen!

Terug in de kerk worden de kinderen en hun Palmpaaskruizen gezegend en lopen we in processie door de kerk.

Zo maak je een Palmpaaskruis

1. Een plat kruis maken

Neem twee houten latten of stokken. Eén stok van ongeveer 50 centimeter en eentje van ongeveer 30 centimeter lang. Afhankelijk van de grootte van het kind, kan de stok natuurlijk groter of kleiner worden gemaakt (bijvoorbeeld in de verhouding 60 centimeter en 40 centimeter, etc).

De langste lat (hoofdlat) ga je verticaal gebruiken, de kortste lat horizontaal. Met de kortste lat vorm je dus een kruis op de hoofdlat, door de korte lat ongeveer 2/3 van de onderkant, op de grote lat te bevestigen. Spijker of schroef de latten aan elkaar vast in de vorm van een kruis of bind de latten met touw stevig aan elkaar. Sla tenslotte bovenop de top van het kruis in het midden een dikke spijker, waarop later het broodhaantje kan worden geprikt.



2. Het hout omwickelen

Omwikkel de latten met gekleurd papier of lint, zodat je het hout niet meer ziet. Elke kleur die je kiest heeft een betekenis, dat gaan we ontdekken tijdens de kindernevendienst.

3. Het versieren van het kruis



Maak met een grote naald en stevig draad één of meerdere slingers van bijvoorbeeld pinda's, rozijnen, eitjes, gekleurd snoep en gedroogd fruit. 12 pinda's of snoepjes staan voor de 12 apostelen, 30 rozijnen staan voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Eitjes staan voor het nieuwe leven en de grot die open breekt. Mandarijntjes staan voor de zure azijn die Jezus aan het kruis moest drinken. Het broodhaantje doet ons natuurlijk aan Petrus denken die de haan hoorde kraaien, maar ook aan de nieuwe dag die aanbreekt: Jezus die verrijst!

Hang de slinger(s) over en aan de horizontale stok van het kruis. Je kunt deze ook met punaises in het hout vastzetten.



Kinderkruisweg

Op vrijdag 10 april is er om 13.00 uur de kinderkruisweg in de Mariakerk te De Meern. We vertellen dan het verhaal van het lijden van Jezus en lopen langs de staties (schilderijen). Je mag bloemen en tekeningen meenemen om bij het kruis neer te leggen.

Dit is een heel indrukwekkende middag, geschikt voor alle kinderen en hun ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden. Het duurt ongeveer een half uurtje.

Meer informatie

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Marie-Louise van Doorn:
magr_van_doorn@hotmail.com



Wekelijkse Opvang en Kindernevendienst

Ook na de Veertigdagentijd en Pasen zijn gezinnen en kinderen heel welkom in onze kerken!

In beide kerken is elke zondag opvang en kindernevendienst. Behalve als er een familieviering is, dan worden alle gezinnen in één kerk uitgenodigd en is er tijdens de preek extra aandacht voor de kinderen.

Aan het begin van de mis gaan de kinderen samen naar Kerkestein (Vleuten) of de bijsacristie (De Meern). Hier worden ze door twee ouders/parochianen begeleid.

Tijdens de Vredeswens komen de kinderen terug naar de kerk, zodat ze de H. Communie of een zegen kunnen ontvangen.

De parochie biedt dit aan zodat gezinnen spontaan samen naar de mis kunnen komen en er vanuit kunnen gaan dat er altijd zorg en aandacht is voor de kinderen, ook als ze nog heel klein zijn.

De mis in de Mariakerk start om 9:30 uur, de mis in de Willibrordkerk start om 11:00 uur.

Voor vragen of als u mee wilt helpen kunt u contact opnemen met:

- Elizabeth Pappot 06-49370895 / [elizabeth.pappot@outlook.com] voor de Willibrordkerk in Vleuten
- Margreet Dankerlui 06-50247266 / [info@margreetanches.nl] voor de Mariakerk in De Meern

Ook tieners mogen meehelpen met het oppassen op de kinderen!



Misdienaarsclubje

Een misdienaar ziet álles tijdens de mis

Misdienaar zijn is heel leuk, belangrijk én bijzonder, want je helpt mee om de mis mooi te vieren. Je ziet alles wat er voor en achter het altaar gebeurt. Je mag zelf aangeven hoe vaak je wil misdienen, in ieder geval 1 keer per maand, maar dat kan ook vaker.

De misdienaars vormen samen een vriendengroepje en doen ook leuke dingen naast het misdienen. Eén keer per jaar gaan ze varen, als het bisdom een speciale *Tarcisiusdag* voor alle misdienaars organiseert doen ze mee, en om de maand hebben de misdienaars een spelletjesavond samen.

Aanmelden

Wil je leren om misdienaar te worden? Neem dan contact op met Monique de Bruin en zr. Lúcia: parochiesupportgroep@ziggo.nl



THE PASSION

Live The Passion met de Tiengroep op Witte Donderdag

Op 9 april is het Witte Donderdag, dan gaan we samen live op een groot scherm The Passion kijken.

Voorafgaand om 19:00 uur is in beide kerken de Witte Donderdagviering waar The Passion op gebaseerd is. Om 20:30 uur gaan we in onze tienerruimte kijken naar The Passion die dit jaar in Roermond plaatsvindt.

Alle tieners in de parochie kunnen komen kijken, ook als je nog nooit naar de tiengroep gekomen bent.



Elke maand tiengroep

De Tiengroep komt gewoonlijk elke 2^e zondag van de maand samen van 19:00-20:30 uur, op het pastoraal centrum: Pastoor Ohllaan 36 te Vleuten.

Wil je een keer meedoen, stuur dan een mailtje naar Yuri: saris@lichtvanchristus.nl

Jongvolwassenen (18-30 jaar) - 'Café Taizé'

Sinds een jaar komt groep voor jongvolwassenen uit de parochie met regelmaat bij elkaar. De één studeert, de ander werkt al, of freewheelt een jaartje; het is een leuke, vlotte mix van moderne jonge mensen die met elkaar geloof, levenservaringen en levensvragen delen.

De naam van de groep geeft iets prijs over de invulling van de avonden. Soms spreken we gewoon af in een café, of kijken we naar een inspirerende film. Soms koken en eten we samen, en duiken we daarna in een Bijbeltekst. We zingen Taizéliederen en zien wel wanneer de avond eindigt.

De groep komt ongeveer één keer per maand bij elkaar.

We zijn nog een 'jonge', groeiende groep en heel toegankelijk, dus als je een keer mee wilt doen, schroom niet en stuur een mailtje naar Yuri!: [saris@lichtvanchristus.nl]



Geloven Nu (30+) – Jaar van de Eucharistie

Een hele diverse en enthousiaste groep dertigers, veertigers en vijftigers stapt één keer in de maand een avondje uit het drukke (gezins)leven om dieper in te gaan op de (hedendaagse) betekenis van een alinea Bijbelse tekst of passage uit een boek.

In het kader van het Jaar van de Eucharistie gaan we de komende maanden het boek 'Ons dagelijks brood' van Henri Nouwen pr. lezen. Op basis van het Bijbelverhaal over de Emmaüsgangers doorloopt hij de liturgie en onderdelen van de Eucharistie, en verweeft dit met zijn persoonlijke ervaringen en indrukken.

Tijdens deze avonden is er ruim gelegenheid om persoonlijke indrukken en vragen met elkaar te delen.

Wees welkom, gewoonlijk elke 2e woensdag van de maand van 20:00-22:00 uur. Wij komen samen in het parochiecentrum te Vleuten of bij één van de deelnemers thuis. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats in het parochiecentrum te Vleuten op **woensdag 4 maart**.

Als je mee wilt doen of vragen hebt, mail dan naar pastoraal werker Yuri Saris [saris@lichtvanchristus.nl]



Start Eerste H.Communie en H. Vormsel

In januari en februari zijn de voorbereidingen begonnen op de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Dit jaar doen 31 kinderen de Eerste H. Communie en 16 tieners het H. Vormsel. Af en toe wordt een klein verslagje geschreven door een ouder of tiener. Lees maar mee!

1) Ouderavond en de eerste H. Communieles Vleuten

U heeft het misschien al gemerkt: de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is weer begonnen, ook in de Willibrordkerk. Dit jaar met een mooi aantal van 22 kinderen. Begin januari kwamen eerst de ouders samen ter kennismaking en het delen van eigen ervaringen van de eerste communie. Een bont gezelschap, waarbij een groot deel is opgegroeid in het buitenland, zoals Latijns-Amerika of Polen, waar het doen van de eerste communie vanzelfsprekend is.

De voorbereiding houdt in dat tijdens vier zondagdiensten de communicanten een aantal lessen onder leiding van Yuri volgen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de kleurrijke methode 'Blijf dit doen'. Met een klein stapeltje huiswerk om zelf verder aan te werken. Terug in de viering besteedt pastoor Los ook extra aandacht aan de communicanten, zoals het uitreiken van een speldje met het breken van het brood op de eerste leszondag (26 januari) en een kinderbijbeltje de tweede leszondag (9 februari). Een bijzondere viering vond plaats op 2 februari, waar twee communicanten, Stella en Yunze, gedoopt werden, onder toezicht van de andere communicanten. Wederom met extra uitleg van pastoor Los.

Er zullen de komende tijd ook activiteiten zijn buiten de zondagsvieringen, zoals het bezoeken van de bakker en een rondleiding door de kerk en meer, en worden er klusjes gedaan voor een goed doel.

De Eerste H. Communie voor Vleuten zal plaatsvinden op 24 mei. De komende maanden zullen wij jullie op de hoogte houden op de weg hiernaar toe.

- De ouders van werkgroep public relations EHC Vleuten



2) De eerste H. Communie De Meern

Zondag 26 januari was het eindelijk zover voor de communicanten uit De Meern. Die ochtend verzorgde Yuri samen met Julia de eerste communieles.

De kinderen hebben gepraat over namen. Waarom is een naam zo belangrijk? Al snel waren ze erachter dat het zonder naam moeilijk is om iemands aandacht te trekken of om iemand te roepen. De kinderen hebben zich hierna aan elkaar voorgesteld.

Yuri heeft toen het verhaal voorgelezen uit het werkboek dat alle kinderen hebben gekregen. Het verhaal 'De Naam van God' vertelt het verhaal over Mozes en de brandende braamstruik. De kinderen weten nu ook de naam van God zelf, JHWH dat 'Ik zal er zijn' betekent.

Na de les zijn wij allemaal naar de kerk gegaan, naar de papa's en mama's. Aan het eind van de viering kregen de kinderen van pastoor Los een speldje uitgereikt met daarop Jezus' handen die brood breken.

- De ouders van werkgroep public relations EHC De Meern

3) Informatieavond en de eerste H. Vormselles

Tijdens de informatieavond hebben alle vormelingen elkaar ontmoet. De ouders moesten zeggen waarom ze zo trots zijn op hun kinderen, de vormelingen mochten hun hobby vertellen.

In de eerste les gingen de vormelingen het samen met Yuri hebben over de zeven sacramenten, hoe het komt dat iedereen er verschillend uit ziet en over de opvoeding (bijvoorbeeld: kan je beter streng of verwend opgevoed worden?). De vormelingen hebben het gehad over het karakter (bijvoorbeeld krijg je het automatisch of komt het door je opvoeding en het gedrag van je vrienden?). Ook hebben de vormelingen een tijdlijn gemaakt vanaf je geboorte tot je dood met belangrijke gebeurtenissen en herinneringen.

Daarna moesten de vormelingen met behulp van de tijdlijn in een minuut iets over zich zelf vertellen en dat is best kort als je in een minuut iets over jezelf moet vertellen!

We hebben een werkboekje gekregen met de naam in vuur en vlam. Uit dat werkboekje gaan we opdrachten maken samen met Yuri ter voorbereiding van het vormsel.

Op tien mei staat er een uitje voor de deur, de vormelingendag in Amersfoort. We zullen ook de bisschop ontmoeten en op zestien juni zal het Vormsel plaats vinden.

- Giulia Invernizzi, één van de vormelingen





De 16 tieners die zich dit jaar op het H. Vormsel voorbereiden: Elize, Chaneira, Linda, Witek, Imani, Floortje, Mijntje, Giulia (de schrijfster van het verslag!), Laura, Siënna, Floris Jan, Isolde, Lars, Noë, Rebecca en Luka.

AVG, aan- en afmelden Digitale nieuwsbrief

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een beroep heeft gedaan op het gezins- en jeugdpastoraat van onze parochie, bijvoorbeeld door de Doop, de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar pastoraal werker Yuri Saris [saris@lichtvanchristus.nl].

U kunt zich via Yuri Saris ook aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen. De digitale nieuwsbrief verschijnt gewoonlijk 3 keer per jaar voorafgaand aan een belangrijke kerkelijke periode: begin van het nieuwe kerkelijke seizoen, Advent en Kerstmis, Veertigdagentijd en Pasen.

Foto's van kinderen, tieners en jongeren worden zorgvuldig gekozen en in overleg met de ouders, tieners of jongeren gebruikt. Mocht er toch een foto gebruikt worden tegen uw zin in, laat dit dan weten aan Yuri Saris zodat de foto uit het archief van afbeeldingen gehaald wordt.

Zomerkampen bisdom Utrecht - Kinderkamp

Als je iets belooft, dan moet je dat ook doen. God houdt zijn belofte, altijd! Dat horen we in de Bijbelverhalen over Abraham en over Noach, dat zien we in het leven van Jezus. In de catechese en vieringen zullen we daarover horen.

En natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen. Kortom: het belooft een heel leuk kamp te worden. Ga je mee? Meld je dan zo snel mogelijk aan!

Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06-29015399.

- Wanneer: 1 t/m 6 augustus
- Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem/ locatie de Veltmaat, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
- Voor wie: Jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar
- Aantal deelnemers: Maximaal 30
- Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten
- Kosten: € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 70 per extra kind (voorbeeld: 2 kinderen = € 195 i.p.v. € 250)
- Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2020



Zomerkampen bisdom Utrecht - Tienerkamp

In de zomervakantie van 2020 organiseert het bisdom weer een tienerkamp! Het tienerkamp is één grote feestweek. "We vieren namelijk alle grote christelijke feesten van het jaar: de geboorte van Jezus met Kerstmis, de gebeurtenissen van Pasen en Pinksteren. En dat alles binnen één week. Kerstdiner en Paaseieren zullen niet ontbreken!

Verder staan er veel toffe activiteiten op het programma, zoals op de fiets de omgeving verkennen, uitdagende spellen spelen, wandeltochten maken en zwemmen. Maar het wordt natuurlijk pas écht een feest als jij erbij bent, dus meld je snel aan!" aldus de organisatie.

Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06-29015399.

- Wanneer: 1 t/m 6 augustus
Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem/ locatie de Delle, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
- Voor wie: Tieners (j/m) van 13 t/m 16 jaar
- Aantal deelnemers: maximaal 30
- Hoofdleiding: Bas Kolfschoten, Rik Ledoux & priester Gauthier de Bekker
- Kosten: € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95 per extra tiener (voorbeeld: 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290)
- Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2020



Jongkatholiek - Romereis

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome.

De hulpbisschoppen Mgr. Woorts en Mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.



Wat kun je verwachten?

Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus' leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen.

Elke dag wordt de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein!

Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het 'stevige' programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland.

In het kort

Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020

Voor wie: Jongeren tussen 18-28 jaar

Prijs: €454

Contact: info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715

Inschrijving: <http://www.huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/overzicht/aanmelden-weerzien-met-rome>