

Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn

DRIELUIK

21^e jaargang
nr 6 2020

**Hervatting
kerkdiensten**

Medewerking bij opstart

Nieuwe kleding misdienaars



lichtvanchristus
parochie

IEDER SEIZOEN NAAR
INTRATUIN
LEIDSCHER RIJN



INTRATUIN LEIDSCHER RIJN
Utrechtseweg 12, 030-6772009.
Donderdag en vrijdag koopavond.
Elke zondag open van 12:00 tot 17:00 uur.



**ELEKTRA
VERWARMING
ZONNEPANELEN**

0348 443401
info@jrtechniek.nl
www.jrtechniek.nl



M.ART
Mooie, gedrukte kaartjes
voor de baby
www.martgeboortekaartjes.nl



**NOTARISPRAKTIJK
HAGEN**

middenin Leidsche Rijn

- woningoverdrachten
- hypotheekakten
- samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden
- schenkingsakten, testamenten en afwikkeling nalatenschappen
- ondernemingsrecht, oprichten vennootschappen
- verenigings- en stichtingsakten
- juridisch advies en second opinion

Past. Ohlleen 25 Vleuten
T (030) 2452100
www.notarishagen.nl



THUYS

IN WONEN EN SLAPEN

www.thuysinwonenenslapen.nl

Dorpsstraat 25 A
3451 BJ Vleuten
Tel: 030-6772742



**Bakkerij
Akkermans**

Brood en Banket
www.bakkerijakkermans.nl

Pastoor Ohlleen 37
3451 CB Vleuten
Hindersteinlaan 17
3451 EV Vleuten
Tel. 030-677 1237

SCHILDERS & AFWERKINGSBEDRIJF



Daalhuizen

DAALHUIZEN B.V. Boteyken 345, 3454 PD De Meern
Telefoon: 030 - 662 18 73 | Mobiel: 06 - 53 23 46 49
info@daalhuizen.nl | www.daalhuizen.nl



WIETSE WOLTERS

PAST. OHLLEEN 9
VLEUTEN (030) 677 13 38
WWW.WIETSEWOLTERS.NL

- Ontwerp, aanleg en onderhoud van sportvelden, maneges, plantsoenen en tuinen • Grond- en waterwerken

AANNEMINGSBEDRIJF VAN ZUIJLEN B.V.

Lagehaarsedijk 9b - 3455 RN Haarzuilens - Tel. 030-6771557 en 6772592
www.vanzuijlenbv.nl



Zandweg 151 | 3454 HB De Meern
Tel. 030 6661579 | www.bouwbedrijf-kok.nl

Bouwbedrijf Kok b.v.
nieuwbouw - verbouw - onderhoud



Vervaart
Uitvaartverzorging B.V.

E: rouwcentrum@vervaart-uitvaart.nl
I: www.vervaart-uitvaartverzorging.nl

Uitvaartcentrum en Uitvaartwinkel
Veldzicht 53, 3454 PW De Meern

Voor het regelen van een uitvaart,
informatie of een uitvaartverzekering op maat

Dag en nacht bereikbaar **bel 030 666 17 90**



AA BLOM BV
ADMINISTRATIE- EN BELASTINGCONSULENTEN

adres J.F. Kennedylaan 3
3451 ZD Vleuten

telefoon 030 - 677 34 34

email info@aablom.nl

website www.aablom.nl

AA Blom BV
uw betrouwbare partner in
financiële dienstverlening

Angst

Je ontkomt er bijna niet aan in deze tijd, het nieuws rond het coronavirus dat de wereld in zijn greep houdt. Of het virus zelf of het nieuws over het virus de wereld het meest in zijn greep houdt laat ik in het midden maar ineens was er een nieuwe en angstaanjagende ziektemaker, met verdrietige gevolgen voor degenen die erg ziek worden of zelfs overlijden. Het land kwam in een korte tijd in een soort paniekstand te staan. Velen begonnen te hamsteren en de meesten volgden de maatregelen van de regering keurig op. De maatregelen zijn er om te zorgen dat het gemene virus zich niet te veel verspreidt. Het is goed je aan de regels te houden maar waar komt die grote angst voor een onzichtbare vijand toch ineens vandaan? Zou het de collectieve angst voor lijden en sterven zijn, iets wat we lang niet hadden meegemaakt omdat we zeker hier in het Westen dachten dat we zo veel zekerheden in het leven hadden ingebouwd? Dat toen wij beseften dat we minder in de hand hebben dan we dachten de angst ineens regeerde? In de Bijbel staat op veel plekken niet te vrezen maar in hoop en vertrouwen te leven, je leven niet te laten leiden door de angst.



In de verzorgingstehuizen werd bezoek van het een op het andere moment verboden ter bescherming van de ouderen. De schrijnende beelden van eenzame mensen achter het glas spraken boekdelen. Als bewoner werd de keuze voor je gemaakt. Ik was geraakt toen een deskundige er het volgende over zei; "aan de mensen in de tehuizen is niet gevraagd wat zij liever hadden, wel of geen bezoek. Een deel had liever gewoon bezoek gehad. Deze bewoners hadden aan het eind van hun leven geen angst om te sterven. Wel waren zij bang om zonder hun dierbaren dood te gaan".

*Redactie Drieluik
Jeroen Ploeg*

DRIELUIK nr. 6 2020

27 juni t/m 24 juli 2020



In dit nummer o.a.

Eucharistievieringen	4
Preek van de maand	6
Nieuws van het parochiebestuur	7
Aandacht voor elkaar	10
Tienerpagina	11
Kinderpagina	18

Preventiescherm ook in de kerk

Bij de kassa in de winkel, bij de kapper, de pedicure, overal zijn plexiglasschermen aangebracht om te voorkomen dat bij ademen, spreken, een kuchje het coronavirus wordt overgebracht op de persoon tegen over ons. Zeker als de anderhalve meter niet goed haalbaar is zoals bij de kassa is de noodzaak duidelijk. Sommigen spreken over hoestscherm, anderen over spatscherm, mijn voorkeur gaat uit naar "preventiescherm".

Kijk niet vreemd op als u de komende tijd ook een preventiescherm in onze kerken aantreft. Niet om u van de andere kerkbezoekers af te scheiden. Op de banken is met

stickers aangegeven waar u op anderhalve meter afstand van de anderen kun zitten. Voor echtparen en gezinnen wordt een uitzondering gemaakt. Het scherm wordt voor de communie voorin de kerk geplaatst. Door een ruime opening deelt de priester met een koperen handgreepje de communie uit. Zodoende wordt aanraking en besmetting voorkomen. Niemand hoeft dus huiverig te zijn om ter communie te gaan. De anderhalve meter wordt natuurlijk ook in de rij ernaar toe gehandhaafd. Op de foto op de voorkant van ons parochieblad ziet u hoe dit in zijn werk gaat.

Elders in dit blad kunt u lezen welke andere maatregelen er no-

dig zijn. Ook hoe u kunt reserveren voor de eucharistie op zondag omdat per keer niet meer dan 100 personen zijn toegestaan. Intussen kan iedereen de onlinevieringen zondags om 9.30u volgen via kerkdienstgemist.nl. of de link op de website lichtvanchristus.nl. Wie niet naar de kerk kan komen, kan op deze wijze ook de "geestelijke communie" beoefenen.

Laten we allemaal in een goede geest mee werken aan een harmonieus verloop van de opstart van de eucharistievieringen op zondag in de komende tijd.

pastoor Martin Los



Eucharistievieringen

in het weekend en op feestdagen



Mariakerk		Willibrordkerk	
13e zondag door het jaar			
zondag 28 juni	*9.30 uur	pastoor M. Los Besloten viering 30 pers.	11.00 uur pastoor M. Los Besloten viering 30 pers.
14e zondag door het jaar			
zondag 5 juli	*9.30 uur	pastoor M. Los 100 pers. reserveren verplicht.	11.00 uur pastoor M. Los 100 pers. reserveren verplicht.
15e zondag door het jaar			
zondag 12 juli	*9.30 uur	pastor K. Smits 100 pers. reserveren verplicht	11.00 uur Diaken W. van den Dool Woorddienst met moment van Aanbidding (geen communie) 100 pers. reserveren verplicht.
16e zondag door het jaar			
zondag 19 juli	*9.30 uur	pastor K. Smits 100 pers. reserveren verplicht	11.00 uur pastoraal werker Y. Saris Woorddienst met moment van Aanbidding (geen communie) 100 pers. reserveren verplicht.
17e zondag door het jaar			
zondag 26 juli	*9.30 uur	pastor K. Smits 100 pers. reserveren verplicht	11.00 uur pastoraal werker Y. Saris Woorddienst met moment van Aanbidding (geen communie) 100 pers. reserveren verplicht.

*te volgen in beeld en geluid via Kerkdienstgemist.nl

In de maand juni zijn de vieringen op zondag nog in besloten kring (30 personen).

Vanaf 1 juli zijn 100 personen toegestaan en is reservering in de week voorafgaand verplicht. Zie elders in dit blad voor meer informatie.

Protocol publieke vieringen

Voor de Mis

- U reserveert een plek via de website of door te bellen naar het secretariaat (9.00-11.00 uur)
- U heeft 24 uur voor de Mis geen verschijnselen van Corona.
- Uw huisgenoot/huisgenoten zijn eveneens klachtenvrij.
- U gaat thuis naar het toilet (toilet is gesloten)
- U houdt rekening met een langere wachttijd voor de kerk bij het naar binnengaan
- U houdt afstand
- U ontsmet uw handen in het portaal
- U geeft antwoord op de gezondheidsvragen

gesteld door de gastvrouw/heer

- U wordt naar uw plek gebracht, u mag alleen zitten op aangegeven plekken.
- De scooter moet buiten blijven staan.

Tijdens de Mis

- Zingt u niet mee.
- U knielt niet, maar staat
- Volgt u de looproute voor de communie op aanwijzing van de medewerkers
- Moet u zelfstandig lopend ter communie kunnen gaan
- Geeft u geen hand bij de Vredeswens
- Volgt u de looproute bij vertrek uit de kerk.
- U kunt u collecte bijdrage doen bij het offerblok bij de uitgang.

Na de Mis

- U houdt buiten het kerkgebouw afstand van elkaar.
- U gaat naar huis en zorgt ervoor dat er geen groepen voor de Kerk ontstaan

misintenties

MARIAKERK

zondag 28 juni

Gea Brehm, Wim Swart, Co en Riek Kurver-van Engelen, Co en Riet van Doorn-van Rooijen, Herman Wessels, Piet Besemer, Annie Delput-Kooijman, Henk van Doorn, Martin Ham, An Dernison-Weterman, Sjaan Tonen-van der Weijden, Henny Jongerius-Bruinsma, Ed Goedings, Femie aan de Stegge-Veldhuis, Henny Berendsen-Slingerland

maandag 29 juni tot zekere intentie

zondag 5 juli

Antoon en Stien Oude Wansink-Brinkhof, Wim Geelen, Tonny van Oostrom-van Oostrum, Alessandro Mariani, Tonny Gulitz-van Breukelen, Pastoor Hubertus Vaessen, Rietje Thijssen

zondag 12 juli

Hein en Bep Wendel-Verheul, Co Janssen-Flantua, Maria Nguyen Thi Mui, Corry van den Berg-Moerings, Rie van Engelen-van den Tempel, overleden familieleden Boot-Kraan, Joke Mathôt, Cisca van As-van Rooijen, Hein van den Oudenrijn, Sientje Besemer-Oostveen, Paul Molenaar

zondag 19 juli

Overleden ouders Balk-van Lint, Gerda en Antoon van Schaik en hun overleden kinderen, Bep van Schaik-Oostveen, Arnold Tummers, Broer, zus en ouders Atteveld-de Groot, Ton en ouders van Kempen-Knepen, Paul van Straten, Adrie Stavast-Veen, overleden ouders Van Hout-Knigge, Fien van den Brink-van de Wouw, voor roepingen voor priesters en diakens

WILLIBRODKERK

zondag 28 juni

Johan en Gerben Verhoef, An Sprong-Versteeg, Ria Spaan, Adri Oorscot, Luc Hoogstraten, Riek de Wit-Pot, Wim de Goeij, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Ria Smits-Slaats, Herman Goes, Beb Schoote-van Zuijlen, Jos Neele, Jan Jacobs

zondag 5 juli

Paul de Rooij, Hermanus Jacobus Goes, An Sprong-Versteeg, Kees Vernooij, Giel de Groot, Bep Oostrom-Korrel, Ans de Rooij-Romeijnders, Cor van Breukelen, Ben Kosterman, Toon de Groot, Janny van Rossum-van Kleef, Jeanne Leijten-Zwaans, Ineke van Hameren-Hogeboom

zondag 12 juli

Riekie Miltenburg-Veldkamp (1e jaargedachtenis), Bep Oostrom-Korrel (1e jaargedachtenis), Kees Vernooij, Gert en Marie Versteeg-van den Berg, Cor Jong, Luc Hoogstraten, Bep Steenbrink-Verhoef, Riek van Zijl-van Schaik, Annie Reukers-Kerste, Kitty Helsloot-Awick, Ria de Graaff-Schalkwijk, Annie Oostveen-Verhoeff, Cor Miltenburg, Cor Jong

zondag 19 juli

Kees Vernooij, Overleden ouders Miltenburg-Verkerk, Dirk Schevers, Jo Miltenburg-van Kleinwee, Sanne Gresnigt, Overleden ouders de Goeij-van den Bosch, Overleden familie Siemonsma-Rost, Wout Baltus, Annie Overkamp, Louise Wolswijk-Heijmeskamp





door pastoor Martin Los

Preek aan het begin van de corona uitbraak

Bijna 4 maanden geleden werden we geconfronteerd met de ernst van de coronabuitbraak aan het begin van de Vastentijd. We wisten toen nog niet dat een paar weken later zelfs onze kerken voor langere tijd hun deuren moesten sluiten om de pandemie in te dammen. Er volgde een lockdown met alle beperkingen van dien en de anderhalve meter samenleving. Het leek me goed om even terug te blikken, juist nu ook het kerkelijk leven langzamerhand weer een beetje opgang komt met eucharistievieringen met 100 personen.

In de prullenmand

Lieve zusters en broeders, ik heb de eerste versie van mijn preek over de lezingen in de prullenmand gegoooid. We kunnen niet om het Coronavirus heen. Zeker niet nu de eerste besmette personen ook in Nederland zijn aangetroffen. De Nederlandse bisschoppen hebben deze week uit voorzorg ook maatregelen getroffen en aan de parochies bekend gemaakt.

Allereerst worden we opgeroepen om te bidden voor de getroffen en voor allen die door hun werk als dokter en verpleegkundigen te maken krijgen met de zieken. Verder geen wijwater in de bakjes bij het binnengaan van de kerk. Geen handdruk bij de vredeswens. De kelk mag niet gedeeld worden, maar alleen genuttigd worden door de celebrant. En de communie mag niet op de tong, maar alleen op de hand worden ontvangen. We zullen tegen onze gewoonte in ook geen hand geven zo dadelijk bij het uitgaan van de kerk. Maar we kun-

nen elkaar ook op een andere manier groeten met een vriendelijk buiging.

Kwetsbaar

Het is goed dat we in de kerk, thuis en op het werk voorzichtig te werk gaan om eventuele besmetting te voorkomen. Ook al zijn we optimistisch en denken dat het allemaal wel meevalt, omdat we ons sterk voelen, dan toch moeten we dit doen voor de kwetsbaren onder ons, dat zijn vooral de kinderen en de ouderen.

Er is zeker geen reden tot paniek zo verzekeren ons de deskundigen en verantwoordelijken. Laten we vertrouwen houden en op een rustige, volwassen manier reageren en met elkaar spreken. Onbezonnen reacties op de uitbraak van dit virus kunnen schadelijker zijn dan het virus zelf. Bovendien zijn zulke reacties bijvoorbeeld door paniek te zaaien of door te hamsteren, egoïstisch. Eerst aan je zelf denken en dan pas of helemaal niet aan anderen.

Misschien is zo'n plotselinge verstoring van de rust in de wereld die het gevolg is van de uitbraak van een besmettelijke ziekte, een moment tot zelfbezinning.

Reden tot bezinning

Wat doet zo'n feit met ons? Die vraag past precies in de sfeer van deze Vastentijd. Raken we bij voorbaat van slag. Hoe komt dat? Hebben we zo weinig vertrouwen? Zoek je je toevlucht bij God om innerlijke rust te vinden? Of speelt God ineens helemaal geen rol? Denk je alleen aan jezelf, of denk je eerst aan de anderen die het meest kwetsbaar zijn. Neem je jezelf voor om geen olie op het vuur van overbezorgdheid te gooien. Besef je dat ook jou opmerkingen een negatieve invloed kunnen hebben en het klimaat van vertrouwen en hoop ondermijnen?

Sommige bevindelijke christenen zien in onheil dat de wereld treft altijd de hand van God als een soort

straf voor de mensheid die te ver is afgeweken, om de mensen weer tot inkeer te bewegen. Ik denk dat we uitermate terughoudend moeten zijn met iets een straf van God noemen. Niet doen. Een andere zaak is, dat dreigend onheil altijd ons op ons zelf terugwerpt. De rust en de vrede van de dagelijkse gang van zaken zijn verstoord. Er gaat als het ware een slagboom naar beneden. We kunnen niet verzien en komen tot stilstand. Dat zet tot denken en bezinning. Zoals een zieke die het bed moet houden en alle tijd heeft om na te denken. Je hele leven trekt aan je voorbij. Ook de verkeerde dingen waar je spijt van hebt. Zo kan ook een samenleving op zichzelf worden teruggevoerd en nadenken of over onze levensstijl en de vraag wat leven de moeite waard maakt? Is dat alleen plezier en comfort? Of mogelijk ook dat we offers brengen van naastenliefde en voor een rechtvaardige samenleving.

In de spiegel kijken

Eigenlijk is dat precies de bedoeling van de Vastentijd, dat we ons samen bezinnen over wat voor ons leven de moeite waard maakt. Is dat dat we al onze begeerten volgen, ook al is dat niet goed voor onszelf en de samenleving, of dat we bepaalde waarden erkennen waar we voor staan, en waarvoor we over hebben dat we ons beperkingen opleggen?

De verzoeking van Jezus in de woestijn is een soort spiegel voor ons zelf. Kunnen wij ook nee zeggen tegen allerlei verleidingen, of zijn we slaaf geworden van onze hang naar genot en materialisme, onze neiging tot hoogmoed en tot macht? Jezus was bereid zijn heerlijkheid op te geven, mens te worden als wij, zijn kruis op zich te nemen en te sterven, om de wereld voorgoed te vervullen van hoop en uitzicht. Tegenover de oude mens, Adam, met wie we allemaal ons onvermogen delen om helemaal met de neiging tot het kwade te

breken en met wie we de gevolgen kennen in onze wereld, tegenover die oude Adam staat de nieuwe mens, Jezus Christus. Hij leidt ons weg uit de slavernij van zelfzucht en zonde. De doop en het geloof geven ons deze zekerheid. We mogen delen in zijn leven.

Quarantaine

Om te ontdekken of we nog vervuld zijn van die hoop en dat geloof, gaan we samen in de Vastentijd veertig dagen lang in quarantaine. Die term klinkt in deze dagen van het coronavirus onophoudelijk. Mensen die besmet zijn moeten voor enige tijd in afzondering gaan tot blijkt dat ze gezond of hersteld zijn.

Zo zijn wij als christenen tot Pasen in quarantaine, niet vanwege een schadelijk virus, maar om weer vrij te worden van de besmettelijke ziekte van zelfzucht, van trots, van

somberheid en ondergangsgeloof. Een heilzame tijd van bezinning, waarin we weer tijd krijgen voor God en hem de centrale plaats in ons leven geven, tijd voor zorg en aandacht voor de naaste, en tijd voor de kerk en de geloofsgemeenschap aan wie de verkondiging van de blijde boodschap is toevertrouwd.

Ook hoe we omgaan met de Corona uitbraak is een goede praktische test hoe we in het leven en het geloof staan. Zet het ons aan tot zelfzucht, tot gebrek aan vertrouwen, of tot zorg voor de kwetsbaren, tot bedaren van paniekgevoelens, tot gebed en vasten. Amen

Martin Los

Schriftlezingen Evangelie:

Mattheus 4:1-11; 1e lezing: Genesis 2:7-9; 3:1-7; 2e lezing: Romeinen 5:12-19



Nieuws van het parochiebestuur

Op 1 juli mogen onze kerken weer open voor vieringen waarbij 100 personen aanwezig mogen zijn. Daar zijn we blij mee en dankbaar dat parochianen weer naar de kerk mogen. Het stelt ons ook voor uitdagingen.

In de kerk gaat het om samen zijn en samen vieren. Het liefst doen we dat met zoveel mogelijk gelovigen. Daarbij wil je niet denken aan afstand, hygiëne maatregelen, een scherm tussen de priester en de parochiaan bij de communie, een reserveringssysteem om deel te nemen aan een viering, etc. Door de Corona crisis moeten we hier echter heel goed over na denken, omdat we de maatregelen moeten naleven die ons door de overheid en het bisdom worden opgelegd. Daarbij gaat het vooral om het in acht nemen van anderhalve meter afstand en om hygiëne maatregelen.

Daarnaast is het verplicht om ervoor te zorgen dat er niet meer dan 100 mensen bij de viering aanwezig zijn. Het voelt heel vreemd en ongemakkelijk dat wij als gastvrije geloofsgemeenschap nu voor onze vieringen een reserveringssysteem moeten introduceren, waarbij niet iedereen fysiek aanwezig kan zijn bij de viering. Gelukkig is het wel altijd mo-

gelijk de vieringen te volgen via de website www.kerkdienstgemist.nl.

Een kleine groep, bestaande uit het pastoraal team, een afvaardiging van het bestuur en vrijwilligers, heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de mogelijkheden om de opening van de kerken zo goed mogelijk te laten verlopen. U leest er meer over in deze Drieluik.

Voor een goede gang van zaken bij het binnenkomen in de kerk voor de mis, het plaatsnemen van parochianen, het ter communie gaan en het uitgaan van de kerk, is extra hulp van vrijwilligers hard nodig. We hebben een aantal vrijwilligers bereid gevonden om zich hiervoor in te zetten. Daar zijn we heel blij mee. Mocht u ook willen helpen, leest u dan de oproep in dit blad en meld u aan. U bent van harte welkom.

Rest mij om u in deze tijd, waarin de Corona crisis voor een deel ons leven bepaalt, veel sterkte te wensen. Het bestuur wenst u toe dat uw geloof u daarbij tot steun zal zijn.

Monique Becking

Hervatting kerkdiensten Parochie Licht van Christus

Op 20 mei 2020 zijn door de bisschoppenconferentie nieuwe protocollen uitgevaardigd over de herstart van de publieke vieringen. Het pastoraal team heeft met vertegenwoordigers van de koster, parochiebestuur en andere werkgroepen hierover gesproken. Doel is om te komen tot een gemeenschappelijk beleid, ondanks de verschillen in aanpak per locatie. Natuurlijk hebben we de aangeboden protocollen aangenomen als richtlijn voor het handelen in de parochie omdat we deel uit maken van de Rooms Katholieke kerk in Nederland.

Vooraf moet worden opgemerkt dat, net zoals de bisschoppenconferentie de richtlijnen van het RIVM en het kabinet volgt, ook wij als parochie dit moeten doen. Het corona virus verspreidt zich onzichtbaar met ernstige gevolgen. Wij als kerken lezen in de media dat door het virus op een aantal plaatsen, lees tijdens vieringen en vooral onder koren, een groot aantal mensen hard zijn getroffen. Dat vraagt dat we doordacht en in overleg handelen. En dat we in de opbouwfase waaraan we nu toekomen, de maatregelen volgen die ons opgelegd zijn en die we met elkaar afspreken.

Het verlangen van veel katholieken om samen Eucharistie te vieren en de communie te ontvangen zal in deze fase niet helemaal beantwoord kunnen worden aangezien we gebonden zijn aan een maximum aantal gelovigen in een viering.

Vanaf 1 juni, kan er samen Eucharistie gevierd worden met 30 bezoekers, vanaf 13/14 juni (Sacramentsdag) kan er weer communie uitgereikt worden en vanaf 1 juli met maximaal 100 mensen. Maar gelijk moeten we hierbij opmerken dat de afstandsnorm van 1,5 meter bepalend is voor het maximum aantal mensen dat in een kerk kan worden toegelaten. Dit verschilt per kerkgebouw.



Het protocol schrijft voor dat bezoekers van vieringen zich vooraf inschrijven. Dit moet helaas gevolgd worden want anders worden er sancties (boetes) opgelegd.

Protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen is gestuurd (zie ook www.rkkerk.nl), bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik

van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.

Vorbereidingen in onze parochie

Om u te kunnen ontvangen worden er door de kerk en de vrijwilligers vele voorbereidingen ge-

troffen. U kan daarbij denken aan een plan over hoe we de 1,5 meter afstand kunnen realiseren. Er worden looprichtingen aangegeven en plaatsen waar men kan gaan zitten. Tevens staan er ontsmettingsmiddelen, zodat iedereen zijn/haar handen voorafgaande aan de viering kan desinfecteren. Om de contactmogelijkheden te beperken vragen we iedereen de aanwijzingen van de vrijwilligers te volgen.

Omdat het besmettingsgevaar groot is bij het zingen is het in de eerste periode niet toegestaan om mee te zingen, laat staan dat er een koor is.

Wat er daarna zal gebeuren, weten we nog niet. Dat zal afhangen van hoe de bestrijding van het virus zich verder heeft ontwikkeld en hoe de burgerlijke en kerkelijke overheden daarop hun regels aanpassen / dan wel versoepelen.

Publieke vieringen

Op zondag 14 juni zijn we weer van start gegaan met een Eucharistieviering met maximaal 30 bezoekers in besloten kring en op uitnodiging. Zo deden we ervaring op zodra we met ingang van 1 juli met maximaal 100 mensen samen mogen komen. Vanwege de 1,5 meter regel kunnen we mogelijk minder mensen ontvangen. De vieringen op zaterdagavond vinden voorlopig niet plaats. Zie voor een actueel overzicht van de vieringen het liturgisch rooster in Drieluik en op de website.

Registreren

Met ingang van zondag 5 juli gaan de "gewone" Eucharistievieringen van 9.30 uur (Mariakerk) en 11.00 uur (Willibrordkerk) weer van start. Iedereen die de kerk wil bezoeken moet zich vooraf aanmelden. Dat werkt als volgt:

- Vanaf maandag 12:00 uur tot vrijdag 11:00 uur kunt u digitaal reserveren. De link voor reserveren staat op de website: www.lichtvanchristus.nl bij laatste nieuws. U volgt de stappen door de vragen te beantwoorden die gesteld worden.

- Lukt dat niet? Vanaf maandag tot vrijdag kunt u tussen 09:00 en 11:00 uur bellen naar het secretariaat (030-6774571) om te reserveren.
- Vooruit reserveren is niet mogelijk. (Dus meerdere weken vooruit)
- De reserveringen stoppen automatisch als het maximaal aantal van 100 is bereikt.
- Op zondag is er een uitgeprinte gastenlijst bij de kerk. De gastvrouw/heer controleert. Ons reserveringsprogramma verzendt ook automatisch tickets. Deze hoeft u dus niet per se te printen en mee te nemen.

Dit betekent dat een ieder die naar een viering wil zich vooraf moet inschrijven. Deze registratie is nodig in verband met de veiligheid van de aanwezigen en om te gebruiken als er toch iets aan de hand blijkt te zijn. De gastenlijst bewaren wij drie weken. Uw gegevens worden daarna gewist.

We proberen zo veel mogelijk dat iedereen die zich aanmeldt ook kan worden toegelaten. En mocht u doordeweeks kunnen dan heeft dat de voorkeur om zo ook mensen die moeten werken in het weekend de gelegenheid te geven om zondag naar de kerk te kunnen gaan.

U kunt zich inschrijven als u voldoet aan de voorwaarden van de RIVM: als u dus geen Coronaverstrijnselen hebt.

Bezoek aan een viering

Vanwege de extra maatregelen voor ieders gezondheid vragen wij u een kwartier voor de viering naar de kerk te komen. U kunt het volgende verwachten:

- Bij de aankomst in de kerk moet u zich eerst melden en stelt de gastvrouw/heer u de gezondheidsvragen.
- U kunt vervolgens uw handen desinfecteren en rustig via de routing plaatsnemen op een door de gastvrouw/heer aangegeven vaste zitplaats.
- Er is een cantor die de viering muzikaal begeleidt. U wordt ge-

acht om niet mee te zingen.

- Er is geen collecte tijdens de viering. Na afloop staat er bij het vertrek een offerblok.
- Als er communie wordt uitgereikt, gebeurt dit achter een preventiescherm. De priester staat aan de ene kant, u als gelovige die de communie wilt ontvangen aan de andere kant. U moet zelfstandig lopend de communie kunnen ontvangen. De priester komt niet meer bij de zitplaatsen voor de uitreiking. Bij het communie uitreiken zal niets worden uitgesproken. De priester en de communicant hebben van te voren hun handen gedesinfecteerd. De communie wordt uitgereikt met een hostie-pincet om te voorkomen dat er een besmetting kan plaatsvinden tijdens het communie uitreiken.
- Na afloop kunt U het kerkgebouw via de uitlooproute verlaten, en uw collecte geven in het offerblok bij de uitgang. Uw gift op het rekeningnummer NL73RABO0367503417 is een alternatief en wordt op prijs gesteld in deze voor de parochie lastige tijd.

Wij vragen u om niet zonder reservering te komen, om thuis naar het toilet (toilet is gesloten) te gaan en niet met de scoot-mobiel naar de kerk te komen.

Vrijwilligers

Wij vragen u de regels te respecteren. Het meeste werk wordt verzet door parochianen die zich daarvoor vrijwillig en gedreven inzetten voor onze gemeenschappen. Alles wat zij doen is voorgeschreven om er voor te zorgen dat u en zij zelf zo veilig mogelijk naar de kerk kunnen gaan in deze moeilijke tijd.

We hopen dat door het respecteren van de regels we als kerk bijdragen aan een veilige samenleving.

Ten slotte

We hopen dat we als Parochie Licht van Christus met de invoering van deze maatregelen een eerste stap kunnen zetten om weer samen te komen.

Aandacht voor elkaar



GEBOREN

3 mei

Noa

dochter van Chao en
Dorith Zhou-Claushuis

30 mei

Rijk

zoon van Mathijs en Marleen
Barnhoorn-van Schie



OVERLEDEN

20 mei

**Henricus Marie van den
Oudenrijn (Hein)**

op de leeftijd van 93 jaar
echtgenoot van Nel Spliet

De eucharistie ten afscheid was
op 29 mei in de Mariakerk met
aansluitend begrafenis

26 mei

**Clasina Besemer-Oostveen
(Sientje)**

op de leeftijd van 96 jaar
weduwe van Piet Besemer

De eucharistie ten afscheid was
op 2 juni in de Mariakerk met
aansluitend begrafenis

1 juni

**Joanna Henrica Sprong-Versteeg
(An)**

op de leeftijd van 93 jaar
weduwe van Jaap Sprong

De uitvaartdienst was op 5 juni in
de Willibrordkerk met aansluitend
begrafenis

Actie Kerkbalans start extra campagne ter ondersteuning parochies in coronatijd

Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekennde creativiteit en veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. Actie Kerkbalans wil parochies en gemeenten helpen om deze manieren van 'omzien naar elkaar' te blijven ondersteunen en financieel te kunnen bekostigen.

Met Actie Kerkbalans vragen vier kerkgenootschappen elk jaar hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk. Dat zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Ook deze kerken leveren op dit moment een buitengewone inspanning, stelt Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. "Onze parochies en gemeenten zijn voortdurend bezig met het vormgeven van 'nabijheid' in de anderhalve-meter-samenleving. Ze doen daarmee fantastisch werk dat veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt. Ze geven vorm aan wat kerkleden als een van de belangrijkste waarden van kerkzijn beleven: het omzien naar elkaar."

Omzien naar elkaar

Deze nieuwe manier van omzien naar elkaar brengt ook extra kosten met zich mee, die parochies en gemeenten zonder aarzelen voor hun rekening nemen. En dat terwijl er juist minder geld binnenkomt omdat er niet gecollecteerd kan worden nu er geen 'gewone' vieringen zijn. Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans vanaf 5 juni 2020 de plaatselijke kerkgemeenschappen met een fondsenwervingsactie 'Omzien naar elkaar'. Om alle positieve initiatieven op pastoraal en diaconaal gebied mogelijk te houden, wordt de kerkleden om een extra bijdrage gevraagd. Met zo'n gift ziet het kerklid immers ook om naar de ander die in geestelijke of financiële nood verkeert.

Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl/omzien-naar-elkaar
Bron: www.rkkerk.nl



TienersPagina

«Wie jullie ontvangt ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.»

Matteüs 10,40

IN HET EVANGELIE VAN MATTEÛS WORDT TWAALF APOSTELN UITKIEST EN HEN UITZENDT OM ZIJN BOODSCHAP TE VERKONDIGEN.



Alle christenen hebben een zending, net als de leerlingen: met zachtmoedigheid getuigen van God's liefde. Op de eerste plaats door het leven, maar ook door te spreken.



«Laten zien hoe mooi het is om als broers en zussen te leven.»

B

IN EEN MAATSCHAPPIJ WAAR HET VAAK GAAT OM SUCCES EN ALLES ZELF TE KUNNEN, ZIJN CHRISTENEN GEROEPEN OM TE LATEN ZIEN HOE MOOI HET IS ALS BROERS EN ZUSSEN SAMEN TE LEVEN, ALS WE ZIEN VAN ELKAAR WAT WE NODIG HEBBEN EN ELKAAR WEDERZIJDIG LIEFHEBBEN.



De eerste getuigen die we kunnen geven is dat we op onze weg iedere naaste liefdevol verwelkomen.

«Ervaringen uit de wereld»



«JEZUS WAS DE VOLMAAKTE UITDRUKKING VAN DE LIEFDE VAN DE VADER. EEN LIEFDE DIE HELEMAAL OPENSTAAT VOOR ALLE MENSEN, EN DIE WIJ OP ONZE BEURT Zouden moeten hebben voor elkaar».

Laten we in onszelf geen vooroordelen, discriminatie en onverdraagzaamheid toestaan.

Deze gevoelens komen zo gemakkelijk op en verhinderen dat we openstaan voor onze naaste.

«In onze klas was de sfeer niet altijd optimaal. Het was zelfs moeilijk om gewoon "Hoi!" tegen elkaar te zeggen.

Ik ben gaan proberen om vrienden te maken. Eén van de jongens zag er wel heel erg somber uit, hij sprak met niemand.

Ik kreeg contact met hem en op een dag heeft hij me verteld dat hij wanhopig was: hij had alles wat je maar kunt bedenken, maar was teleurgesteld in het leven. Hij was op zoek naar de waarheid en las daarom heel veel. Hij vroeg zich af hoe je in God kunt geloven als er zo veel lijden is. Hij zag alles somber in.

Hij kan goed leren en ik heb hem gevraagd of hij mij bij een aantal vakken kon helpen.

Dit deed hij en hij vond het fijn om mij te helpen. Hij begon ook een aantal andere klasgenoten te helpen.

Langzaamaan ging het beter met hem. Vaak stelde hij me vragen over het geloof en op een dag heb ik hem uitgenodigd voor een meeting van de Teens4Unity.

Aan het einde zei hij: «Ik zie jullie voor het eerst, maar jullie hebben me het antwoord gegeven dat ik zocht: God is liefde en als wij liefhebben kan Hij in ons leven».

R. uit Brazilië

C



Medewerking geslaagde opstart eucharistievieringen

Per 1 juli mogen we in beide kerken weer 100 personen ontvangen. Ook mag de communie weer worden uitgereikt. Velen hebben daar reikhalzend naar uitgezien.

Vanwege de coronamaatregelen van de RIVM en de Nederlandsche bisschoppen is het echter een hele uitdaging om deze herstart van de openbare eucharistie vieringen op de zondag goed te laten verlopen. De anderhalve meter en de hygiëne moet voorop staan. Voor elke zondag zal men zich via een reserveringsapp moeten opgeven. Zo voorkomen we dat parochianen tevergeefs naar de kerk komen. Er zullen vaste plaatsen in de kerk zijn vanwege de verplichte afstand. Ook bij de communie moet de anderhalve meter gerespecteerd worden.

U begrijpt dat om dit alles in goede banen te laten verlopen we extra

vrijwilligers nodig hebben voor de ontvangst, en het naar de plaats begeleiden. We denken 5 vrijwilligers per zondag per kerk nodig te hebben voor deze taken.

Het pastorale team en het parochiebestuur doen een beroep op u om mee te helpen deze opstart van de eucharistievieringen op de zondagen tot tevredenheid te laten verlopen. Tevens is het een mooi teken van ons aller verlangen om weer toe te groeien naar een normaal kerkelijk leven en dat onze parochie springlevend is. Ook om onze dankbaarheid aan God te tonen dat de coronacrisis beheersbaar lijkt te zijn geworden en we weer gevoed kunnen worden door Woord en Sacrament.

Als u bereid bent mee te helpen is het vanzelfsprekend dat u – en eventueel uw huisgenoot - een gereserveerde plaats hebt op de be-

treffende zondag waarop u meedoet.

Alle vrijwilligers die meedoen krijgen tijdig een uitnodiging om de gang van zaken voor en tijdens de Mis door te nemen en te oefenen.

Graag opgeven of u beschikbaar bent, zodat we een rooster kunnen maken

- 1) voor Mariakerk of Willibrordkerk of beide
- 2) 1 zondag per maand, of meerdere keren

Uw antwoordmail naar secretariaat@lichtvanchristus.nl of uw antwoord telefonisch naar 030-6774571 op weekdays tussen 9.00 uur en 15.30 uur.

Met hartelijke groeten en zegenbede
namens Pastoraal team en Parochiebestuur
pastoor Martin Los

Als een lopend vuurtje



Er is weer een mooie nieuwe zin uitgekozen voor de komende periode:

"Wie jullie ontvangt ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft"

Matteus 10, 40

Een citaat uit de overweging bij dit Woord van leven: "Dit Woord van leven kunnen we overal beleven: thuis, op het werk, in ieder verband. Alle vooroordelen, antigevoelens en onverdraagzaamheid moeten we van ons afschudden. Ze steken zo gemakkelijk de kop op, maar ze maken alle menselijke verhoudingen stroef en koel. Ze blokkeren de wederzijdse liefde. Openheid voor de ander, voor wie anders is dan wij, hoort tot het wezen van de christelijke liefde. Hier ligt het vertrekpunt voor de opbouw van die beschaving van liefde waartoe Jezus ons oproept."

Voor de volledige tekst zie:

<http://www.focolare.org/nederland/>

Met vriendelijke groeten, *Martin*

Het effect van geven

Een van mijn hobby's is fotografie en in de loop van de jaren hadden al enkele van mijn natuurfoto's uitgegroot een jaar lang in een tentoonstelling gehangen.

Na een jaar kreeg je die foto mee naar huis. Het werd nu eens tijd de mooiste drie op te hangen. Ik zocht nog naar precies zo'n lijst als die andere 2 zodat ze mooi bij elkaar zouden passen. Op de fiets naar de stad. Daar aangekomen bleek dat deze lijsten uit het assortiment waren genomen. Uiteindelijk vond ik 15 km verderop nog wel zo'n lijst die er aardig op leek. Wat was ik blij dat ik nu eindelijk mijn wens vervuld aan de muur zag hangen. Nog geen dag later vraagt een huisgenoot naar een schilderij. "Daar staat er nog een dat we niet gebruiken", zeg ik. "Ja maar die wil ik niet. Die is abstract en ik wil de natuur in mijn kamer aan de muur. Zoiets als dat!" Oei... Ik liep er 24 uur mee te stoeien totdat ik de beslissing nam om mijn natuurfoto aan hem te geven en ikzelf hing dat abstracte werk op de lege plaats. Maar daarmee was het verhaal niet af. Ik weet dat je blij wordt als je iets weggeeft, vooral als het wat moeite kost. Maar dit keer ervoer ik een hele diepe, mooie en warme nabijheid van God. Dat was de moeite meer dan waard!

Martin

Nieuwe kleding acolieten en misdienaars

Beste Parochianen,

Het is al een lang gekoesterde wens van veel acolieten en misdienaars om nieuwe kleding aan te schaffen. Al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw gebruiken wij in onze parochie de herkenbare bruine mantels.

Toen wij afgelopen oktober met de misdienaars naar de Tarcisiusdag gingen (dit is een dag waarbij alle misdienaars en acolieten uit

de regio bij elkaar komen), viel het ons op dat wij een van de weinigen waren die nog de bruine mantels droegen.

Veel parochies gebruiken inmiddels weer de zwarte toga's met witte superplis. Omdat het aanschaffen van nieuwe kleding een vrij dure aangelegenheid is zijn wij op zoek gegaan naar alternatieven en tot onze grote verrassing vonden wij op de zolder van de Mariakerk nog de oude misdienaar kleding

die tot begin jaren '60 in gebruik was in onze eigen kerk! Dit was voor ons een mooie basis om te starten met het inventariseren wat we nog nodig zouden hebben. Na een oproep in de bisdom nieuwsbrief kwamen wij in contact met een kerk in Baarn die nog een aantal toga's over had. Zuster Lucia en ik zijn op bezoek geweest in Baarn en hebben daar de toga's mee genomen. De witte superplis die wij nog hadden in de Mariakerk waren te gedateerd om te gebruiken zodat wij hebben besloten om die nieuw aan te schaffen. Het resultaat mag er zijn! Wij zijn heel tevreden met hoe de nieuwe kleding er nu uit ziet en kunnen niet wachten tot we het voor het eerst kunnen gaan dragen.

Wij hopen de nieuwe kleding te gaan dragen in een feestelijke eucharistieviering als we weer met meer mensen in de kerk bij elkaar kunnen komen.

Wij zijn erg blij dat het gelukt is om nieuwe kleding aan te schaffen en met deze kleding kunnen we weer een heel aantal jaren vooruit.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe misdienaars of acolieten om straks samen met ons in de nieuwe kleding te schitteren. Lijkt het jou leuk om ons team te versterken? Meld je dan aan via secretariaat@lichtvanchristus.nl

Met vriendelijke groet,
Evert Elsendoorn
Acoliet Mariakerk



Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

Vanwege de Coronacrisis zijn er tot 1 juli alleen besloten vieringen in onze beide parochiekerken (tot 30 personen). Tot nadere berichtgeving zijn er geen vieringen op de andere locaties, zoals Parkhof, de Pijler en de Roef. Dit is overeenkomstig het beleid van de Bisschoppen en het RIVM.

In de maand juli vervallen de doordeweekse vieringen op maandag en donderdag.

Te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

maandag 29 juni om 19.00 uur

Voedselbank

Wij vragen u om houdbare producten voor de voedselbank te blijven brengen. U kunt de spullen in de Mariakapellen neerleggen.

Met de hand op het hart

Het is gewoonte onder religieuzen om hun geloften jaarlijks te vernieuwen. De zuster van H. Maria Magdalena van Postel doen dit altijd op de zondag van de H. Drieenheid die voor hen een bijzondere plaats in hun gemeenschap en geloofsleven inneemt.

Omdat alle overige zusters uit Vleuten naar een zorgcentrum in Boxmeer verhuisd zijn, stelden de overgebleven zr Rita en zr. Lucia voor hun geloften voortaan in de parochiekerk te doen. Met de hand op het hart legden zij opnieuw hun geloften af. Zr. Rita voor de 59e keer. Zij viert eind augustus haar 60 jarig kloosterjubiläum.

Ze had daar graag met haar familie, medezusters uit Nederland en Duitsland en de parochianen hier feestelijk bij willen staan. Helaas gelden tot 1 september nog steeds beperkingen. Zo hadden we met zr. Lucia ook graag stil gestaan bij het feit dat zij 31 mei precies 25

jaar geleden vanuit Brazilië in Nederland door de zusters in Vleuten verwelkomd werd. Maar ook dit feit kreeg niet de aandacht die het verdiende vanwege de Coronabeperkingen. Wel ontving zr Lucia een mooi boeket bloemen aan het einde van de Pinkstermis.

De zusters van deze orde hebben ondersteuning van pastoor, pastoraal team en parochie in hun vaandel staan. We zijn hen beide veel dank verschuldigd voor hun geloofsgetuigenis, hun dagelijkse gebeden waarin zij ons gedenken.

Ook voor de ondersteuning in allerlei praktische zaken, inspringen als er extra handjes nodig zijn, een duwtje geven om nieuwe initiatieven te starten. Sinds 2013 zet zr. Lucia zich op deze wijze actief in voor onze geloofsgemeenschap. Zusters met een missie in ons midden, met de hand op het hart.

Pastoor Martin Los



Compliment

*'Ik vind het zo heel goed, dat U zo doorzet,
de wandelingen elke nieuwe dag'
Ik blijf stil staan, zij is nog aan het strekken
Beaamt haar woorden met een gulle lach
Wij spreken over dagelijks bewegen
Ik neem haar complimenten in ontvangst
Ontmoeting op de anderhalve meter
Wat vriendelijke woorden onverwacht
Ik loop naar huis met woorden als een zegen
Wat goedgesproken woorden met een lach
Sneens stromen mijn tranen, lijkt niets tegen,
om lieve woorden op een zaterdag*

Henny, 16 mei 2020, Kloosterpark



Schoonheid en Goedheid

Niets menselijks is ons vreemd, we kijken allemaal wel eens met argwaan of somber gestemd naar mensen en dingen om ons heen. Voelen ons soms te kort gedaan, of gewoon chagrijnig over wat er met ons gebeurt. 'Hè, niet wéér!' of zo iets zeggen we dan. Dat mag best een keertje, als het maar niet te lang duurt!

We kunnen trouwens beter op zoek gaan naar wat ons allemaal wèl is toegefallen. En naar mensen en woorden die ons inspireren en ons daardoor helpen ons weer om te keren naar het licht. En juist als wij beginnen te zoeken, dan kunnen we iets vinden! Want als mensen van de weg, zoals Jezus' leerlingen genoemd worden, blijven wij graag onderweg naar anderen toe.

In coronatijd uiteraard niet àl te letterlijk, maar u begrijpt het wel. Schoonheid en Goedheid zijn overal te vinden. Blijven wij omzien naar elkaar, en bidden wij dat God-met-ons allen is.

Graag deel ik de woorden van Paus Franciscus met u, als een hart onder de riem, als een bemoediging op onze levensweg.

Han Eerkens
Secretaris PCI

Uit een preek van Paus Franciscus

"De wereld van God is een wereld waarin ieder zich verantwoordelijk voelt voor de ander. Tijdens bezinning, vasten en gebed moet ieder zich grondig afvragen: is dit nu werkelijk de wereld die ik verlang? Is dit echt de wereld die wij allen in ons hart koesteren? Is de wereld die wij wensen echt een wereld van harmonie en vrede, in ons en in onze relaties met anderen, in families, in steden, in en tussen naties?"

En, betekent echte vrijheid niet in deze wereld wegen te kiezen die voeren naar wat goed is voor iedereen en geleid worden door liefde?

Dan vragen wij ons af: is dit de wereld waarin wij leven? De schepping behoudt haar schoonheid die ons vervult met bewondering en ze blijft een prachtig werk. Maar er is ook "geweld, verdeeldheid, onenigheid, oorlog". Die doen zich voor als de mens, de top van de schepping, ophoudt met het beschouwen van schoonheid en goedheid en zich terugtrekt in zelfgenoegzaamheid."

Bron:
<https://nikolaassintobin.blogspot.com>



Wanneer bidden?

Het antwoord hierop is: overal en op elk uur van de dag.

In mijn herinnering tobde ik met dit probleem na mijn 1e communie. Bidden had ik geleerd op de kleuterschool en thuis. Dit waren de eenvoudige teksten van het Onzevader en Weesgegroet. Maar het feit dat Jezus in je hart was gekomen maakte zo'n grote indruk op mij, daar kon ik als 7-jarige geen antwoord op vinden.

Als cadeau had ik een kerkboekje gekregen, uitgegeven in België. De 10 geboden waren op rijm en die leerde ik uit mijn hoofd. Bij een loting in de klas won ik een boekje: De navolging van Christus. Daar snapte ik niets van maar gebruikte het tijdens vieringen waarin ik mij verveelde. Er bestond een boekje als hulp, let wel, aan moeders: Kindje aan moeders schoot. Tijdens nachtelijk luchtalarm waren de gebeden van grote betekenis en



vooral wanneer het signaal veilig was gegeven de verzuchting van mijn moeder: God zij gelooft en gedankt.

Vlak voor zijn overlijden op 56-jarige leeftijd bad mijn vader de gebeden der stervenden mee. Bidden is spreken met God maar eigenlijk meer spreken tegen God. Tijdens een gebed is het soms moeilijk je andere gedachten uit te schakelen.

Een persoonlijk gebed wordt veelal vragen om iets.

In een artikel in Trouw van 3 juni geeft men een verslag over een initiatief van de paters Jezuiten: "Bidden Onderweg". Zij maken al vijf jaar gebruik van de podcast. Dat is een soort radio op internet. De luisteraars horen klokgeluid, een lied, een stuk van een Bijbeltekst en enige vragen hierover, een poosje stilte en na 12 minuten is de meditatie geëindigd. De belangrijkste boodschap is het feit dat men overal kan bidden waar we ook zijn.

Ik weet niet of men nog wel eens een schietgebedje doet. Schietgebedjes hebben weinig woorden. Bij het passeren van een R.K. kerk zei men: gelooft zij Jezus Christus. In de coronatijd is "nood leert bidden" toch de waarheid.

Joke Eijzenbach-van Eck



Willibrordkerk is 135 jaar geleden gewijd 1885-2020

PASTORIE en KERKGEBOUW, behorend bij het kerkelijk complex St. Willibrordus naar ontwerp van architect Nicolaas Molenaar. De kerk is gewijd in 1885 en vergroot in 1935. De pastorie is middels een tussenlid met de kerk verbonden.

De PASTORIE is in 1884, tegelijkertijd met de bouw van de aan de westzijde gebouwde kerk, met zowel in neorenaissancestijl als neogotische elementen opgetrokken op een in hoofdzaak rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een in maasdekking met leien gedekte, haaks op elkaar staande zadeldaken tussen topgevels met schouderstukken. Het bouwvolume in de oksel aan de oostzijde is grotendeels afgedekt met een plat dak. De R.K. kruiskerk (basilicale type) is in 1885 door Nic. Molenaar in neogotische stijl ontworpen en in 1935 vergroot door N. Molenaar jr. Het kerkgebouw is opgetrokken in baksteen op een bakstenen trasraam en voorzien van zich verjongende steunberen met afzaten. Het interieur van de kerk is bepleisterd met uitzondering van de kruisribgewelven in middenschip en zijbeuken. Een aantal vensters is voorzien van gebrandschilderde ramen.

In de doopkapel bevinden zich glazen van Geuer uit 1888. Het hoofdaltaar dateert grotendeels uit 1892. De niello's zijn vervaardigd door G.B. Brom en stellen onder andere het Laatste Avondmaal voor. Van belang is voorts onder meer het Maria-altaar.

Neem even de tijd om te bewonderen!



Er zijn veel mooie nieuwe dingen rondom de Willibrordkerk te bewonderen. Maar kijk ook naar de hekwerkversieringen. Dank aan de schilder. Een juweeltje voor het oog.





Kinderspágina



Jezus ontvangen

“Wie jullie ontvangt ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.” (Mt 10,40)



Jezus heeft de twaalf apostelen één voor één geroepen. Hij heeft tegen hen gezegd: “Ik stuur jullie overal heen als mijn boodschappers. Wie u ontvangt, ontvangt mij.”



Daar waar de apostelen komen worden ze ontvangen door de mensen. Ze bieden gratis zorg en nabijheid aan de armen en laten aan allen het geschenk van de vrede achter.



De christenen ontvangen met edelmoedigheid wie ze ontmoeten, vooral wie anders is. Als we zo doen, ontvangen we Jezus.



Op een zaterdagmiddag, stelt mamma voor een taart te bakken om mee te nemen naar een bijeenkomst van kinderen. Emi en haar zus kijken hoe hun moeder dat doet en om het te leren.



Er moet een citroen geraspt worden, maar mama zegt dat ze dat liever niet doet omdat ze het lastig vindt om de rasp schoon te maken. Emi denkt: “Dat kan ik doen” en ze biedt meteen aan om het te doen.



Ze is echt blij als ze haar moeder opgelucht ziet en uiteindelijk heeft ze zich zo vermaakt dat ze het voortaan altijd wil doen. Emi uit Italië.

Vacatures voor vrijwilligers

In een eigentijdse geloofsgemeenschap worden vele taken verricht door vrijwilligers. Op veel terreinen zetten parochianen zich in om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Sommigen voelen zich daarvoor sterker verbonden met de kerk, anderen vinden het een zinvolle besteding van hun tijd omdat ze iets kunnen betekenen voor anderen. En altijd is het spreekwoord van toepassing: vele handen maken licht werk.

Voer jij graag de (video)regie?

Met video streaming via Kerkdienstgemist.nl komt onze kerk ondanks de corona-maatregelen toch in ieders woonkamer. Gezien de enthousiaste reacties en inmiddels vele volgers willen we eucharistievieringen ook in 'normalere tijden' blijven uitzenden. Daarom zoeken we parochianen met gevoel voor beeld en geluid, die ons team van 'video regisseurs' willen versterken. Lijkt het je leuk, heb je gevoel voor timing, en kun je goed met een afstandbediening overweg? Informeer dan bij Wim Heus (wim.heus43@gmail.com) of Jan Berndsen (berndsen@lichtvanchristus.nl).



Schoonschip: koper poetsen in de kerk

De werkgroep 'Schoonschip' zoekt vrijwilligers voor het poetsen van het koperwerk in de Willibrordkerk. De dames die het jaren hebben gedaan, zijn gestopt vanwege hun leeftijd. Met dit werk zorgt u ervoor dat het koperwerk er prachtig uit blijft zien.

Informatie kunt u krijgen via het secretariaat van de parochie: tel. 030-6774571

Houd je van bloemen?

De werkgroep bloemenversiering van de Willibrordkerk zoekt vrijwilligers, die willen helpen met het versieren van het altaar. Zo ziet het altaar er altijd netjes verzorgd uit. Het is mooi werk om te doen. Informatie kunt u krijgen via het secretariaat van de parochie: tel. 030-6774571



Vrijwilliger worden – maar staat hier boven niets voor u bij?

Wilt u zich inzetten op enig gebied binnen onze parochie en bent u benieuwd voor welke werkgroepen of activiteiten vrijwilligers nodig zijn? Kijk dan eens op de website bij actualiteiten / vacatures voor vrijwilligers. Of neem contact op met het Pastoraal Centrum via telefoonnummer 030-6774571 of stuur een e-mail naar pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl.



Zingen met schroom

*Het lijkt alsof de vogels
harder zingen
Waar onze zang verbonden is
met schroom
Zij kwetteren en kuelen,
kwinkeleren
Hun lied klinkt als een klok,
zingt eindelooos
Ik kijk omhoog en zie
de koolmees zitten
De roodborst aan mijn voeten
zingt voor twee
Ik zie hem niet en toch
hoor ik de merel
Een zwarte kraai piept,
krassend er doorheen
Zij zingen samen,
ik nog in mijn eentje
In deze tijd van afstand
en van nood
Waarin de vogels harder
kwinkeleren
Is zingen in het bos ons
tot een troost*

Henny, mei 2020, Kloosterpark



Zoals ongetwijfeld is opgevallen is het originele historische hekwerk voor de kerk langs de Ohllaan ca. 13 meter te kort voor een volledige begeleiding van het rozenperk bij de "fietsnietjes". De werkgroep is nog op zoek naar (financiële) mogelijkheden hoe dit is op te lossen.

Heeft u een idee ? Vertel het de werkgroep via een mail naar kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl

Hopelijk is het over niet al te lange tijd weer mogelijk dat er publieke eucharistievieringen zijn in de Willibrordkerk. Dan vertrouwen we er op dat ook u geniet van de mooie en steeds groener wordende omgeving van de 135 jaar oude Willibrordkerk en het Pastoraalcentrum in Vleuten.

Voor meer informatie kijk op de website van de parochie Licht van Christus. (www.lichtvanchristus.nl/actualiteiten/restauratie-pastorietuin-willibrordkerk).

Ook staat daar de lijst met donateurs die dit verjaardagscadeau Willibrordkerk financieel mogelijk hebben gemaakt. Mail ons uw reacties via kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl.

Heeft u nog geen donatie gedaan en wilt u helpen de laatste werkzaamheden te financieren dan kan dat door een bedrag over te maken op:

bankrekeningnummer van de Parochie Licht van Christus NL09 RABO 0367521059 o.v.v. restauratie pastorietuin.

(Een donatie aan de pastorietuin is een gift aan een ANBI instelling. Deze gift kunt u volgend jaar bij uw belastingaangifte opnemen onder de post "Giften").

135 jaar oude Willibrordkerk verrast met super cadeau Gerestaureerde pastorietuin/kerkplein wordt steeds groener en mooier!

Heel veel dank aan alle gulle givers die dit schitterende cadeau financieel mede mogelijk hebben gemaakt.

Het is 7 juni als deze informatie is geschreven. De corona maatregelen worden stapsgewijs steeds verder versoepeld en er mag steeds meer.

Wat is de stand van zaken.

De afgelopen periode was het zonnig en droog. De ruim 2000 planten in de diverse plantvakken en de nieuwe bomen en de ingezaaide gras gazons worden regelmatig door het team pastorietuin van water voorzien. Het wordt steeds groener en binnenkort kan het gras voor het eerst gemaaid gaan worden.

Voor het beter begaanbaar maken van het grindpad is er hard gewerkt en is het teveel aan grind afgevoerd.

Inmiddels wordt gewerkt aan de laatste details zoals kijken wat de verdere (financiële) mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de begaanbaarheid van de paden met name voor rolstoel en rollator gebruikers.

Wat willen we nog realiseren:

Er zijn nog een drietal plantvakken die vanwege het ideale plantseizoen en een verwachte warme en droge zomer nog niet zijn ingeplant. Het is de bedoeling in september te beginnen met planten van:

- Bosplantsoen 450 m2
- Bijzondere bosrandsoorten
- Rododendron groepen 200 m2
- Bollen en knollen 200 m2

Ook wordt nagedacht welke mogelijkheden er zijn voor het besproeien van de planten en de gras gazons.



Hulp gevraagd voor de voedselbankplus Leidsche Rijn



Verder is de Mariakapel altijd de hele dag open. Daar is een mand waar u te allen tijde spullen kunt deponeren.

Namens de voedselbank alvast hartelijk dank.

De vrijwilligers van de voedselbank willen samen goed zorgen voor onze kwetsbare buurtbewoners en hen helpen. Dat doen ze uit een goed hart.

Zij zijn op korte termijn op zoek naar een nieuwe locatie (kopen of huren) voor de Voedselbank!

Weet jij een mooie locatie of ken jij iemand die de Voedselbankplus aan een nieuwe locatie kan helpen vinden? Gelukkig mogen ze tot december blijven op de huidige locatie aan de Belcampostraat 12 in Leidsche Rijn.

Coördinator Sabiet Balwantgir werkt heel hard om de voedselbankplus in Leidsche Rijn in stand te houden. Zij zou heel blij zijn als iemand haar kan helpen aan een 'vaste' locatie. 06 21492636

Inzameling van producten voor de Voedselbank- 1e zondag van de maand

De voedselinzameling in onze parochie gaat gewoon door. Wij vragen u levensmiddelen naar de kerk te brengen, dit kan iedere 1e zondag van de maand. Wijziging: het mandje wordt niet meer naar voren gebracht bij de offerande i.v.m. coronamaatregelen.



Lezingen van de maand

28 juni Dertiende zondag door het jaar

1e lezing 2 Kon. 4, 8 - 11 + 14-16a
2e lezing Rom. 6, 3 - 4 + 8 + 11
Evangelie Mt. 10, 37 - 42

5 juli Veertiende zondag door het jaar

1e lezing Zach. 9, 9 - 10
2e lezing Rom. 8, 9 + 11 - 13
Evangelie Mt. 11, 25 - 30

12 juli Vijftiende zondag door het jaar

1e lezing Jes. 55, 10 + 11
2e lezing Rom. 8, 18 - 23
Evangelie Mt. 13, 1 - 23
of 13, 1 - 9

19 juli Zestiende zondag door het jaar

1e lezing 1 Wijsh. 12, 13 + 16 - 19
2e lezing Rom. 8, 26 - 27
Evangelie Mt. 13, 24 - 43
of 13, 24 - 30



Doopvieringen

Alle doopvieringen zijn tot nader order uitgesteld.

Als dopen weer toegestaan wordt, zal in overleg met de ouders gezocht naar een nieuwe datum.



Pastoraal team

Martin Los, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl
Taakveld sacramentsbediening,
bestuurszaken en liturgie

Yuri Saris, pastoraal werker
Taakveld catechese, jongeren en jonge
gezinnen, saris@lichtvanchristus.nl

Secretariaat

Pastoraal Centrum
Pastoor Ohlleen 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

**Marja van Overveld en
Monique Donga** secretaresses

**Pastoraatsgroep voor ideeën en
aanbevelingen**
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Parochiebestuur

Voorzitter
Pastoor M. Los

Vice-voorzitter
De heer J.P.M. Oomes
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. M.A.G. Becking-Groeneveld
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Communicatie
De heer F.J. Brokers
brokers@lichtvanchristus.nl

Beheer
De heer J. Berndsen
berndsen@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van
financiële aard (ook voor het indienen
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Algemeen
Vacature

Algemene info Parochie

Misintenties

Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van
de te noemen naam of intentie, datum,
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie

Iedere donderdag van 10-12 uur
in het pastoraal centrum,
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen

Raborekening
NL73RABO 0367503417
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van
Christus

Donaties Drieluik

Raborekening
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik
Parochie Licht van Christus

Kerkradio

Kim Hugen, t: 6774571 (financiën)

Algemene info Mariakerk

Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage Mariakerk

Raborekening
NL58RABO 0140800719
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info Willibrordkerk

Pastoor Ohlleen 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen Willibrordkerk

Raborekening
NL79RABO 0367500787
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 6771509

Mortuarium Vleuten
Mevr. Jeanette Tersteeg
t: 06-48610017

DRIELUIK

Informatieblad van en voor
de parochie

LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl

21e jaargang nummer 5
30 mei t/m 26 juni 2020

REDACTIEADRES

Pastoor Ohlleen 36
3451 CC Vleuten
drieluik@lichtvanchristus.nl
t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS

Joke Eijzenbach, Oswald Melcherts,
Gemma van Doorn, Renata
Nieuwenhuizen, Monique Verhoof,
Cristine Oostendorp, Henny Zegers,
Jeroen Ploeg, Martha Goedings
(illustraties) en vrijwilligers voor
verspreiding

VERSPREIDING

Coördinatie en distributie:
De Meern: fam. Voskuilen
tel. 030-6661496
Vleuten: Nel van Rooijen
tel. 030-6775198

**Voor vragen, aanmeldingen,
wijzigingen en advertenties:**
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl
t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING

Van Rooijen Grafisch, Vleuten
www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid
binnen de parochiegrenzen.
De kosten worden betaald uit de
opbrengst van advertenties en
donaties van de lezers.

INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK

Nummer	Periode	Inleverdatum
7/8	25 juli t/m 4 september 2020	6 juli
9	5 september t/m 9 oktober 2020	24 augustus

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.



Stichting Parochieel Sociaal Cultureel Centrum

Hét buurtcentrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl



CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

VAN ROOIJEN grafisch



Odenveltlaan 3 Vleuten | vanrooijengrafisch.nl | 030-6772730



De Meern e.o:
030 - 666 22 44

Woerden e.o.:
0348 - 200 005
dag en nacht

amentiuitvaartverzorging.nl



persoonlijk
betrokken
betrouwbaar

professioneel
kleinschalig
onafhankelijk

eerlijke tarieven

Nabestaanden beoordelen
ons met een

9,7



Ontmoetingscentrum KERKESTEIN

Heeft accommodatie voor:

- * Vergaderingen
- * Condoleances
- * Cursussen
- * Lezingen

Beschikt o.a. over de
volgende faciliteiten:

- * Grote zaal (ca. 60 pers.)
- * Kleine zaal (ca. 40 pers.)
- * Vergaderzaal (ca. 20 pers.)
- * Spreekkamer (ca. 5 pers.)

Kerkestein is gelegen achter de R.K. Kerk Past. Ohlleen 34a te Vleuten.

Voor nadere informatie kunt u bellen met tel. 030-677 52 34 of email: kerkestein@lichtvanchristus.nl



Den Hamstraat 9
3451 BM Vleuten
tel. 030-6772421
www.oostborg.nl

Openingstijden showroom:
ma. t/m don. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
of buiten deze tijden op afspraak.

Uw Groenteman
JAN BOS



Vers(w)eg de Beste!

Pastoor Ohlleen 21
3451 CB Vleuten
Tel. 030 - 6771307

 [janbosuwgroenteman](http://janbosuwgroenteman.nl)

VAN LINT B.V.

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

vermey | uitvaartzorg



vermeyuitvaartzorg.nl | 030 2232022



HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of 030 6774540 (*s avonds ook bereikbaar)
ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com



ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

Miltenburg Groen
Hoveniers

Veldzicht 53
3454 PW De Meern
Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Actie 
Kerkbalans
2020

**Mag de parochie Licht van Christus op
u rekenen? Dank u wel!**

Bankrekening IBAN NL73 RABO 03675.03.417 t.n.v. Kerkbalans
Parochie Licht van Christus

Actie 
Kerkbalans
2020



Marianne Gels- van Selm

Pedicurepraktijk Enghlaan 2 Utrecht
T 030-245 1251 E info@medicalfootcare.nl
www.medicalfootcare.nl

matex deuren



Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

www.matexdeuren.nl | 030 662 90 29

Vertrouwen op een zorgeloos afscheid.

Sinds 1955 maakt Barbara Uitvaartverzorging iedere uitvaart even uniek, als de persoon zelf. Barbara. Altijd dicht bij U.



Barbara Uitvaartverzorging | (030) 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl

steenhouwerij
Joh. Jansen & Zn.

Specialist in ambachtelijke grafmonumenten

U bent bij ons van harte
welkom voor een vrijblijvend
advies.



Groenstraat 130 - Utrecht - 030 251 69 55
www.steenhouwerij-jansen.nl

DE HOORZAAK

ZORG | KWALITEIT | INNOVATIE

TWIJFELT U AAN UW GEHOOR?

Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies
of bel voor een afspraak: **030-666 44 44**

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden.

www.dehoorzaak.nl

Winkelcentrum Vleuterweide Voor de Burchten 278 Vleuten



Jachthaven Ruimzicht

Nieuweweg 8 3621 AZ Breukelen
Nabij "De Strook" Tienhoven
0346-264480

Verhuur van motorboten en sloepen



www.jachthavenruimzicht.nl

*Uw uitvaartverzorging
in goede handen*

*Karel en Angélique
van Dommelen
030 - 666 75 77*

Leidsche Rijn
uitvaartverzorging



uitvaartverzorgingleidscherijn.nl

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN



THEMATERWEG 8 HAARZUILENS 06-54 33 84 22 WWW.DEHAARSEGAARD.NL

Bakker Verkerk

Puur ambacht sinds 1636

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide 030-7115667 www.bakkerverkerk.nl