

Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn

DRIELUIK

23^e jaargang
nr 3 2022

└ Paastriduüm

└ Nieuwe misdienaars



lichtvanchristus
parochie

IEDER SEIZOEN NAAR
INTRATUIN
LEIDSCHER RIJN



INTRATUIN LEIDSCHER RIJN
Utrechtseweg 12, 030-6772009.
Donderdag en vrijdag koopavond.
Elke zondag open van 12:00 tot 17:00 uur.



**ELEKTRA
VERWARMING
ZONNEPANELEN**

0348 443401
info@jrtechniek.nl
www.jrtechniek.nl



M.ART
Mooie, gedrukte kaartjes
voor de baby
www.martgeboortekaartjes.nl




**NOTARISPRAKTIJK
HAGEN**

middenin Leidsche Rijn

- woningoverdrachten
- hypotheekakten
- samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden
- schenkingsakten, testamenten en afwikkeling nalatenschappen
- ondernemingsrecht, oprichten vennootschappen
- verenigings- en stichtingsakten
- juridisch advies en second opinion

Past. Ohlleen 25 Vleuten
T (030) 2452100
www.notarishagen.nl



THUYS

IN WONEN EN SLAPEN

www.thuysinwonenenslapen.nl

Dorpsstraat 25 A
3451 BJ Vleuten
Tel: 030-6772742



**Bakkerij
Akkermans**

Brood en Banket
www.bakkerijakkermans.nl

Pastoor Ohlleen 37
3451 CB Vleuten
Hindersteinlaan 17
3451 EV Vleuten
Tel. 030-677 1237

SCHILDERS & AFWERKINGSBEDRIJF



Daalhuizen

DAALHUIZEN B.V. Boteyken 345, 3454 PD De Meern
Telefoon: 030 - 662 18 73 | Mobiel: 06 - 53 23 46 49
info@daalhuizen.nl | www.daalhuizen.nl



Wolters Juwelen
VLEUTEN

Past. Ohlleen 9 (030) 677 13 38
www.woltersjuwelen.nl

- Ontwerp, aanleg en onderhoud van sportvelden, maneges, plantsoenen en tuinen
- Grond- en waterwerken

AANNEMINGSBEDRIJF VAN ZUIJLEN B.V.

Lagehaarsedijk 9b - 3455 RN Haarzuilens - Tel. 030-6771557 en 6772592
www.vanzuijlenbv.nl



**kok
aannemer**

Zandweg 151 | 3454 HB De Meern
Tel. 030 6661579 | www.bouwbedrijf-kok.nl

Bouwbedrijf Kok b.v.
nieuwbouw - verbouw - onderhoud



Vervaart
Uitvaartverzorging B.V.

E: rouwcentrum@vervaart-uitvaart.nl
I: www.vervaart-uitvaartverzorging.nl

Uitvaartcentrum en Uitvaartwinkel
Veldzigt 53, 3454 PW De Meern

Voor het regelen van een uitvaart,
informatie of een uitvaartverzekering op maat

Dag en nacht bereikbaar **bel 030 666 17 90**



AA BLOM BV
ADMINISTRATIE- EN BELASTINGCONSULENTEN

adres J.F. Kennedylaan 3
3451 ZD Vleuten

telefoon 030 - 677 34 34

email info@aablom.nl

website www.aablom.nl

AA Blom BV
uw betrouwbare partner in
financiële dienstverlening

Kijkt u wel eens naar de Passion op witte donderdag?

Hier thuis kijken we dit sinds we kennis maakten met corona. We hadden er wel van gehoord, maar waren er eigenlijk nooit bewust voor gaan zitten. Toen we in 2020 ineens met covid-19 te maken kregen en het gehele land in lockdown was rondom Pasen was het wel een mooi alternatief voor ons en de kinderen. Hoewel men met de kerk vrij snel online de diensten kon verzorgen, was dit te abstract voor de kinderen. De zandtovenaar vertelt het verhaal van Pasen voor hele jonge kinderen, eveneens met muzikale begeleiding en de Passion sprak bij ons thuis de tieners aan.



Van de week zat ik in de auto en hoorde ik de aankondiging van de Passion 2022, met het thema "Alles komt goed." Wat ik mooi vond aansluiten op de persconferentie die de dag ervoor plaats had gevonden. Waar men verheugd aankondigde in snelle stappen, grote stappen, terug te keren naar het bijna normaal van net voor Pasen 2020.

Komt het dan inderdaad weer allemaal goed rondom covid-19? Het is in ieder geval weer goed samenleven en we mogen dit jaar weer samen in de kerk aanwezig zijn rondom Pasen, met gezang van diverse koren in plaats van een viertal of achttal leden, die er door alle regels maar mochten staan. Het is fijn te zien dat velen de weg weer terug hebben gevonden, maar ook dat door covid-19 de mensen die niet in de gelegenheid zijn of door omstandigheden niet kunnen komen, toch via een live stream de diensten kunnen volgen. Zo komt Pasen voor ons allen dit jaar op een prettige manier goed!

Zalig Pasen.

Gemma van Doorn

DRIELUIK nummer 3 2022

12 maart 2022
t/m 22 april 2022



Foto: Jos Becking

In dit nummer o.a.

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Eucharistievieringen | 4 |
| Preek van de maand | 6 |
| Nieuws van het parochiebestuur | 8 |
| Aandacht voor elkaar | 10 |
| Tienerpagina | 12 |

40-Dagentijd

Aan het begin van de Vastentijd, op Aswoensdag, worden we eraan herinnerd dat we vergankelijke wezens zijn. "Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren." Ik herinner me dat die tekst als kind elk jaar veel indruk op mij maakte. Door erop gewezen te worden dat je "stof bent", wordt je er even mee geconfronteerd dat je sterfelijk bent. Dat was iets waar ik normaal als kind natuurlijk nauwelijks over nadacht en daarom maakten deze woorden op Aswoensdag extra indruk.

In de meest donkere dagen van de pandemie heb ik mezelf een aantal keren gelukkig geprezen dat ik

als christen een klein beetje geofend ben in ontbering. Immers iemand die bekend is met de praktijk van vasten, weet wat het is om van bepaalde dingen af te zien. Niet dat ik nou zo'n geofende asceet ben, maar toen de lockdowns ons dwongen om bepaalde dingen te laten, kwam mij dat in ieder geval niet helemaal onbekend voor.

De 40-daagse woestijntocht lijkt op het eerste oog een tocht van ontbering, maar in feite is het een tocht ten leven. We zijn op weg naar Pasen, het feest van Christus' verrijzenis en in Zijn navolging zijn ook wij geroepen tot eeuwig leven. Vastentijd en Pasen brengen ons bij de essentie van ons bestaan, bij

onze sterfelijkheid, maar ook bij onze bestemming voor de eeuwigheid. De 40-dagentijd confronteert ons met onze stoffelijkheid, maar ook met onze geestelijkheid. Het materiele en het immateriële, lichaam en ziel, horen samen. Het materiele is eindig, maar de geestelijke essentie blijft en is eeuwig. Het klinkt bijna tegenstrijdig, maar dat is het niet voor ons als christenen. Ons aardse bestaan is tijdelijk, maar het mag uitlopen op een eeuwig hemels bestaan.

Ik wens u allen een hele goede 40-dagentijd!

Pastoor Peter Ambting



Eucharistievieringen

In beide kerken te volgen in beeld en geluid
via Kerkdienstgemist.nl



| Mariakerk | | Willibrordkerk | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| 2e zondag Veertigdagentijd | | | |
| zondag 13 maart | 09.30 uur ☕ | pastoor P. Ambting Ad Altare | 11.00 uur ☕ pastoor P. Ambting Groep Michaël kindernevendienst |
| 3e zondag Veertigdagentijd | | | |
| zondag 20 maart | 09.30 uur ☕ | pastor J. Wissink Uriël | 11.00 uur ☕ pastor J. Wissink Caeciliakoor kindernevendienst |
| Aankondiging van de Heer | | | |
| woensdag 25 maart | 19.00 uur | pastoor P. Ambting Groep Michaël | zie Mariakerk |
| 4e zondag Veertigdagentijd | | | |
| zondag 27 maart | 9.30 uur ☕ | pastoor P. Ambting Groep Michaël | 11.00 uur ☕ pastoor P. Ambting Groep Michaël kindernevendienst |
| 5e zondag Veertigdagentijd | | | |
| zondag 3 april | 9.30 uur ☕ | pastoor P. Ambting Diaken W. van den Dool (preek) Groep Michaël | 11.00 uur ☕ pastoor P. Ambting Diaken W. van den Dool (preek) kindernevendienst |
| Viering van boete en verzoening | | | |
| woensdag 6 april | 19.00 uur | pastoor P. Ambting | zie Mariakerk |
| Palmzondag | | | |
| zondag 10 april | 09.30 uur ☕ | pastoor P. Ambting Singhet die Mare kindernevendienst | 11.00 uur ☕ pastoor P. Ambting Vrouwen zanggroep kindernevendienst |
| Paas triduüm | | | |
| Witte Donderdag | | | |
| donderdag 14 april | 19.00 uur | pastoor P. Ambting Uriël | zie Mariakerk |
| Goede Vrijdag | | | |
| vrijdag 15 april | 13.00 uur 15.00 uur 19.00 uur | Kinderkruisweg pastoor P. Ambting Vrouwen zanggroep pastoor P. Ambting Goede Vrijdagavondviering Groep Michaël | 15:00 uur 19.00 uur Kruisweg Groep Michaël pastoraal werker Y. Saris Goede Vrijdagavondviering Vrouwen zanggroep |
| Stille Zaterdag | | | |
| zaterdag 16 april | 21.00 uur | pastoor P. Ambting Paaswake met doop Uriël | zie Mariakerk |
| Pasen | | | |
| zondag 17 april | 9.30 uur | pastoor P. Ambting Familieviering met doop Groep Michaël | 11.00 uur pastoor P. Ambting Caeciliakoor |
| Tweede Paasdag | | | |
| maandag 18 april | 10.00 uur | pastoor P. Ambting Diaken W. van den Dool (preek) Schola | zie Mariakerk |

Koffiedrinken na de mis. ☕



misintenties

MARIAKERK

zondag 13 maart Lyda van Oostrum (1e jaargedachtenis), Joke Mathôt, André Lieben, Hein van den Oudenrijn en zoon Jos, Hein en Bep Wendel-Verheul, An van der Tol-de Kroon, Ger Molenschot, Gerard en Gerda Schevers-Spaan, overleden familie Adema

dinsdag 15 maart *tot zekere intentie*

zondag 20 maart Overleden ouders Balk-van Lint en hun zoon Frans, Adrie Stavast-Veen, Tino Grul, Joop van Veen, An van der Tol-de Kroon, Overleden ouders van Hout-Knigge, Piet Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian Besemer-van Drongelen, Overleden ouders Peelen-Koster

dinsdag 22 maart *voor het welzijn van de parochie*

zondag 27 maart Overleden familie Vernooij, Cees Vernooij, Nel van Zuijlen-van den Broek, Frans Rentinck, An van der Tol-de Kroon, Henk van Doorn, Herman Wessels, Ada Hoogkamer-Kortekaas, Martin Ham, Gert-Jan van Oostrum, Kees Ensie, overleden ouders Matze-Mulder en Ad Matze, Rien Plompen

dinsdag 29 maart *tot zekere intentie*

zondag 3 april pastoor Hubertus Vaessen, Antoon en Stien Oude Wansink-Brinkhof, Tonny van Oostrom-van Oostrum, Frans Balk, Femie aan de Stegge-Veldhuis, An van der Tol-de Kroon, Koen Verbeij, Piet Stal

dinsdag 5 april *geen viering*

Palmzondag 10 april André Lieben (1e jaargedachtenis), Hein van den Oudenrijn en zoon Jos, Hein en Bep Wendel-Verheul, An van der Tol-de Kroon, Ger Molenschot, Overleden familieleden Boot-Kraan, Antoon en Stien Oude Wansink-Brinkhof

dinsdag 12 april *voor het welzijn van de parochie*

Witte Donderdag 14 april *tot zekere intentie*

Paaswake zaterdag 16 april Piet Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian Besemer-van Drongelen

Pasen zondag 17 april Overleden ouders Balk-van Lint en hun zoon Frans, Adrie Stavast-Veen, Tino Grul, Joop van Veen, An van der Tol-de Kroon, Henk van Doorn, Gerard en Gerda Schevers-Spaan, Henk Brinkhof, overleden ouders Matze-Mulder en Ad Matze, Wim en Anny van Kimmenaede

2e Paasdag maandag 18 april Gerda en Antoon van Schaik en hun overleden kinderen

dinsdag 19 april *voor het welzijn van de parochie*

WILLIBRODKERK

zondag 13 maart Hennie Karsenbarg (1e jaargedachtenis), Max Lafeber (1e jaargedachtenis), Toos Oostveen-de Goeij, Joke Wolswijk-Comes, Ton Sprong, Peter Steenbrink, Gerda Miltenburg-Wieman, Riet van Kleinwee-Delput, Cor Jong, Ben Kosterman, Piet van Rossum, Jos Eijzenbach, Corrie Linssen-Voorendt, Manie de Groot en pater Jan de Groot

donderdag 17 maart *tot zekere intentie*

zondag 20 maart Gijs van Breukelen (1e jaargedachtenis) Toos Oostveen-de Goeij, Kees Vernooij, Max Lafeber, Herman Servaas, Annie van Spanjen-Bransen, Gerrit Visser, Greet Ebbenhorst-Pijnacker, Ton Sprong, Nelie Meulenkamp-van den Brink

donderdag 24 maart *voor het welzijn van de parochie*

zondag 27 maart Peter Steenbrink (1e jaargedachtenis), Truus Hoogstraten-van den Bosch (1e jaargedachtenis), Frans Scheepens, Gijs van Breukelen, Magda Poels-Hunink, Jacqueline Booij-de Jong, Suze van der Gun-Mastwijk, Ria Smits-Slaats, Johan en Gerben Verhoef, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Joop Verdam, Herman Goes, Bep Schoote-van Zuijlen, Chris Knippers, Theo IJsseldijk, Toon van Oostrom

donderdag 31 maart *tot zekere intentie*

zondag 3 april Truus Hoogstraten-van den Bosch, Giel de Groot, Tonny Kooijman-van Burgsteden, Kiny Jongerius-Miltenburg, Janny van Rossum-van Kleef, Toon de Groot, Knelis Rokven, Chris Knippers, overleden ouders Verhoef-Versteeg, dochter Marthie van der Neut en zoon Martin Verhoef

donderdag 7 april *voor het welzijn van de parochie*

Palmzondag 10 april Loes van Rijn-de Keijzer (1e jaargedachtenis), Theo en Bertha van der Maat-Hesp, Peter Steenbrink, Gerda Miltenburg-Wieman, Riet van Kleinwee-Delput, Cor Jong, Huub de Rooij, Pater Jan de Groot, Piet van Rossum, Ton Sprong, Edmond Nuss, Jos Eijzenbach, Corrie Linssen-Voorendt Witte Donderdag 14 april (zie Mariakerk)

Pasen zondag 17 april Kees Vernooij, Herman Servaas, Annie van Spanjen-Bransen, Gerrit Visser, Fam. Wolters-Verheul, Greet Ebbenhorst-Pijnacker, Overleden ouders Oostrom-Miltenburg, Ben Kosterman, Nelie Meulenkamp-van den Brink, Manie de Groot en pater Jan de Groot, Ko van Schaik en dochter Helma

2e Paasdag maandag 18 april (zie Mariakerk) donderdag 21 april tot zekere intentie



door Pastoor Peter Ambting

Beste parochianen, meestal maak ik mijn preken op de zaterdag voorafgaand aan de zondag waarop ik de preek ga houden. Een paar weken geleden echter, had ik al vroeg in de week mijn preek klaar. Met het oog op de afsluiting van de Kersttijd met het Feest van de Doop van de Heer schreef ik al op dinsdag mijn preek. De dag erna werd ik ziek wakker en enkele Corona testen later bleek ook ik Covid te hebben. De preek die ik schreef voor deze zondag wil ik hier alsnog met u delen.

Doop van de Heer

Wie de afgelopen jaren het nieuws een beetje gevolgd heeft, zal wellicht hebben opgemerkt hoe belangrijk water gaat worden in onze wereld. Mede door klimaatverandering wordt het droger in de landen rond de evenaar en woestijnen worden steeds groter. Het gebrek aan water heeft daar een verwoestende werking en het zet mensen in beweging naar gebieden waar wel voldoende water is. Maar het tegenovergestelde hebben we ook gezien in de wereld. Water kan verwoestend zijn als er op hetzelfde moment teveel op dezelfde plaats komt. Met gepast management kunnen wij er hier gelukkig voor zorgen dat er meestal precies voldoende water is. Als ik kinderen in een preek of catechese vraag naar hun associaties met water noemen ze het als verfrissende drank of een verkoelende douche op een hete zomerdag.

Water heeft een meervoudige betekenis, dat was ook in de tijd van Jezus al zo. Bronwater was sym-

Preek van de maand

bool van leven, maar het woeste kolkende water van de zee was symbool van de dood. Water was en is middel om je te reinigen en te wassen, zoals bijvoorbeeld in het evangelie van de voetwassing. Al in de tijd van Jezus, maar ook vandaag nog, zijn mensen in Israël en de Palestijnse Gebieden afhankelijk van het regenwater dat ze van hun daken en pleinen opvangen en opslaan in bassins. Water is een levensbehoefte waar de overheid maar mondjesmaat voor zorgt en waar je daarom zelf wel voor moet zorgen. Het verbaast daarom niet dat het tekort aan water spanningen tussen landen verder zal doen toenemen.



In de Bijbel wordt water veelvuldig genoemd en is de bron vaak een verwijzing naar God die de bron van leven is. In het evangelie van vandaag speelt water ook een rol. Johannes treedt op in de woestijn en doopt met water in de rivier de Jordaan. De plaats waar Johannes optreedt is op zich al opmerkelijk, want waarom kiest hij niet voor het centrum van de stad, daar waar het leven zich afspeelt waren ook vijvers en bassins. De plek in de woestijn die Johannes kiest, brengt ons naar de contreien waar volgens de Bijbel de Israëlieten hun tocht door de woestijn beëindigden en het beloofde land binnentrokken. Hier wordt volgens de schrift door de Israëlieten voor het eerst het beloofde land betreden door de Jordaan over te steken. Hier begint een nieuwe toekomst voor het volk dat door Mozes door de woestijn geleid werd. De plek die Johannes kiest, refereert aan het verbond dat God gesloten heeft met zijn volk

en door juist hier te dopen provoceert Johannes de bevolking, want de suggestie wordt gewekt dat het volk van het verbond opnieuw gereinigd moet worden.

Voor ieder van ons die gedoopt is, betekent het doopsel ook een nieuwe toekomst, een toekomst met God, een toekomst die geen einde kent en zelfs doorgaat na de dood. Het doopsel dat Johannes geeft, is een doopsel tot bekering. Het is eigenlijk een reinigingsritueel, zoals we die in het Oude Testament wel meer tegenkomen. Voor Jezus, die dit doopsel helemaal niet nodig had, omdat hij al zonder zonden was, wordt het doopsel een bevestigingsmoment van Godswege. We lezen dat de hemel opengaat en een stem klinkt: "Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb Ik mijn behagen gesteld." De hemelse Vader bevestigt Jezus als zijn Zoon ten overstaan van de menigte. Ook wij mogen ons door het doopsel kinderen van God noemen, met het doopsel worden we daarin bevestigd.

Paus Franciscus heeft de laatste jaren meerdere keren herhaald dat wij als gelovigen de verjaardag van ons doopsel zouden moeten herinneren en vieren. Het doopsel is het waard om herinnerd te worden, want toen begon voor ons een nieuw leven in en met God als christen. Dat is een leven dat geen einde kent, want de kracht van het doopsel reikt zelfs over de grens van de dood heen. Het is precies ook daarom dat we met uitvaarten de overledenen besprenkelen met wijwater, het herinnert aan het nieuwe en eeuwige leven dat met het doopsel begonnen is. Het water van het doopsel en het chrisma van de zalving drogen op, maar als gelovigen zijn we elke dag weer uitgenodigd om te leven in God, onze Bron, en het levende water van het geloof te delen.

Amen.

Pastoor Peter Ambting

Misdienaars stellen zich voor



Anselm

Ik ben Anselm van den Dool en ben 10 jaar. Ik heb twee stude-rende broers, één zus en mijn ouders, en we wonen in Vleuten; mijn beide opa's en oma's leven nog. Ik zit op de kathedrale koorschool in Utrecht, daar zingen we veel en dat vind ik leuk. Ik doe aan judo en ik speel marimba. Sinds een half jaar ben ik misdienaar. Ik doe het graag want nadat ik in een viering gediend heb, heb ik een fijn gevoel. Verder zijn er leuke uitjes die georganiseerd worden door Monique. En de andere misdienaars en acolieten zijn erg aardig.



Eva

Ik ben Eva Knoop en ben 9 jaar. Sinds februari 2022 ben ik misdienaar in de Willibrordkerk in Vleuten. Ik zit in groep 6 van de basisschool Op de Groene Alm. Ik woon met mijn vader, moeder en zusje Sara in Parkwijk, Leidsche Rijn. Mijn hobby's zijn knutselen, tennissen, dansen, lezen en tekenen. Ik ben misdienaar omdat ik het leuk vind om in de kerk te zijn en te helpen.



Chiara

Hallo, ik ben Chiara Pellegrini, ik ben 7 jaar oud en ik woon met Elisa, Tommaso, papa en mama in Vleuterweide. Ik zit in groep 4 van de Zonnewereld en ik vind het heel erg leuk op school. Mijn hobby's zijn zwemmen, gymmen, lezen, verven en spelletjes doen. In juni doe ik mijn Eerste Heilige Communie, maar op 6 februari mocht ik al de eerste keer de mis dienen als misdienaar, samen met mijn papa die acoliet is. Ik vind het erg leuk om dit samen met hem te doen.

Overzicht Veertigdagentijd en Pasen voor gezinnen en kinderen

De kerken zijn eindelijk weer volledig open. U hoeft niet meer te reserveren om naar de viering te komen op zondag. We hopen weer veel gezinnen en kinderen te zien tijdens de Veertigdagentijd en Pasen, want we missen jullie!

| | |
|-------------|---|
| 6 maart | Familieviering in de Mariakerk om 9:30 uur |
| 13 maart | Vastenproject voor kinderen in de Willibrordkerk om 11:00 uur |
| 20 maart | Vastenproject voor kinderen in de Willibrordkerk om 11:00 uur |
| 27 maart | Vastenproject voor kinderen in de Willibrordkerk om 11:00 uur |
| 3 april | Vastenproject voor kinderen in de Willibrordkerk om 11:00 uur |
| 10 april | Palmpasen in Mariakerk om 9:30 uur en Willibrordkerk om 11:00 uur |
| 15 april | Kinderkruisweg in Mariakerk om 13:00 uur |
| Paasviering | Familieviering in de Mariakerk om 9:30 uur |





Nieuws van het parochiebestuur

De Parochie Licht van Christus verkeert in de gelukkige omstandigheid dat er nog een groot aantal vrijwilligers actief is. Dat zijn er nu in 2022 zo'n 300. Met elkaar verzorgen zij allerlei activiteiten voor de parochie. Die activiteiten variëren van onderhoud, schoonmaak en versiering van de kerkgebouwen en kerkhoven tot werkzaamheden als koster, lector, misdienaar, acoliet of begeleider van de kinderdiensten; het rondbrengen van de thuiscommunie, communicatie zoals de redactie en verspreiding van het parochieblad Drieluik, websitebeheer en het verzorgen van de ICT-werkzaamheden van de parochie, en allerlei ondersteunende activiteiten zoals (leden)administratie, gastvrouwen, koffiegroep enz. enz. Het zijn te veel werkzaamheden om ze op deze plaats allemaal te noemen.

Wij zijn trots en dankbaar dat zo veel vrijwilligers zich actief inzetten voor de parochie. Wij zien dat het in de loop der jaren meer moeite is gaan kosten om nieuwe vrijwilligers te vinden. Dat heeft o.a. te maken met de vergrijzing van de parochie en daarmee ook de vergrijzing van het vrijwilligersbestand. Jonge mensen die bij de parochie horen hebben een druk leven en daardoor vaak minder tijd voor vrijwilligerswerk. Desondanks lukt het nog steeds

om een redelijk stabiel vrijwilligersbestand vast te houden.

Ook nu zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers, bijv. als aanvulling op de bestaande werkgroepen die versterking kunnen gebruiken. Specifiek zoeken we bijvoorbeeld naar aanvulling van de bloemengroep in Vleuten, die de bloemen in de Willibrordkerk verzorgt. De dames die verjaardagskaarten rondbrengen in Vleuten kunnen wel versterking gebruiken in de wijk Terwijde. En het team Poortwachters, dat de hekken van het kerkhof in De Meern 's morgens opendoet en 's avonds weer sluit kan ook nieuwe mensen gebruiken.

Mocht u belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk of iets hebben gezien in de lijst hierboven dat u aanspreekt, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat op tel. 030-6774571 (pastoraal centrum) of mailt u naar secretariaat@lichtvanchristus.nl Ook als u weinig tijd over hebt, maar wel iets voor de parochie wilt doen, is er altijd wel iets te vinden dat bij u past.

De Vastentijd is onlangs begonnen. Op 17 april vieren we het feest van Pasen. Het bestuur wenst u alvast een gezegend paasfeest toe.

Monique Becking

"Christus' Licht wordt doorgegeven in Utrecht"

Vanaf 2 juni 2022 viert stad Utrecht haar "900 jaar stadsrechten". De Christelijke kerken hebben een wezenlijk rol gespeeld in de ontwikkeling van deze 4e stad van Nederland. Daarom heeft de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken alle kerken uitgenodigd om 2022 na te denken over haar huidige en toekomstige rol in de samenleving van Utrecht.

Een lantaarn door Utrecht

Op initiatief van een van de Utrechtse kerken wordt dit jaar een licht doorgegeven aan zoveel mogelijk verschillende kerken en gemeenschappen in Utrecht. De lantaarn werd voor het eerst aangestoken op zaterdag 15 jan. 2022 in de St. Rafaëlkerk tijdens de Oecumenische viering van Christelijk Utrecht, voorafgaande aan de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.



Aan het begin van de eucharistieviering op 20 februari werd het licht door een vertegenwoordiger van de Marekerk (PKN) in de Mariakerk gebracht.

Laten we deze lantaarn door heel Utrecht doorgeven, met het gebed:

"dat Christus' Licht in onze stad weer en meer mag schijnen."

Route van de lantaarn tot nu...

1. zaterdag 15 januari, RK Rafaelkerk, Overvecht Utrecht
2. zondag 16 januari, Torenpaleiskerk (PKN), Vleuten (Leidsche Rijn)
3. zondag 6 februari, Marekerk (PKN), De Meern (Leidsche Rijn)
4. zondag 20 februari, Mariakerk (RK), De Meern

De route van de lantaarn met het licht is te volgen op: www.usrk.nl

Pelgrim nieuws 2022

Het corona virus heeft op onze reizen en pelgrimeren grote impact gehad. Op weg gaan vraagt meer voorbereiding. Enkele aanpassingen voor 2022.

Stille Omgang Amsterdam:

Voor de 2e keer heeft het bestuur de Stille Omgang in Amsterdam afgezegd. Om de kwetsbare ouderen te beschermen is er vanaf gezien. Alleen individueel kunt u de tocht lopen in het weekend van 19/20 maart. Het jaar thema is: God lijkt ver van de stad, maar woont in haar midden.

Lourdes:

De bekendste bedevaartsorganisatie naar Lourdes, de VNB is door het corona virus in financiële moeilijkheden geraakt. De limburgse organisatie Huis van de Pelgrim zal de grote bisdombedevaart die gepland staat voor 2023 overnemen.

Achter in de beide kerken liggen folders met het reisprogramma voor dit jaar, welke u kunt meene-



men. Verzekerden van CZ kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor korting op de reissom.

Kevelaer:

De Utrechtse broederschap naar Kevelaer heeft dit jaar weer de 2-daagse bedevaart op de planning

staan op donderdag 18 en vrijdag 19 augustus.

Vanuit onze parochie gaat er altijd een groep naar toe met de bus.

Ook kunt u met eigen vervoer er makkelijk komen en is het ook mogelijk één dag bij te wonen. Te zijner tijd zal hierover meer bekend worden gemaakt.

PCI organiseert Paasbrunch

Nu de Coronamaatregelen, naar het zich laat aanzien, weer losgelaten worden, ontstaat gelukkig de mogelijkheid om elkaar weer te ontmoeten en ook een restaurant te bezoeken. Vorig jaar kon de Paasbrunch helaas niet doorgaan, maar dit jaar willen we een Paasbrunch aanbieden, en wel op Paaszaterdag 16 april in restaurant De Hoge Weide in Parkwijk (tegenover de Emmauswinkel).

De Paasbrunch is bedoeld voor diegenen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijv vanwege hun financiële situatie of eenzaamheid. De PCI biedt de paasbrunch kosteloos aan. Ook pastoor Ambting zal aanwezig zijn bij deze gezellige bijeenkomst.

Uiteraard zullen wij degenen die al financieel geholpen worden door de PCI uitnodigen, maar misschien kent u iemand die ook een maaltijd/uitstapje goed kan gebruiken? Of misschien bent u zelf eenzaam en/of zit u niet ruim bij kas en bent u al jaren niet in een restaurant geweest? U bent van harte welkom!

Aanmelden noodzakelijk!

Omdat er in het restaurant plek is voor maximaal 50 personen is tevoren aanmelden verplicht. U kunt een

ander of uzelf opgeven door te bellen naar 06-833 420 37 of stuur een email naar: pci@lichtvanchristus.nl Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

Wij verheugen ons op een grote opkomst en een gezellig samenzijn.

*Hartelijke groet, het bestuur van de PCI
Han Eerikens, Hans van Dijk, Kasper Driehuijs*

Helpt u de PCI helpen?

Dat kan ook door ons attent te maken op medemensen in nood of door zelf hulp te vragen.

Neem voor hulp of vragen gerust contact op:
Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037



Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22
t.n.v. PCI Licht van Christus



Als een lopend vuurtje

Beste trouwe lezers van Drieluik,

Hier een nieuw Lopend vuurtje met een super praktische zin. Voor deze keer in plaats van een ervaring een mooi verhaal.

Groeten,
Martin

**“Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”
Matteüs 2:2**

Enkele ‘wijzen’ begeven zich op reis met een wat mysterieuze bestemming. Ze volgen een klein lichtje, zoekend naar een groter Licht... Samen op weg, open voor iets nieuws, open voor Gods plan. Dit vers is door de christenen uit het Midden-Oosten voorgesteld om in dit jaar de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen te vieren (derde week van januari). Het is ook voor ons een mooie kans om samen op weg te gaan, open voor wederzijdse aanvaarding. *Voor de volledige tekst zie: <http://www.focolare.org/nederland/>*

Precies in deze dagen is een goede vriend van mij uit België heel plotseling overleden. Ik kreeg een Youtube filmpje van hem te zien waarin hij zijn eerste ervaringen van authentiek christelijk leven vertelde. Het leek mij mooi om de eerste 2 ervaringen daaruit met jullie te delen om zijn levensvisie levend te houden.

Het geheim dat van de zee kwam

Op een piepklein eilandje, zo klein, dat je het op geen enkele kaart tegenkomt, midden in de oceaan, woont een vosje. Hij heeft zelf zijn holletje in de rots gemaakt, en van daaruit kan hij de zee zien tot aan de horizon. Omdat hij daar alleen woont, brengt hij bijna al zijn tijd

door met naar de zee te kijken. Hij hoopt dat er iemand zal komen met wie hij kan spelen. Ja, alles is daar heel mooi, maar het zou nog veel mooier zijn als hij iemand zou hebben met wie hij kan spelen, aan wie hij alle mooie dingen kan laten zien die hij heeft. Iemand waarmee hij samen een wandeling kan maken langs de kust.

En op een dag gebeurt het echt, dat er iemand komt. Hij komt niet vanuit de zee, maar hij komt door de lucht aangevlogen! Eerst ziet hij een heel klein puntje aan de horizon, en dat wordt steeds groter en het daalt neer op de hoogste top van het eiland. Het is een mooie blauwe vogel met een gele snavel. “Die lijkt me echt aardig”, denkt het vosje. Hij gaat naar hem toe en zegt: “Dag! Wie ben jij?”

“Ik heet Tsjippie” zegt de vogel, “en hoe heet jij?” “O, dat weet ik niet meer” zegt het vosje, “Het is zo lang geleden, dat iemand me dat heeft gevraagd dat ik het vergeten ben.” Okee, dan zal ik je Joppie noemen. Vind je dat goed?

“Ja! Zal ik je laten zien, waar ik woon? Als jij wilt blijven... er is ook plaats voor jou.”

Het vosje laat hem zijn holletje zien. Tsjippie besluit dan om te blijven.

Joppie is daar heel blij mee. Hij laat aan zijn nieuwe vriend alle mooie plekken zien van het eiland, de bloemen en de kleinste rivier van de wereld. Als laatste laat hij hem zijn lievelingsplekje zien; het kleine bos. In de lente is het hier prachtig! “Zie je die boom daar?” Als hij in bloei staat, heeft hij grote witte bloemen. En in de zomer, zoals nu heeft die knalrode vruchten. Zie je ze? Wie weet hoe lekker die wel niet zijn! Ik heb ze tot nu toe nog nooit kunnen plukken. Maar nu jij hier bent en naar boven kunt vliegen, kan jij ze voor mij plukken? Joppie is nog niet uitgesproken of Tsjippie zit al op een tak in de boom en heeft een van de rijpste vruchten al in zijn snavel.

Hij wil ze naar beneden gooien, maar kan het niet laten er eerst zelf eentje te proeven. Mmm! Wat zijn die lekker! “Kom, gooi ze naar be-

neden, die zijn van mij! Ik heb je niet hier gebracht zodat jij ze kan eten” “Haha! Kom maar naar boven, als je kan!” “O, gemeen vogeltje! Is dat wat jij me aandoet, nu ik jou al deze mooie plekken heb laten zien! Als ik jou te pakken krijg dan, dan...!” “Haha!” lacht Tsjippie, en hipte van de ene tak naar de andere en smult van alle vruchten. Joppie wordt steeds bozer, en probeert met een grote sprong naar boven te klimmen. Hij probeert zich vast te houden aan de boomstam, maar ... boem... glijdt weer naar beneden en komt steeds weer op de grond terecht.

Vanaf die dag kijken ze elkaar niet meer aan. Ze beginnen ruzie met elkaar te maken.

Joppie verzamelt stekelige kastanjebollen, en mompelt in zichzelf: “wacht jij maar, Tsjippie, deze zullen allemaal voor jou zijn! Op je hoofd wil ik ze gooien, precies op je hoofd.”

Ook Tsjippie is zich aan het bewapenen. “wacht maar” en dan zal hij eens wat zien... Als hij langs komt zal ik hem flink laten struikelen over deze mega grote aardappels”. Op het eiland is alles triest geworden vanaf de dag dat de ruzie begonnen is.

Allebei blijven ze op hun eigen plekje. Tsjippie blijft in het moeras, en Joppie op het strand bij de zee. Joppie denkt aan de tijd, dat ze nog vrienden waren, toen ze nog leuk samen speelden. Op een avond, kijkt hij naar de zee en ziet hij iets blinken in het maanlicht. Nieuwsgierig gaat hij er naar toe. Hij ziet een fles, met een kurk erop. In de fles zit iets... een opgerold papertje... “Misschien is dat wel een kaart, waarop staat waar je een schat kunt vinden!” denkt Joppie. Hij haalt de kurk van de fles af, rolt het papier open en leest: “Het geheim om gelukkig te zijn: Blij zijn met de vreugde van de ander”. “Het geheim om gelukkig te zijn ...” denkt Joppie. “Juist dat wat ik zoek”, blij zijn met de vreugde van de ander’. Hij denkt er over na...

“Ja, misschien heb ik het verkeerd gedaan met Tsjippie! Ik was jaloers

omdat hij mijn rode vruchten at. En zo is onze vriendschap verbroken. Het was eerst zo fijn samen, toen de een blij was met de vreugde van de ander. Wat ben ik dom geweest. Ik moet hem gaan zoeken, dan kunnen we samen opnieuw beginnen." Hij leest de brief nog eens door om het goed te onthouden: 'Wees blij met de vreugde van de ander'. Ja dat zal mijn geheim zijn, denkt hij. Met dit geheim ga ik de vriendschap met Tsjippie weer veroveren. Hij verbergt de fles met de brief onder het zand. Niemand mag dit weten, dit moet zijn geheim blijven. En dan gaat hij op weg om Tsjippie te zoeken.

Maar Tsjippie is niet ver weg. Integendeel, hij heeft met heel veel aandacht alles gezien en is nieuwsgierig wat voor een plan Joppie aan het uitvoeren is tegen hem.

Dus wanneer Joppie weggelopen is, graaft hij snel de fles op, doet de kurk eraf neemt het briefje en... "Het geheim om gelukkig te zijn: Blij zijn met de vreugde van de ander". Daarom zijn we niet meer blij!, roept hij uit. Wat ben ik egoïstisch geweest door alleen aan mezelf te denken en alle vruchten voor mezelf te houden. Ik heb mijn vreugde niet willen delen met Joppie. Maar met dit geheim kan ik er iets aan doen. Wie weet ben ik nog op tijd. Hij vliegt snel naar het bos om zijn plan uit te voeren.

Joppie heeft Tsjippie de hele avond gezocht. En na lang gezocht en geroepen te hebben zonder hem te vinden is hij moe naar huis gegaan. Hij heeft zichzelf voorgesteld de volgende dag verder te zoeken om vrede met hem te kunnen sluiten, kost wat kost.

De volgende dag staat hij vroeg op, en wil uit zijn holletje gaan om, zoals hij elke dag doet, de zee gedag te zeggen.... "O, wat mooi!", maar ik droom. Dat zijn mijn vruchten die ik nog nooit heb kunnen plukken, die Tsjippie allemaal wilde eten! Maar hoe komen ze hier? Op dit eiland ben alleen ik...Tsjippie! Dat moet Tsjippie geweest zijn. Dat kan niemand anders zijn dan hij! Natuurlijk heeft hij dat gedaan! Ik moet hem meteen gaan zoeken! Maar Tsjippie is veel dichterbij dan hij denkt. Hij is boven het holletje van Joppie en heeft alles gezien. Hij is nog nooit zo blij geweest als op dat moment! Hij weet nu dat hij zijn vriend heeft teruggevonden.

Gen Center Audiovisuals



OVERLEDEN

26 januari

Cornelia Anna

Wolswijk-van Kleinwee (Corrie)

op de leeftijd van 91 jaar
weduwe van Arnold Wolswijk

De crematieplechtigheid was
op 3 februari

2 februari

Cornelia Christina Maria

Rietveld-van Wijk (Cor)

op de leeftijd van 92 jaar
weduwe van Kees Rietveld

De uitvaart was op
9 februari in de Willibrordkerk
met aansluitend begrafenissen

Aandacht voor elkaar

3 februari

**Hermanus Petrus Gerardus
Jansen (Herman)**

op de leeftijd van 73 jaar
weduwnaar van

Yvonne Jansen-Besamusca

De crematieplechtigheid was
op 8 februari

4 februari

**Cornelia Maria Linssen-Voorendt
(Corrie)**

op de leeftijd van 85 jaar
echtgenote van Jan Linssen

De crematieplechtigheid was
op 11 februari

10 februari

**Maria Wilhelmina Theresia
Jongorius-de Reuver (Miep)**

op de leeftijd van 89 jaar
weduwe van Jan Jongorius

De crematieplechtigheid was op
16 februari

17 februari

**Josepha Hendrika Wolswijk-
Comes (Joke)**

op de leeftijd van 92 jaar
weduwe van Cor Wolswijk

de uitvaart was op
24 februari in de Willibrordkerk
met aansluitend begrafenissen

20 februari

**Antonia Elizabeth Cornelia
Oostveen-de Goeij (Toos)**

op de leeftijd van 92 jaar
weduwe van Richard Oostveen

De uitvaart was op
25 februari in de Willibrordkerk
met aansluitend begrafenissen

Palmzondag in beide kerken

Op zondag 10 april wordt in beide kerken Palmzondag gevierd. In de Mariakerk om 9:30 uur, in de Wilibrordkerk om 11:00 uur. Maak samen met jullie kinderen thuis een Palmpaaskruis en breng dit mee naar de kerk (zie de uitleg).

De kinderen gaan vanuit de kerk naar de kindernevendienst. Hier wordt uitgelegd wat de betekenis is van het Palmpaaskruis met al die kleuren, snoepjes, rozijntjes, mandarijntjes en eitjes.

Daarna wordt het verhaal over Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem binnenkomt, verteld en met de kinderen gespeeld. De kinderen vormen dan een haag met hun Palmpaaskruizen om Jezus te begroeten: 'Hosanna!'.



Ten slotte gaan we de Palmpaaskruizen nog een beetje mooier maken met een broodhaantje en een palmtakje. Deze Palmpaaskruizen worden na afloop niet naar huis meegenomen, maar gebracht naar zieken en ouderen in de parochie die niet meer zo eenvoudig naar de kerk kunnen komen, en naar mensen die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben.

Jullie krijgen hiervoor een adres, of gaan samen naar een zorghuis. Vertel alvast thuis aan de kinderen dat ze iets maken voor iemand anders, en waarom dat zo mooi is om te doen!

Terug in de kerk worden de kinderen en hun Palmpaaskruizen gezegend en lopen we in processie door de kerk.

Het Goede Week offer. Samen op weg naar het Paasfeest: Helpt u om onze medemensen te helpen?

Voorafgaand aan Pasen is er traditioneel de Paasactie van de Parochiële Caritas Instelling. De hele Veertigdagentijd en in het bijzonder de week na Palmzondag, de Goede Week, staat in het teken van het brengen van offers. Wij kunnen dat ondersteunen door te geven voor die mensen die het financieel erg moeilijk hebben. Want ook in ons parochiegebied is er helaas veel (verborgen) armoede.

De corona-tijd is ook niet aan de Licht van Christus parochie in Vleuten-De Meern-Leidsche Rijn voorbijgegaan. Als PCI ondersteunen wij mensen in (financiële) nood. Door de coronacrisis zijn er meer mensen met problemen en daar merken wij nu direct de gevolgen van. Kleine zelfstandigen en mensen met nul-uren contracten die plots zonder inkomsten kwamen te zitten, gezinnen met schulden, ouders die thuis online onderwijs aan hun kinderen moesten geven maar geen geld hadden voor een laptop: het levert schrijnende situaties op. De voed-



selbank in ons gebied telt wekelijks vele nieuwe aanmeldingen, waaronder veel gezinnen. Het is fijn dat we als christenen onze naasten financieel kunnen ondersteunen, juist in deze moeilijke tijden. Helpt u ook dit jaar weer mee? Fijn!

Net als voorgaande jaren ontvangt u bij het paasnummer van Drieluik een brief met het verzoek om uw donatie over te maken. Alle grote en kleine beetjes helpen. Namens alle mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken, alvast hartelijk dank voor uw gift! U kunt op 4 manieren een bijdrage geven:

1. Door eenvoudig en snel de bijgaande QR code te scannen met uw mobiele telefoon of tablet. (Let op: gebruik hierbij de camerafunctie en niet vanuit uw bankierenapp!)
2. Wilt u liever zelf overmaken of telebankieren? Maak dan u bijdrage over naar bankrekening: NL 54 RABO 014 089 68 21 t.n.v. PCI Licht van Christus.
3. Op verzoek kunt u ook een acceptgiro krijgen. Belt of mailt u ons dan gerust.
4. Door een contante bijdrage tijdens de collecte in de kerk op tweede paasdag.

Wilt u meer informatie over de Paasactie of het werk van de PCI in zijn algemeenheid, belt u ons dan gerust op 06-833 420 37 of stuur een email naar:

pci@lichtvanchristus.nl

Hartelijke groet,

*Han Eerkens
Hans van Dijk
Kasper Driehuijs*

VASTENACTIE



Vastenactie

Zoals elk jaar helpen de parochies van de stad Utrecht ook in 2022 medemensen in moeilijkheden in de vastentijd. Dit jaar staan de landrechten van inheemse volken centraal. Onze parochie steunt samen met de parochie St. Martinus (binnenstad) een project in het Midden-Amerikaanse land Guatemala. Daar wordt de gemeenschap van de Maya's, de oorspronkelijke bewoners, groot onrecht aangedaan door grote bedrijven en de overheid.

Guatemala kent net als de rest van Latijns-Amerika een lange geschiedenis van geweld en onderdrukking. Die begon in de 16e eeuw met de komst van de Spanjaarden en gaat door tot in onze huidige tijd.

De Maya's zijn de oorspronkelijke bewoners van het land. Hun cultuur en spiritualiteit wordt gekenmerkt door hun kundige en eerbiedige omgang met de aarde en alles wat daarop leeft.

Wij willen met uw donaties de boeren helpen in Guatemala die het water van hun rivier dreigen kwijt te raken door de bouw van een waterkrachtcentrale. De boeren (180 gezinnen), Maya's van de Chuj-stam, kunnen door de bouw van deze centrale hun land niet meer bevloeden. Hun bestaan wordt ernstig bedreigd. Want zonder water is er geen kans op vruchtbare grond en zonder vruchtbaar land is er geen voedsel m.a.w. geen bestaan!

Het project

Via de landelijke Vastenactie staan wij de Maya-gemeenschap bij in hun strijd tegen deze waterkrachtcentrale. We helpen hen duurzaam met water om te gaan, leren ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Dit doen wij door bijeenkomsten en trainingen. Zo krijgen ze de controle over hun natuurlijke hulpbronnen terug. Door juridische bijstand proberen we te voorkomen dat boeren die vreedzaam in opstand komen tegen de bouw van de waterkrachtcentrale worden opgesloten en veroordeeld.

Vanaf zondag 6 maart a.s. zal er in onze kerken gecollecteerd worden voor dit project. U kunt uw bijdrage ook overmaken via de QR code. Tevens zal er een tent worden opgezet t.b.v. de actie Guatemala, de opbrengst van de verkoop van etenswaren en koffie zal geheel voor dit project zijn. De tent zal voor de Willibrordkerk staan op 6 maart a.s. en voor de Maria-kerk op 13 maart a.s. na de dienst. U bent van harte welkom!

Veiling Vastenactie project

Ook zal er een online veiling worden georganiseerd, ook deze opbrengst zal geheel ten goede zijn van dit project.

*Met vriendelijke groet, Deborah Sloot
Coördinator Diaconie Parochie Licht van Christus*

Help mee: veiling voor het Vastenactieproject

In het artikel hiernaast wordt U geïnformeerd over het vastenactieproject 2022. Om extra geld in het laatje te krijgen, organiseren de parochie Licht van Christus en de Sint Martinusparochie vanaf woensdag 9 maart een veiling. Iedereen kan daaraan meedoen.

Spullen voor de veiling

Tot zondag 20 maart kunt u aangeven wat u te koop wilt aanbieden; dit kan van alles zijn: een lekkere zelfgebakken taart, een verzorgde maaltijd, een workshop, hulp bij de aangifte inkomstenbelasting, etc. Stuur een mailtje met wat U wilt aanbieden aan veilingvastenactie@gmail.com. Vermeld daarbij uw naam en het bedrag dat u ervoor vraagt.

Bieden op de spullen

Vanaf maandag 21 maart kunt u bieden op de aangeboden producten/diensten. Die staan op de website <https://rkdu.nl/veiling/>. Via de website kunt U een bod uitbrengen. U kunt daar ook zien welke biedingen er al zijn gedaan. De veiling sluit maandag 4 april. Daarna worden beide partijen met elkaar in contact gebracht om samen de aankoop te regelen.

Betaling

Het bedrag dat u ontvangt/betaalt, maakt u over op rek.nr. NL79 RABO 0367 5007 87 t.n.v. Parochie Licht van Christus, of scan de QR code. Vermeld svp "Vastenactie 2022". Wij zorgen ervoor, dat het geld wordt overgemaakt aan Vastenactie.



**Scan de QR-code om te betalen voor Vastenactie 2022.
Gebruik de Camera App op uw telefoon.**

Zo maak je een Palmpasenkruis

1. Een plat kruis maken

Neem twee houten latten of stokken. Eén stok van ongeveer 50 centimeter en eentje van ongeveer 30 centimeter lang. Afhankelijk van de grootte van het kind, kan de stok natuurlijk groter of kleiner worden gemaakt (bijvoorbeeld in de verhouding 60 centimeter en 40 centimeter, etc).



De langste lat (hoofdlat) ga je verticaal gebruiken, de kortste lat horizontaal. Met de kortste lat vorm je dus een kruis op de hoofdlat, door de korte lat ongeveer 2/3 van de onderkant, op de grote lat te bevestigen. Spijker of schroef de latten aan elkaar vast in de vorm van een kruis of bind de latten met touw stevig aan elkaar.



Sla tenslotte bovenop de top van het kruis in het midden een dikke spijker, waarop later het broodhaantje kan worden geprikt.

2. Het hout omwikkelen

Omwikkel de latten met gekleurd papier of lint, zodat je het hout niet meer ziet. Elke kleur die je kiest heeft een betekenis, dat gaan we ontdekken tijdens de kinderveerdienst.

3. Het versieren van het kruis

Maak met een grote naald en stevig draad één of meerdere slingers van bijvoorbeeld pinda's, rozijnen, eitjes, gekleurd snoep en gedroogd fruit. 12 pinda's of snoepjes staan voor de 12 apostelen, 30 rozij-

nen staan voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Eitjes staan voor het nieuwe leven en de grot die open breekt. Mandarijntjes staan voor de zure azijn die Jezus aan het kruis moest drinken. Het broodhaantje doet ons natuurlijk aan Petrus denken die de haan hoorde kraaien, maar ook aan de nieuwe dag die aanbreekt: Jezus die verrijst!

Hang de slinger(s) over en aan de horizontale stok van het kruis. Je kunt deze ook met punaises in het hout vastzetten.



Oecumenische Vesper op 25 maart, Maria Boodschap

Op 25 maart, precies 9 maanden voor Kerstmis, viert de kerk dat Maria van de engel Gabriël de blijde boodschap van de geboorte van de Heer mocht ontvangen. Bij gelegenheid van Maria Boodschap vieren we samen met onze protestante broeders en zusters de vespers in de Torenpleinkerk. Iedereen is van harte uitgenodigd op 25 maart om 19.30 uur in de Torenpleinkerk in Vleuten.

Samen met de sterfdag van Wilibrord is de Aankondiging van de geboorte van de Heer een moment waarop we in onze parochie traditioneel met onze protestante broeders en zusters samen vieren. Het feest van Maria Boodschap is gebaseerd op de gebeurtenis die in het evangelie van Lucas (1: 26-38) beschreven wordt.

Kinderkruisweg in de Mariakerk



Op vrijdag 15 april is er om 13.00 uur de kinderkruisweg in de Mariakerk te De Meern. We vertellen dan het verhaal van het lijden van Jezus en lopen langs de staties (schilderijen). De kinderen mogen bloemen en tekeningen meenemen om bij het kruis neer te leggen.

Dit is een heel indrukwekkende middag, geschikt voor alle kinderen en hun ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden. Het duurt ongeveer een half uurtje.

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Margreet Anches info@margreetanches.nl



Kinderspágina



Jezus verwacht ons altijd

“Wie bij Mij komt zal ik niet wegsturen” (Joh 6,37)



Jezus heeft net het wonder verricht van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. De mensen zijn zo enthousiast dat ze naar Hem blijven zoeken.



Sommige mensen begrijpen niet wie Jezus echt is. Ze geloven niet in Hem en beginnen slechte dingen over Hem te zeggen.



Jezus herinnert hen eraan dat God Hem gezonden heeft om iedereen te helpen en te vergeven en niemand te verliezen.



Ervaring van Benta uit Brazilië:

Een van mijn vriendinnen sprak kwaad over een ander meisje. Toen ik terugkwam in de klas ben ik naar dat meisje toegegaan.



Meteen vroeg ik haar of het waar was wat ik had gehoord. Ze was heel verdrietig en zei dat dat niet zo was.



Ik vond dat we onze vriendschap hierdoor niet mochten verliezen, dus vroeg ik mijn vriendinnen om vrede te sluiten. Dat deden ze en nu zijn we hele goede vriendinnen.



Vorbereidingen 1e Heilige Communie in Vleuten gestart!

Op 23 januari jl. zijn de kinderen, die mee zullen doen aan de 1e Heilige communie in juni van dit jaar, gestart met de eerste Communie-les! De voorbereidingsbijeenkomsten voor de aanstaande communicanten in Vleuten, vinden plaats in Kerkestein.

Tijdens deze eerste les hebben zij het werkboek "Blijf dit doen" mogen ontvangen. Dit werkboek zal een leidraad zijn voor de kinderen tijdens de communielessen zelf en ook thuis ter voorbereiding op de lessen. De kinderen zijn gezamenlijk bezig in de bijeenkomst onder begeleiding van Yuri Saris.

Ze maakten tijdens de eerste les kennis met elkaar en hebben nagedacht over de betekenis van namen. Waarom is een naam belangrijk? Door namen bloeit de wereld open. Vervolgens hebben zij geluisterd naar een passage uit de Bijbel waarin God Zijn naam

aan Mozes verteld. God heeft een bijzondere naam: JHWH oftewel "Ik- zal-er-zijn". Hiermee wil God zeggen dat Hij er altijd voor je is.



In de 2e les zijn de kinderen verder gegaan over waarom namen belangrijk zijn. Zo hebben ze ook geleerd dat Jezus betekent: "God helpt". De kinderen kregen de opdracht om op een papier de naam van Jezus te schrijven en daarom heen een cirkel te tekenen. Hier-

aan werden woorden verbonden die met Jezus te maken hebben. De kinderen gaven veel goede antwoorden. Eén heel belangrijk iemand, die hierbij niet vergeten mag worden, ben.....jijzelf. De kinderen behoren ook tot de kring van Jezus.

Maar de vraag is hoe kom je in die kring? Dit kan door de Doop, door je eerste Heilige Communie, door te bidden en/of door andere mensen te helpen. De kinderen zijn erg leergierig en vinden het leuk om stapje voor stapje meegenomen te worden in het proces naar hun 1e Heilige Communie.

Na het leerzame en leuke samen-zijn, sluiten de kinderen na afloop aan in de reeds lopende Kerkdienst. Tijdens deze dienst wordt aan de kinderen gelegenheid geboden om kort wat te kunnen vertellen over wat ze hebben geleerd. Op naar de 3e les!

Over het kruisteken n.a.v. EHC-les in De Meern

Na de eerste les gingen we aan de slag met het huiswerk in het mooie Eerste Communiewerkboek "Blijf dit doen". De opdrachten in dit boek sloten mooi aan bij wat Yuri reeds had behandeld in zijn eerste les.

De eerste opdracht – het kruisteken – was al gelijk een uitdaging voor onze dochter Sophie, omdat ze linkshandig is. In feite zou ze eerst haar hand naar haar rechterschouder moeten brengen en dan pas naar haar linkerschouder. Ik heb dat even opgezocht en het is wel zo interessant dat het kruisteken bij de oosters-orthodoxe kerken als volgt wordt gemaakt: hoofd - borst - rechterschouder - linkerschouder. Ook in de Katholieke Kerk was het kruisteken oorspronkelijk van rechts naar links. Dat was zo omdat het goede (zeggend) rechts zit en het kwade links. Het goede overwint dan het kwade.

Uiteindelijk is het bij ons echter al in de Middeleeuwen omgedraaid (dus eerst links en dan rechts), en dat komt kennelijk omdat de priester tegenover de mensen staat. De gelovigen deden de priester na, maar dan in spiegelbeeld. Daardoor raakten zij eerst de linkerschouder aan, en vervolgens de rechterschouder. Dat werd de traditie in onze Kerk!

Cedric Ryngaert (vader van Sophie)



Bijzondere bijeenkomst van het Caeciliaoor

Op zaterdag 13 november vond er in Kerkestein een bijzondere bijeenkomst plaats. Dit was in verband met het afscheid van drie koorleden. Daar deze koorleden zich jarenlang hebben ingezet voor het Caeciliaoor werden zij door het bestuur uitgenodigd voor een feestelijke afscheidsbijeenkomst. De drie leden mochten ieder beperkt familieleden meenemen.

Na een lekker kopje koffie met gebak heette de voorzitter ieder van harte welkom, in het bijzonder de drie oud-koorleden Mely Peek, Harrie Roefs, Annie Verheul en aanwezige familie. De voorzitter wist niet of pastoor Los nog zou komen daar de pastoor nogal bezorgd is met gezelschappen in verband met Corona.



Mely Peek

Als eerste richtte de voorzitter het woord tot Mely Peek. Mely is in 1992 lid geworden van het Caeciliaoor samen met haar man Gerard. De voorzitter prees Mely om haar jarenlange inzet, ook nadat haar geliefde Gerard was overleden bleef zij zich inzetten voor het koor. De voorzitter had voor Mely een prachtig lied gemaakt wat door alle aanwezigen werd meezongen. Ook kreeg zij uit handen van de secretaris een prachtig boekje bloemen met een applaus voor Mely.

Vervolgens werd Annie Verheul in het zonnetje gezet. Annie is in 1994 lid van het koor geworden en heeft in 2019 haar 25-jarig jubileum gevierd. Ook Annie werd



Annie Verheul

geprezen om haar inzet en trouw en niet te vergeten de vele kopjes koffie die ze heeft ingeschonken in de pauzes van de repetities van het koor. Annie werd ook verrast met een lied van onze voorzitter. Met natuurlijk ook voor Annie een prachtig boekje bloemen.



Harrie Roefs

Het volgende koorlid wat afscheid neemt is Harrie Roefs. Maar Harrie is óók jubilaris wat hij zelf eigenlijk niet wist. Harrie is namelijk al 25 jaar koorlid, waarvan éérst zeven jaar het van Willibrord, en vervolgens achttien jaar van het Caeciliaoor. Het bestuur van de Diocesane Sint Gregorius vereniging in het aartsbisdom Utrecht, heeft onze jubilaris een kerkelijke onderscheiding toegekend. Harrie kreeg de zilveren insigne opgespeld door de voorzitter. Ook ontving hij de daarbij be-

horende oorkonde, onder groot applaus van de aanwezigen. De voorzitter prees ook Harrie voor zijn inzet en aanwijzingen die hij wel eens gaf bij bepaalde partituren.



Ger Smits

Dán is er een verrassing voor koorlid Ger Smits. Ger is óók 25 jaar lid van het koor wat ook Ger niet wist. Hij vond het ook al vreemd dat er twee zonen van hem aanwezig waren bij deze bijeenkomst. Ook Ger werd door de voorzitter geprezen voor zijn trouw, inzet én gezelligheid. Ger kreeg de bijbehorende oorkonde, toegekend door de Diocesane Sint Gregoriusvereniging, uitgereikt door de voorzitter. De zilveren insigne kreeg Ger opgespeld door zijn zoon. Beide jubilarissen ontvingen natuurlijk een prachtig boekje bloemen uit handen van de secretaris met natuurlijk een lied voor de jubilarissen.

Na het officiële gedeelte werd het tijd voor een ontspannende bezigheid, namelijk een paar rondes Bingo en natuurlijk een drankje. Gerrit Bakker kweet zich als een volleerd bingo leider van zijn taak. En er waren leuke prijsjes te winnen! Aan het einde werd er nog een verloting gehouden. Uiteindelijk ging er niemand van de aanwezigen met lege handen naar huis. Rond 6 uur sloot de voorzitter de heel gezellige bijeenkomst en wenste ieder nog een fijne avond.

*Jeanne Gresnigt,
secretaris Caeciliaoor*



Het is een wonder - Pasen

Het is een wonder dat in vrijheid zet
Een wonder dat de dood heeft overwonnen
Ik zoek ernaar waar U bent weggelegd
Zie niets dan 't lege graf, denk aan Uw wonden

Het is een wonder dat in vrijheid zet
Ik loop met vrouwen mee, het is nog donker
Wij zijn verward, waar bent U toch gelegd
Ik ben verblind en denk nog aan Uw wonden

Tot ik wat hoor, een engel, die mij zegt :
'Hij is hier niet, Hij leeft', dood gaat ten gronde
Het is een wonder, dat in vrijheid zet

Mijn God U leeft, de dood is overwonnen
De dood van ons, wij worden opgewekt
Ik leef in U, mag leven van Uw wonder

Henny, 4 april 2021, Pasen, n.a.v. Lucas 24 : 1 - 12

Paastriduüm in Mariakerk

Parochianen zijn van harte uitgenodigd om in de Mariakerk op 14 april om 19.00 uur Witte Donderdag, op 15 april om 19.00 uur Goede Vrijdag en op 16 april om 21.00 uur de Paaswake mee te vieren.

In dit Paastriduüm herdenken we op donderdag het laatste avondmaal van Jezus en de leerlingen, op vrijdag het lijden en sterven van de Heer en op zaterdag Zijn verrijzenis. Terwijl het drie verschillende momenten zijn, mag deze viering toch worden gezien als een geheel, als een viering. Het Laatste Avondmaal, het lijden en sterven van Jezus en Zijn Verrijzenis zijn immers niet van elkaar los te denken. Het is ook daarom dat aan het eind van de vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag geen zegen wordt gegeven. De zegen volgt pas aan het eind van het Triduüm, na de viering van de Paaswake.

Juist vanwege deze eenheid nodig ik gelovigen dan ook uit om het geheel van deze drie vieringen mee te vieren. Daarnaast kunt u uiteraard, zoals u in het rooster kunt zien, ook terecht voor devoties op andere momenten in beide kerken. Ook voor de vieringen op zondag 17 april, het Hoogfeest van Pasen verwijs ik u naar het rooster elders in Drieluik.

Ook dit jaar is er weer iemand die zich in onze parochie voorbereidt op het doopsel. Pasen krijgt nog een extra feestelijk tintje omdat we, Deo volente, Laura tijdens de Paaswake door Doopsel, Vormsel en Eerste H. Communie mogen opnemen in de kerk.

Wees welkom nu het weer kan!

Pastoor Peter Ambting

Eucharistievieringen doordeweeks in de Mariakerk, De Roef en de Willibrordkerk



Iedere 1e dinsdag om 19.00 uur is er weer een eucharistieviering in De Roef, Touwslagerslaan 3 in De Meern. Iedereen is daarbij welkom.

- De overige dinsdagen is de eucharistieviering in de Mariakerk.
- Iedere donderdag in de Willibrordkerk Vleuten.

Te veel en te duur?

Op de rijksbegroting van 2022 staat een fors bedrag voor zorg. Dit komt voor een groot deel door het aantal ouderen in Nederland. Maar hoe komt dat aantal zo hoog? Wij, ouderen, zijn het product van de medische - en farmaceutische wetenschap. Dat wordt duidelijk wanneer we een week op vakantie gaan met leden van een ouderenbond. Bij het ontbijt komen de doosjes met medicijnen al tevoorschijn en worden de eerste pilletjes of capsules ingenomen. Voor het diner de volgende of soms zelfs de derde. Willen we een afspraak maken met mensen die gepensioneerd zijn moet men vaak op de kalender kijken. Hebben we geen afspraak met de geriater, de cardioloog, de reumatoloog, de neuroloog of de pedicure, de tandprotheticus, de fysiotherapeut of de opticien? Nederland was in 1945 in een miserabele toestand. De mensen die nu 77 jaar na de oorlog boven de 90 zijn hebben gewerkt om de tekst "Nederland zal herrijzen" te realiseren tot de welvaart van heden. De leeftijd waarop men toen geacht werd klaar te zijn om te gaan werken en het eigen brood te verdienen was vijftien jaar.

Deze generatie is ook van grote betekenis geweest voor het financieel in stand houden van de parochiekerken. Door het geld van de collectes tijdens de missen op zondag met veel kerkgangers en door het geven van stipendium dat men betaalde om in een zondagsmis een overleden familielid in de gebeden te herdenken. Ook door het betalen van plaatsengeld of door het voor een jaar pachten van een vaste plaats. Vanzelfsprekend waren de banken uit het voorste vak duurder. De twee laatste banken aan de mannen- en vrouwenkant waren gratis, de zogenaamde armenbanken! Het is een feit dat ook nu nog de oudere parochianen trouwer kerkbezoekers zijn. Dat komt misschien door het gebod uit de vijf geboden van de kerk waarin de plicht iedere zondag een mis bij te wonen. Verzuim was een doodzonde. Mijn schoonmoeder ging dagelijks naar de vroege mis. Zij zei: "Dan kan ik er de hele dag weer tegen." Het kerkbestuur doet een beroep op ons. Via de actie Kerkbalans wordt een bijdrage gevraagd voor onze eigen parochie. Door het sluiten van de kerken door corona missen zij de opbrengst van de collectes. Een pastoor zei eens: "Als men uitgaat wordt gevraagd: Heb je geld bij je? en als men naar de kerk gaat: Heb je centen bij je?" Wat hebben we bij ons als we niet naar de kerk kunnen?

Joke Eijzenbach - van Eck

Beleidsplan diaconie 2022 Utrechtse parochies gepubliceerd

De pastoors van de drie Utrechtse parochies St. Martinus, Licht van Christus en Gerardus Majella hebben een beleidsplan voor de diaconie voor het jaar 2022 vastgesteld. De parochies werken sinds begin 2021 samen op het gebied van de diaconie, de zorg voor medemensen in moeilijke omstandigheden. Dat doen ze in het samenwerkingsverband RK diaconie Utrecht. Het plan is op de gezamenlijke website in te zien: <https://rkdu.nl/over-ons/beleidsplan/>. Wie op de hoogte wil blijven van de (diaconale) noden in de samenleving en de activiteiten van het stadsdiaconaat, kan zich abonneren op de nieuwsbrief via: <https://rkdu.nl/nieuwsbrief/>. Wie wil meehelpen of wie vragen heeft, kan contact opnemen met diaken Jouke Schat (diaken@rkdu.nl of 06 839 39 740).



Stormschade op het kerkhof in Vleuten



We herinneren ons allemaal nog wel de storm Eunice van vrijdag 18 februari. Het KNMI had inmiddels code Rood afgegeven en er reden geen treinen meer en iedereen wordt geadviseerd alleen bij grote noodzaak de weg op te gaan.

Storm Eunice raast vrijdagmiddag 18 februari ook over het Vleutens kerkhof bij de Willibrordkerk in Vleuten. Op veel graven staan schalen of mandjes met bloemen, windlichten en andere zaken die met liefde door de dierbaren zijn achter gelaten. Bij gebruikelijke weersomstandigheden blijft alles gewoon staan. Nu echter worden veel van deze spullen van de plaats geblazen door de wind.

Ook de grote conifeer bij het voormalige Baarhuis heeft de storm niet kunnen weerstaan. Gelukkig heeft de grote conifeer geen grafmonumenten beschadigd toen die omver is geblazen. Op zaterdag zijn direct de mensen van de onderhoudsgroep Kerkhof Vleuten aan de slag gegaan met ketting zagen om de omgevallen conifeer in kleine stukjes weg te halen en zo de paden van het kerkhof weer begaanbaar te maken. Leden onderhoud kerkhof Vleuten hartelijk dank !!!!!

Team Kerkhof Vleuten

Welkom terug in de kerk geen afstand-geen mondkapje-geen reservering

Wij zijn met elkaar trots op onze vitale parochie. Een grote groep parochianen, vele vrijwilligers en een zorgzaam pastoraal team maken dat Licht van Christus met recht een bloeiende parochie is. Tegelijkertijd beseft het kerkbestuur dat tijden veranderen en daarom zijn wij gestart met het opstellen van een visiedocument voor de komende tien jaar. We kijken daarbij naar ontwikkelingen met betrekking tot de kerkgebouwen, financiën, het aantal parochianen en vrijwilligers, en de (kerkelijke) regio waar binnen wij als kerkgemeenschap actief zijn. Vanuit dit onderzoek bekijken wij wat er nodig is om onze parochie eigentijds en vitaal te houden. In de komende periode zullen wij u onder andere via Drieluik informeren over de voortgang.



Namens het kerkbestuur, Ferry Brokers

Vorbereiding vormsel

De voorbereiding voor het vormsel is begonnen. De vormelingen komen meerdere keren bij elkaar om elkaar beter te leren kennen op weg naar het vormsel, maar natuurlijk ook om met elkaar meer over het geloof, de kerk en de betekenis van het vormsel te leren. Om hun ervaringen ook met te delen zullen we een paar keer in de Drieluik verslag doen.

Nadat de jongens en meiden elkaar en hun ouders hadden leren kennen tijdens een kennismakingbijeenkomst in de kerk in Vleuten, was de eerste bijeenkomst op 3 februari. De kinderen hebben stilgestaan bij hun eigen tijdslijn: wat waren belangrijke gebeurtenissen en mensen in hun leven en die invloed hebben gehad op wie ze nu zijn? Zo hebben ze elkaar weer beter leren kennen.

De tweede bijeenkomst was 17 februari. De vormelingen hebben de sacramenten besproken die horen bij belangrijke gebeurtenissen in het leven: doop, eerste communie, vormsel, huwelijk en wijding en tot slot biecht en ziekenzalving.

Wendy Van der Kraan

Viering van Boete en Verzoening in de Vasten

Op woensdag 6 april om 19.00 uur wordt er in de Mariakerk een Viering van Boete en Verzoening gehouden. Om ons voor te bereiden op het komende Paasfeest biedt de parochie gelovigen de gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. We beginnen de viering samen met het opwekken van berouw om vervolgens naar een van de aanwezige priesters te gaan voor een persoonlijke biecht. Tijdens het Biechthoren is er gelegenheid voor stil gebed en wordt het Allerheiligste Sacrament uitgesteld. Naast pastoor Ambting zal er ook een "priester van buiten" aanwezig zijn voor het ontvangen van het sacrament. Uiteraard kunt u ook op een ander moment op afspraak biechten bij pastoor Ambting. U kunt een afspraak maken per email, pastoor@lichtvanchristus.nl of via het secretariaat 030-6774571.



A G E N D A

12 maart 2022 tot 22 april 2022

| | | |
|----------|-------|---------------------|
| 16-03-22 | 15:00 | Kinderfilm |
| 18-03-22 | 15:30 | Kidsdisco |
| 18-03-22 | 19:30 | Teenage Viba |
| 20-03-22 | 14:30 | Jazzcafe |
| 25-03-22 | 17:00 | Gezellig Samen Eten |
| 30-03-22 | 13:30 | Bingo |
| 07-04-22 | 19:00 | Workshop Paasstukje |

Voor alle andere activiteiten zie onze website.

Huiskamer van de Wijk

Op woensdagochtend is de Huiskamer van de Wijk. U bent van harte welkom vanaf 9:30 uur voor een kopje koffie, een praatje en een spelletje. Toegang is gratis.

Bingo

De entreekaart is 6.00 euro en dit is voor 3 rondes en een loterij. Reserveren via e-mail: tickets@schalmdemeern.nl of 0306662609.

Haak- en Breicafé

Op de vrijdag ochtend het Haak en Brei Café, een creatieve ochtend waar u in een gezellige sfeer kunt breien of haken. Mocht u hier nog niet handig in zijn of u heeft niet de juiste materialen dan is dat geen probleem, onze vrijwilligster Ria vindt het geen probleem om u op weg te helpen. Toegang is gratis.

Doe café

Op de dinsdag van 13:30 tot 16:00 uur is er handwerken, klaverjassen en sjoulen. Toegang is gratis.

Gezellig Samen Eten

Gezellig Samen Eten heeft een 3-gangendiner voor de prijs van € 12,50 inclusief een consumptie. U bent van harte welkom. U moet wel van te voren reserveren via tickets@schalmdemeern.nl of 0306662609. Tot ziens in De Schalm.

Workshop-Nieuw in de Schalm !

We starten met elke maand een workshop voor volwassenen en voor de kinderen. Op 7 april is er een workshop paasstukjes maken. De kosten zijn € 17,50 incl. materiaal. Reserveren : 0306662609 of tickets@schalmdemeern.nl.



Lezingen van de maand

Zondag 13 maart 2022

2e zondag van de veertigdagentijd

1e lezing Gen 15:5-12, 17-18
2e lezing Fil 3:17 - 4:1
Evangelie Lc 9:28b-36

Zondag 20 maart 2022

3e zondag van de veertigdagentijd

1e lezing Ex 3:1-8a, 13-15
2e lezing 1 Kor 10:1-6, 10-12
Evangelie Lc 13:1-9

Zondag 27 maart 2022

4e zondag van de veertigdagentijd

1e lezing Joz 5:9a, 10-12
2e lezing 2 Kor 5:17-21
Evangelie Lc 15:1-3, 11-32

Zondag 3 april 2022

5e zondag van de veertigdagentijd

1e lezing Jes 43:16-21
2e lezing Fil 3:8-14
Evangelie Joh 8:1-11

Zondag 10 april 2022

Palmzondag

Palmliturgie Lc 19:28-40
1e lezing Jes 50:4-7
2e lezing Fil 2:6-11
Evangelie Lc 22:14-23, 56

Paas triduum

Donderdag 14 april 2022

Witte Donderdag

1e lezing Ex. 12:1-8,11-14
2e lezing 1 Kor. 11:23-26
Evangelie Joh. 13:1-15

Vrijdag 15 april 2022

Goede Vrijdag

1e lezing Jes. 52:13-53
2e lezing Heb. 4:14-16, 5:7-9
Evangelie Joh. 18:1-19,42

Zaterdag 16 april 2022

Paaswake

1e lezing Gen. 1,1-2,2
Gen. 22,1-18
Ex. 14, 15-15
Jes. 54,5-14
Jes. 55,1-11
Bar. 3,9-15.32-4,4
Ez. 36,16-17a.18-28
2e lezing Rom. 6,3-11
Evangelie Lc. 24, 1-12

Zondag 17 april 2022

Hoogfeest van Pasen

1e lezing Hand 10:34a, 37-43
2e lezing Kol 3:1-4
Evangelie Joh 20:1-9

Maandag 18 april 2022

Paasmaandag

1e lezing Hand. 2:14,22-32
Evangelie Mt. 28:8-15



Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

De avondvieringen zijn onder voorbehoud. Informatie hierover bij mededelingen in de kerk en op de website.

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk en in de Willibrordkerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Mariakerk dinsdagavond 19.00 uur (behalve 5 april)

Willibrordkerk donderdagavond 19.00 uur

De Roef dinsdag 5 april om 19.00 uur

Parkhof nog niet bekend

Rozenkransgebed en Stille aanbidding
Mariakerk vrijdag 12.00 uur
Mariakerk zaterdag 9.30 uur

Geleide Aanbidding
Mariakerk 3 april 19.00 uur

Voedselbank
Wij vragen u om houdbare producten voor de voedselbank te blijven brengen. Maandelijks inzameling 1e zondag van de maand (3 april). U kunt de spullen in de Mariakapel van beide kerken neerleggen.

Doopvieringen



| Willibrordkerk Vleuten | Mariakerk De Meern | gezamenlijke voorbereidings avond |
|---------------------------|---------------------------|---|
| 3 april | 17 april (Pasen) 9.30u | in overleg |
| 8 mei | 24 april | in overleg |
| 5 juni | 29 mei | 10 april |
| | 26 juni | 8 mei |



De doopvieringen zijn op de zondagmiddag om 12.30 uur. Als er meerdere dopelingen zijn die dag worden deze na elkaar gedoopt en wordt het aanvangstijdstip van de doop in overleg aangepast. Meer informatie over dopen in onze parochie en het totale overzicht van de doopvieringen kunt u lezen op onze website onder 'sacramenten'.

Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot het pastoraal centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur of per email dopen@lichtvanchristus.nl



Pastoraal team

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl
Taakveld sacramentsbediening,
bestuurszaken en liturgie

Yuri Saris, pastoraal werker
Taakveld catechese, jongeren en jonge
gezinnen, saris@lichtvanchristus.nl

Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohlleen 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

**Marja van Overveld en
Monique Donga** secretaresses

**Pastoraatsgroep voor ideeën en
aanbevelingen**
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Parochiebestuur

Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer J.P.M. Oomes
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. M.A.G. Becking-Groeneveld
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Communicatie
De heer F.J. Brokers
brokers@lichtvanchristus.nl

Beheer
Mevr. W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van
financiële aard (ook voor het indienen
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Fondsenwerving
Vacature

Algemene info Parochie

Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van
de te noemen naam of intentie, datum,
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur
in het pastoraal centrum,
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening
NL73RABO 0367503417
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik
Parochie Licht van Christus

Kerkradio
Kim Hugen, t: 030 6774571 (financiën)

Algemene info Mariakerk

Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

**Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk**
Raborekening
NL58RABO 0140800719
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info Willibrordkerk

Pastoor Ohlleen 34
3451 CC Vleuten

**Misintenties en overige bijdragen
Willibrordkerk**
Raborekening
NL79RABO 0367500787
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 030 6771509

Mortuarium Vleuten
Mevr. Jeanette Tersteeg
t: 06-48610017

DRIELUIK

Informatieblad van en voor
de parochie

LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl

23e jaargang nummer 3
12 maart t/m
22 april 2022

REDACTIEADRES
Pastoor Ohlleen 36
3451 CC Vleuten
drieluik@lichtvanchristus.nl
t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van
Doorn, Monique Verhoof, Cristine
Oostendorp, Henny Zegers,
Jeroen Ploeg, Lisette Oskam,
Martha Goedings (illustraties) en
vrijwilligers voor verspreiding

VERSPREIDING

Coördinatie en distributie:
De Meern: fam. Voskuilen
tel. 030-6661496
Vleuten: Nel van Rooijen
tel. 06-52107756

**Voor vragen, aanmeldingen,
wijzigingen en advertenties:**
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl
t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING

Van Rooijen Grafisch, Vleuten
www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid
binnen de parochiegrenzen.
De kosten worden betaald uit de
opbrengst van advertenties en
donaties van de lezers.

INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK

| Nummer | Periode | Inleverdatum |
|--------|-------------------------------|--------------|
| 4 | 23 april 2022 t/m 20 mei 2022 | 4 april |
| 5 | 21 mei 2022 t/m 17 juni 2022 | 2 mei |

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.



**Stichting Parochieel Sociaal
Cultureel Centrum**

Hét buurtcentrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl



CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

VAN ROOIJEN
grafisch 

Odenveltlaan 3 Vleuten | vanrooijengrafisch.nl | 030-6772730



OOSTBORG BV
TEGELZETTERSBEDRIJF

**ALS HET OM
VAKWERK
GAAT!**

WWW.OOSTBORG.NL

DEN HAMSTRAAT 9 ■ 3451 BM VLEUTEN ■ T. 030 - 6772421

Uw Groenteman
JAN BOS 

Ver(s)weg de Beste!

Pastoor Ohlhaan 21
3451 CB Vleuten
Tel. 030 - 6771307

 [janbosuwgroenteman](https://www.facebook.com/janbosuwgroenteman)

VAN LINT B.V.

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Atelier
'Het Eikeblad'

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of 030 6774540 (*'s avonds ook bereikbaar*)
ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

 **Vermey Uitvaartzorg**



Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022



Uitvaartzorg Eefje

Mag ik u bij de hand nemen
wanneer u afscheid moet nemen
en er zoveel verdriet in uw leven is?



Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl • www.uitvaartzorg-eefje.nl

Miltenburg Groen
Hoveniers

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

Veldzicht 53
3454 PW De Meern
Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Brokers
ADVOCATEN & MEDIATORS

Betrokken
& dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten
T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl



Marianne Gels- van Selm

Pedicurepraktijk Enghlaan 2 Utrecht
T 030-245 1251 E info@medicalfootcare.nl
www.medicalfootcare.nl

matex deuren



Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

www.matexdeuren.nl | 030 662 90 29



Wanneer een naaste overlijdt...

dan belt u Barbara

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Vleuten

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders. Samen met u, familie en vrienden maken we het afscheid van uw geliefde zo persoonlijk en warm mogelijk. En ondersteunen wij u bij uw verlies. Voor, tijdens en na de uitvaart. Wilt u er vast eens over praten? Of voor uzelf reeds alles regelen en daarmee straks veel besparen? Bel ons gerust: **030 296 66 66**



barbarauitvaart.nl

steenhouwerij
Joh. Jansen & Zn.

Specialist in ambachtelijke
grafmonumenten

U bent bij ons van harte
welkom voor een vrijblijvend
advies.



Groenestraat 130 - Utrecht - 030 251 69 55
www.steenhouwerij-jansen.nl

Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique
van Dommelen

030 - 666 75 77

Leidsche Rijn
uitvaartverzorging



uitvaartverzorgingleidscherijn.nl

DE HOORZAAK
ZORG | KWALITEIT | INNOVATIE

TWIJFELT U AAN UW GEHOOR?

Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies
of bel voor een afspraak: **030-666 44 44**

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden.

www.dehoorzaak.nl

Winkelcentrum Vleuterweide Voor de Burchten 278 Vleuten

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN



THEMATERWEG 8 HAARZUILENS 06-54 33 84 22 WWW.DEHAARSEGAARD.NL

Bakker Verkerk
Puur ambacht sinds 1636

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide 030-7115667 www.bakkerverkerk.nl