

Parochie Licht van Christus - Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn

DRIELUIK

23^e jaargang
nr 4 2022

Acties voor
Oekraïne

Synodale weg



IEDER SEIZOEN NAAR
INTRATUIN
LEIDSCHER RIJN



INTRATUIN LEIDSCHER RIJN
Utrechtseweg 12, 030-6772009.
Donderdag en vrijdag koopavond.
Elke zondag open van 12:00 tot 17:00 uur.



**ELEKTRA
VERWARMING
ZONNEPANELEN**

0348 443401
info@jrtechniek.nl
www.jrtechniek.nl



M.ART
Mooie, gedrukte kaartjes
voor de baby
www.martgeboortekaartjes.nl



**NOTARISPRAKTIJK
HAGEN**

middenin Leidsche Rijn

- woningoverdrachten
- hypotheekakten
- samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden
- schenkingsakten, testamenten en afwikkeling nalatenschappen
- ondernemingsrecht, oprichten vennootschappen
- verenigings- en stichtingsakten
- juridisch advies en second opinion

Past. Ohlleen 25 Vleuten
T (030) 2452100
www.notarishagen.nl



THUYS

IN WONEN EN SLAPEN

www.thuysinwonenenslapen.nl

Dorpsstraat 25 A
3451 BJ Vleuten
Tel: 030-6772742



**Bakkerij
Akkermans**

Brood en Banket
www.bakkerijakkermans.nl

Pastoor Ohlleen 37
3451 CB Vleuten
Hindersteinlaan 17
3451 EV Vleuten
Tel. 030-677 1237

SCHILDERS & AFWERKINGSBEDRIJF



Daalhuizen

DAALHUIZEN B.V. Boteyken 345, 3454 PD De Meern
Telefoon: 030 - 662 18 73 | Mobiel: 06 - 53 23 46 49
info@daalhuizen.nl | www.daalhuizen.nl



Wolters Juwelen
VLEUTEN

Past. Ohlleen 9 (030) 677 13 38
www.woltersjuwelen.nl

- Ontwerp, aanleg en onderhoud van sportvelden, maneges, plantsoenen en tuinen • Grond- en waterwerken

AANNEMINGSBEDRIJF VAN ZUIJLEN B.V.

Lagehaarsdijk 9b - 3455 RN Haarzuilens - Tel. 030-6771557 en 6772592
www.vanzuijlenbv.nl



Zandweg 151 | 3454 HB De Meern
Tel. 030 6661579 | www.bouwbedrijf-kok.nl

Bouwbedrijf Kok b.v.
nieuwbouw - verbouw - onderhoud



Vervaart
Uitvaartverzorging B.V.

E: rouwcentrum@vervaart-uitvaart.nl
I: www.vervaart-uitvaartverzorging.nl

Uitvaartcentrum en Uitvaartwinkel
Veldzicht 53, 3454 PW De Meern

Voor het regelen van een uitvaart,
informatie of een uitvaartverzekering op maat

Dag en nacht bereikbaar **bel 030 666 17 90**



AA BLOM BV
ADMINISTRATIE- EN BELASTINGCONSULENTEN

adres J.F. Kennedylaan 3
3451 ZD Vleuten

telefoon 030 - 677 34 34

email info@aablom.nl

website www.aablom.nl

AA Blom BV
uw betrouwbare partner in
financiële dienstverlening

Titus Brandsma

In een goed bezette mis in mijn vroegere parochiekerk stonden de mensen die te communie wilden gaan in een rij te wachten. Men ging door het middenpad naar de communiebank en door de zijpaden terug. Eens stond daar een voor mij onbekende heer met zijn armen gekruist op zijn borst. Hij en zijn vrouw bleken nieuwe parochianen. Zijn vrouw werd lid van de parochiele afdeling van het Katholiek Vrouwen Gilde. Toen bij hen het eerste kind was geboren ging ik als voorzitter feliciteren. Hij vertelde toen dat hij nooit meer echt blij kon zijn. Zijn hele joodse familie was in concentratiekampen vermoord. Slechts een neef in Amerika en hij waren overlevenden. Hij was door het contact met Titus Brandsma christen geworden.

Op 19 mei wordt Titus Brandsma door Paus Franciscus heilig verklaard. Het proces tot heilig verklaring kent verschillende voorwaarden. Een daarvan betreft de genezing van een dodelijke ziekte op voorspraak van de kandidaat heilige. Een zaligverklaring gaat daaraan vooraf. Titus Brandsma was volgens een artikel in Trouw verzetsman, mysticus, intellectueel en Fries. Mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch, wil graag dat Brandsma patroonheilige van de journalistiek wordt. Hij kan dan vanuit de hemel o.a. journalisten stimuleren om secuur en gewetensvol hun werk te doen. Ik heb geen journalistieke opleiding gehad en schrijf slechts "stukkies" in een parochieblad. Als de bisschop zijn wens vervuld wordt zal ik toch eens bij de heilige Titus Brandsma een poging wagen.

Joke Eijzenbach-van Eck

Verloochening van het geloof

Een tijdje geleden belde mijn broer me op vanuit de auto. Hij reed ergens in het Oosten van Duitsland en vertelde dat hij veel auto's met Oekraïense kentekens zag rijden op de Duitse Autobahnen. Al snel in het gesprek brak zijn stem en ook ik hield het niet droog. Samen zaten we, als twee volwassen mannen, te huilen om de ellende van gezinnen die met heel hun hebben en houden vluchtten voor oorlog. De meesten van ons herkennen het verdriet en de onmacht bij het zien van de pijnlijke beelden van deze oorlog en de enorme vluchtelingenstroom die deze op gang heeft gebracht.

Elke dag worden we met beelden van de oorlog geconfronteerd en kunnen we in de kranten analyses lezen over aspecten van deze oorlog. Een van de pijnlijke dingen die me de laatste weken niet los laat, is hoe Poetin ook het christendom misbruikt voor zijn machtswellust. Hij wordt daarbij bovendien gesteund door de Russische Orthodoxe patriarch van Moskou, Kirill, die de president eerder "een wonder van God" noemde. Kort gezegd komt het er in de visie van

de president van de Russische Federatie op neer dat Rusland het laatste bastion van Christendom in de wereld is. Het Westen heeft de christelijke normen en waarden opzij gezet en is daarom, in zijn ogen, in moreel verval. In zijn denken staan twee beschavingen tegenover elkaar, een Russische beschaving gebaseerd op orthodox christendom en een seculiere Westerse beschaving. Binnen het door Poetin en zijn geestverwanten geconstrueerde denkraam is het daarom volstrekt gelegitimeerd om een "speciale militaire operatie" in Oekraïne uit te voeren en zo de invloedsfeer van het "heilige Rusland" uit te breiden.

Het lijkt er echter meer op dat Poetin het christelijk geloof misbruikt om zijn machtswellust te doen zegenen. Hetzelfde doet hij overigens met de geschiedenis die hij manipuleert. Zeker is er, vanuit christelijk perspectief, wel wat op de hedendaagse morele discussies in het Westen aan te merken, maar hetzelfde geldt voor Rusland met bijvoorbeeld de kleptomane van de oligarchen. Maar dit kan toch nooit een legitimatie zijn om een

DRIELUIK nummer 4 2022

23 april 2022
t/m 20 mei 2022



Foto: Ruben van der Horst

In dit nummer o.a.

Eucharistievieringen	4
Preek van de maand	6
Nieuws van het parochiebestuur	8
Kinderpagina	16
Aandacht voor elkaar	17

soevereine staat binnen te vallen, om duizenden mensen te doden en steden totaal te vernietigen. Dat het christendom door Poetin en de zijnen hierbij gehaald wordt, is schandalig en een verloochening van het geloof.

In het evangelie zien we dat Jezus iedere mens benadert als een waardevol persoon. Waar mensen door zonden gebroken zijn, vergeeft Hij, waar mensen door ziekte beperkt zijn, geneest Hij en waar dood en duisternis heersen, laat Hij het levenslicht schijnen. In Oekraïne krijgen mensen niet eens een kans, zelfs burgers worden koelbloedig vermoord. Poetins filosofie mag dan doordrenkt zijn met theologie, maar met christendom heeft het niets te maken.

Pastoor Peter Ambting



Eucharistievieringen

In beide kerken te volgen in beeld en geluid
via Kerkdienstgemist.nl



Mariakerk		Willibrordkerk	
2e zondag van Pasen			
zondag 24 april	09.30 uur  pastoor P. Ambting Singhet die Mare kindernevendienst	11.00 uur  pastoor P. Ambting Groep Michaël kindernevendienst	
3e zondag van Pasen			
zondag 1 mei	09.30 uur  pastoor P. Ambting Byzantijns Lysenko koor kindernevendienst	11.00 uur  pastoor P. Ambting Vrouwenzanggroep kindernevendienst	
4e zondag van Pasen			
zondag 8 mei	09.30 uur  pastoor P. Ambting Ad Altare kindernevendienst	11.00 uur  pastoor P. Ambting Groep Michaël kindernevendienst	
5e zondag van Pasen			
zondag 15 mei	09.30 uur  pastoor J. Wissink Uriël kindernevendienst	11.00 uur  pastoor PJ. Wissink Vrouwenzanggroep kindernevendienst	
Koffiedrinken na de mis. 			

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk en in de Willibrordkerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

Doordeweekse eucharistievieringen

Mariakerk dinsdagavond 19.00 uur (behalve 3 mei)
Willibrordkerk donderdagavond 19.00 uur

De Roef

dinsdag 3 mei om 19.00 uur

Rozenkransgebed en Stille aanbidding

Mariakerk vrijdag 12.00 uur
Mariakerk zaterdag 9.30 uur
Mariakerk woensdag 12.00 uur (in de Mariamaand mei)

Geleide Aanbidding

Mariakerk 1 mei 19.00 uur

Dodenherdenking

Mariakerk 4 mei 19.00 uur

Voedselbank

Wij vragen u om houdbare producten voor de voedselbank te blijven brengen. Maandelijks inzameling 1e zondag van de maand (1 mei). U kunt de spullen in de Mariakapel van beide kerken neerleggen.



Hulp Kindernevendienst gezocht!

Vind je het leuk om ongeveer 1x per maand te helpen bij de kindernevendienst?

We werken met de website: www.kinderwoorddienst.nl
Hier vind je de lezing van die week in kindertaal, tips voor bespreking en verwerking, een gebed en suggesties voor een eenvoudige knutsel of spel. Het hoeft je dus niet veel voorbereidingstijd te kosten. Je kunt zelf aangeven wanneer je wilt helpen en bent altijd met z'n tweeën. Tieners zijn ook welkom om te helpen!

Geef je op bij Margreet:
info@margreetanches.nl of
secretariaat@lichtvanchristus.nl



misintenties

MARIAKERK

zondag 24 april Tiny Koot-Versteeg (1e jaargedachtenis), Overleden familie Vernooij, Nel van Zuijlen-van den Broek, Frans Rentinck, Herman Wessels, Ada Hoogkamer- Kortekaas, Martin Ham, Gerard Vernooij, Overleden ouders Peelen- Koster, Gert-Jan van Oostrum, Kees Ensie, Rien Plompen, Jan Jongerius, Miep Jongerius- de Reuver, John Jongerius, Antoon en Stien Oude Wansink- Brinkhof

dinsdag 26 april *tot zekere intentie*

zondag 1 mei Jan Broekhuizen (1e jaargedachtenis), Pastoor Hubertus Vaessen, Antoon en Stien Oude Wansink- Brinkhof, Overleden ouders Balk- van Lint en hun zoon Frans, Tonny van Oostrom-van Oostrum, Femie aan de Stegge- Veldhuis, Lilian Besemer- van Drongelen, Gerard en Gerda Schevers-Spaan, Koen Verbeij, Joke Mathôt

dinsdag 3 mei *geen viering*

zondag 8 mei An van der Tol-Kraan (1e jaargedachtenis), Jan de Haan (1e jaargedachtenis), André Lieben, Hein van den Oudenrijn en zoon Jos, Hein en Bep Wendel- Verheul, Ger Molenschot, Overleden familieleden Boot- Kraan, Piet Stal, Ab Kragten, Ouders Dirk Tonen en Sjaan Tonen- van der Weijden

dinsdag 10 mei *voor het welzijn van de parochie*

zondag 15 mei Anne Marie Hendrikkx (1e jaargedachtenis), Tino Grul, Joop van Veen, Adrie Stavast-Veen, Piet Besemer en Sientje Besemer- Oostveen, Lilian Besemer- van Drongelen, Lyda van Oostrom en overleden familie Adema

dinsdag 17 mei *tot zekere intentie*

WILLIBRODKERK

zondag 24 april Frenk Kosterman (1e jaargedachtenis), Magda Poels-Hunink, Jacqueline Booij-de Jong, Suze van der Gun-Mastwijk, Ria Smits-Slaats, Johan en Gerben Verhoef, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Joop Verdam, Herman Goes, Bep Schoote-van Zuijlen, Theo IJsseldijk, Joke Wolswijk- Comes

donderdag 28 april

voor het welzijn van de parochie

zondag 1 mei Truus Hoogstraten-van den Bosch, To Zwartkruis-Willemsen, Giel de Groot, Tonny Kooijman- van Burgsteden, Kiny Jongerius-Miltenburg, Gerrit Visser, Ans de Groot-van Schip, Janny van Rossum-van Kleef, Toon de Groot, Knelis Rokven, Chris Knippers, overleden ouders Verhoef-Versteeg, dochter Marthie van der Neut en zoon Martin Verhoef

donderdag 5 mei *tot zekere intentie*

zondag 8 mei To Zwartkruis-Willemsen (jaargetijde), Gerda Miltenburg-Wieman, Riet van Kleinwee-Delput, Cor Jong, Riet Servaas Appel, Overleden ouders de Goeij-van den Bosch, Jos Eijzenbach, Corrie Linssen-Voorendt, Nelie Meulenkamp-van den Brink

donderdag 12 mei *voor het welzijn van de parochie*

zondag 15 mei Kees Vernooij, Herman Servaas, Annie van Spanjen-Bransen, Greet Ebbenhorst-Pijnacker, Huub de Rooij, Pater Jan de Groot, Ben Kosterman, Toos Oostveen-de Goeij



Rust

Breng het leven van buiten naar binnen
om je in alle rust te bezinnen,
ga daarvoor van binnen naar buiten
zodat die rust ruimte krijgt
om als groen te ontspruiten.

(uit het boek 'Is dat jouw oma?' van Jannet Vermeulen-Stulen dat onlangs verscheen)



door Pastoor Peter Ambting

Pasen 3C. 1 mei 2022. Hand.5,27b-32.40b-41; Apoc. 5,11-14; Jo.20,1-19.

Wij, mensen, kunnen veel maken: van autobanen tot computers. We kunnen ook veel organiseren: van de maatschappij tot de kerk tot bedrijven. En dat is ook goed, dat we dat kunnen. Anders zouden we niet in leven blijven.

En toch: de belangrijkste dingen in ons leven kunnen we niet maken, niet organiseren. Het leven zelf bijvoorbeeld kunnen we niet maken, hoogstens kunnen we het een beetje na-apen, bij reageerbuisbaby's en zo. Op een feest kun je een goede stemming niet maken. Je kunt er wel wat aan doen. Bijvoorbeeld: de ruimte versieren, zelf je goede humeur meebrengen. Maar of tijdens het feest de vlam in de pan slaat, dat blijft een wonderlijk gebeuren.

Zo kun je geloven ook niet maken. Ouders kunnen dat niet bij hun kinderen, ook al zouden ze het nog zo graag willen. Natuurlijk kunnen ze wel wat: ze kunnen het verhaal vertellen van het evangelie, ze kunnen de kinderen leren bidden, ze kunnen geloven voordoen en voorleven, zodat de kinderen iets proeven van de vreugdes en de moeiten, die geloven met zich meebrengt. Maar of de kinderen het overpikken, er zelf ook JA op gaan zeggen, dat kunnen ze niet maken. Hetzelfde geldt ook van onderwijzers op scholen en pastores in kerken en daarbuiten. Ze kunnen goede godsdienstlessen geven en preken als Brugmans, ze kunnen goed luisteren, kostbare

Preek van de maand

adviezen geven, maar het geloof maken, dat kunnen ze niet. Trouwens: het geloof maken, dat kun je niet eens bij jezelf. Je kunt niet bij jezelf zeggen: nu ga ik geloven, punt uit. Je kunt wel zeggen: ik wil de dingen van het geloof eens serieuzer gaan nemen. Ik ga eens beter luisteren, ik ga wat tijd nemen voor stilte en gebed, ik ga me in mijn leven door de week meer in overeenstemming met het christelijk geloof gedragen. Maar daarmee heb je het geloof niet gemaakt. Geloven wordt geboren, niet gemaakt. Ook bij jezelf kun je alleen maar wachten, bidden en onder tussen je voorbereidingen treffen: tot je overtuigd raakt, tot het je treft, tot je ineens niet anders kunt zeggen dan: Ja, hier ben ik van, ik zie het. Ik ken iemand, die zo een aantal jaren gebeden heeft: "God, ik geloof eigenlijk niet in U en toch kom ik ook weer niet van U af. Ga uit mijn leven weg of laat me zeker worden van U, maar laat me als 't U belooft niet zo tussen geloof en ongeloof in hangen." Natuurlijk is dat een raar gebed, een mix van geloof en ongeloof tegelijk, maar zo kan een mens er aan toe zijn. Ik denk, dat de apostelen in het evangelie van vandaag die les ook hebben moeten leren: dat ze het geloof niet konden maken. Simon Petrus dacht van wel. Petrus is altijd een activist geweest. Die wil wat doen. Niet bij de pakken neerzitten. "Ik ga vissen", zegt hij. Die uitdrukking heeft volgens mij een dubbele bodem. Het lijkt, of hij gewoon bedoelt: laten we ons oude vak, het vissers vak, maar weer opnemen. Maar hij bedoelt volgens mij al: ik ga mensen vissen, ik ga preken, ik ga mensen bekeren tot onze Heer. De boodschap van Jezus moet immers doorgaan! En de andere leerlingen zeggen: "wij doen mee." Want ja: niks doen is ook niets. Niet geschoten is altijd mis geschoten.

Maar ze vangen niets. De hele nacht vissen, maanden preken en dan als resultaat: 0,0. Je kunt je de moeheid van de apostelen voorstellen: je werkt je uit de naad

en je vangt niets. Je hoort het ouders zeggen: we hebben er zoveel aan gedaan, maar ja... Je hoort het pastores zuchten: ik doe mijn best, maar er komen er minder.

En dan staat er die vreemde man aan het strand. En hij strooit nog zout in de wonde ook: "Vrienden, hebben jullie ook wat vis?" "Nee, verdomme", hoor je Petrus denken. De evangelist Johannes heeft die vloek maar geschraapt: "Nee", zeiden ze. Maar een beetje visser zal er wel een vloek achteraan hebben gedaan. Want het is altijd pijnlijk, als je op een bepaald punt mislukt en dat dan iemand vraagt: "en, ging het lekker?" Nee, die vreemdeling aan het strand, stelt niet zo'n tactische vraag. Zout in de wonde strooit hij. Schijnbaar moeten de apostelen het heel goed weten: dat ze succes bij hun prediking niet kunnen maken. En ja, daar heeft de vreemdeling gelijk in: dat is ook levensgevaarlijk, als je geloof wilt maken. Geloof en liefde kunnen slechts in vrijheid ontstaan.

En dan slaat het verhaal om: "Gooi het net nog eens uit, rechts, daar zullen jullie wat vangen". En jawel: als ze het doen, krijgen ze het net vol, wel 153 stuks vis in één keer. In de biologie van die tijd kende men 153 soorten vis. De tekst zegt dus, dat er van alle soorten één exemplaar in het net zit. Ze vangen: Joden, Grieken, Romeinen, Belgen, Nederlanders, Amerikanen, Russen, Mongolen, Zairezen enz. enz. Zoveel soorten als er zijn. Ze vangen optimisten, pessimisten en nuchterlingen; feestvierders, mensen in de rouw en mensen in het gewoon; ze vangen putjescheppers, professoren, schoenmakers en studenten; ze vangen jonge mensen, oude mensen, zieken en gezonden. Zoveel soorten als er zijn.

Het enige verschil met hun werk ervoor is, dat ze eerst zelf aan het doen en maken sloegen. En dan: als ze de moed opgegeven hebben en hetzelfde doen in opdracht van de Heer -want de vreemdeling aan het strand blijkt de Heer

zelf te zijn; Johannes heeft dat het eerst door-, dan blijkt hun woord wat uit te kunnen werken. Want de Heer, die kan na de Verrijzenis tot in de zielen van mensen komen. De Heer kan aan mensen de heilige Geest geven, die hen als het ware van binnenuit aanspoort, ontvlamt, raakt, zodat ze zelf gaan zeggen: "ja, dat wat we van ouders, onderwijzers, pastoors, dominees en anderen gehoord hebben, dat tikt aan, dat klopt, dat betekent wat voor me, ik geloof het." En waar die Geest een mens van binnenuit afstemt op wat van buiten op hem of haar afkomt, daar kan levend geloof, echt geloof geboren worden. In de protestantse traditie bestaat

een oud gebed voor de predikant, dat luidt: "Heilige Geest, wees Gij de na-prediker van het Woord". De predikant weet: mijn woorden zijn zo voorbij, zodra ze uitgesproken zijn. En dan kunnen ze overgekomen zijn en ze kunnen ook overgewaaid zijn, zonder iets uit te richten. En daarom bidt hij tot de Geest: doe Gij het straks nog eens over, in het hart van de mensen. Want dan blijft het hangen, dat geeft het leven, dan kan er een welgemeend "Amen" volgen. Een ding is gek in het verhaal: als de leerlingen komen met hun 153 vissen, blijkt de vreemdeling al een brood en een vis op het houtskoolvuur te hebben. Wat moet dat in-

eens? Dan had Hij die vissen van de apostelen toch niet nodig? Ik denk, dat dat een diepere betekenis heeft. Ik denk, dat het brood en de vis slaan op Jezus zelf, in zijn sterven en verrijzen. Er was al één vis, één mens, die vol was van de Geest, die al helemaal van God was, die liefhad totterdood. Het was al gelukt, om één mens zover te krijgen. Nu mogen de andere 153 soorten erbij: om te delen in zijn leven, zijn liefde, zijn sterven en ook zijn verrijzen. God geve ons zijn Geest, om ons bij de Verrezenen te voegen, zodat we één worden met Hem en met elkaar. Amen.

Pastoor Peter Ambting

Nieuwe videoreeks over de kern van de sociale leer

In een nieuwe reeks video's over het katholieke sociale denken legt katholiekleven.nl de basisprincipes van de sociale leer van de Kerk uit. De opnames voor de vier video's vonden plaats half februari. De eerste video verschijnt half maart.

De vier video's leggen de kern van de katholieke sociale leer uit. Ze werden gemaakt in samenwerking met twee jonge docenten levensbeschouwing: Limarley Kingsale en Stan van Ommen. Beiden zijn werkzaam op een middelbare school en vertellen over de principes van de sociale leer in eenvoudige taal, voor jong en oud.



In elke video staat een vraag centraal, zoals: Mag je een brood stelen? Moet je een ander altijd helpen?

De sociale leer van de katholieke Kerk heeft vier principes of uitgangspunten. Zij vormen het hart van heel het katholieke handelen.

De principes zijn:

1. het algemeen welzijn
2. de waardigheid van de menselijk persoon
3. subsidiariteit
4. solidariteit

Deze vier principes vormen een eenheid en staan in wisselwerking met elkaar. Wie Gods geboden wil volgen - en in het bijzonder het gebod van de liefde tot God en de naaste - kan niet om deze uitgangspunten heen. "Christenen worden geroepen om anderen te helpen, het algemeen welzijn te dienen, iedere persoon bij te staan bij de ontwikkeling van een menswaardig bestaan en groepen en gemeenschappen te beschermen bij hun eigen, specifieke rechten", zegt de Docat.

De Docat is de katholieke sociale leer in een eenvoudige vraag-en-antwoordvorm.

Kijk hier: <https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/de-kern-van-de-katholieke-sociale-leer-in-vier-punten>

Vormsel

Op 10 maart was de 3e bijeenkomst van het vormsel. Deze bijeenkomst ging de les over de symbolen van de Heilige Geest (duif, wind, vuur en olie/zalf)

Op 17 maart was het de beurt aan de ouders van de vormelingen om bijeen te komen. Deze avond ging over de beleving van de kinderen en ouders over de weg naar het afleggen van het vormsel. Net als de kinderen werd ook de ouders gevraagd wat voor hen de Heilige Geest betekende.

24 maart was de 4e bijeenkomst en mochten kinderen hun 11-je voorlezen en werd er gesproken over de gaven en talenten van de kinderen.

Hierbij een 11-je van een van de kinderen:

*Liefde
Heilige Geest
Eten en drinken
Om u te bedanken
altijd*

De aankomende weken staan in het teken van de paasviering. De vormelingen hebben de gelegenheid om met zijn allen, gezamenlijk met de tienerclub, The Passion te kijken.



Nieuws van het parochiebestuur

Als ik dit stukje schrijf is het begin april en is de oorlog in Oekraïne nog in volle gang. Elke dag zien we de beelden van verwoeste steden, mensen in nood en vluchtelingen op zoek naar een veilig onderkomen. Op 12 maart was er een goed bezochte wake voor Oekraïne in de Mariakerk die duidelijk maakte hoe veel mensen meeleven met dit oorlogsdrama. Laten we hopen en bidden dat deze oorlog tot een eind komt en er niet nog meer slachtoffers vallen. Het parochiebestuur kiest elk jaar speerpunten om mee aan de slag te gaan. Dit jaar zijn dat de volgende punten:

- Het visiestuk over de toekomst van onze parochie is na een aantal jaren aan vernieuwing toe. Zo krijgen we een goed beeld waar we naar toe willen met onze mooie parochie. Daarin nemen we ook mee hoe we de verbinding en samenhang in de parochie na de Coronaperiode kunnen versterken.
- Gezien de financiële situatie van de parochie gaan we ons verdiepen in manieren om fondsen te werven en meer inkomsten te genereren. We willen onze parochie graag financieel gezond houden.
- Ons vrijwilligersbestand is groot, maar wel kwetsbaar, omdat veel van onze vrijwilligers op leeftijd zijn. Daarom is het belangrijk dat we ons blijven inzetten voor aanvulling en daarmee zo mogelijk verjonging van ons vrijwilligersbestand.
- Tenslotte zijn we al begonnen met een strategische discussie over huisvesting en vastgoed. De parochie heeft 2 kerken en kerkhoven in bezit. Verder in Vleuten het pastoraal centrum, het mortuarium en Kerkestein. In De Meern is dat de pastorie. Al dit vastgoed vergt veel (soms achterstallig) onderhoud en niet alles is benodigd voor parochiële activiteiten. We onderzoeken de

mogelijkheden om een deel van het vastgoed te kunnen verhuren.

U leest het, er is nog veel te doen. Gelukkig hebben we een parochiebestuur dat de schouders eronder wil zetten. Onze penningmeester, Sonja Abrahams, heeft aangegeven dat ze nog 2 jaar door wil gaan. Daar zijn we blij mee.

Bijna 10 jaar werkte Monique Donga bij ons als secretaresse op het pastoraal centrum. Onlangs heeft Monique aangegeven dat ze haar energie wil steken in haar eigen bedrijf. We zijn dankbaar voor alle jaren dat ze voor de parochie gewerkt heeft en zullen haar gaan missen. Het bestuur moest dus op zoek naar een nieuw gezicht op het secretariaat. Dat hebben we gevonden in de persoon van Marianne Vlaar. Marianne gaat op dinsdag als vrijwilliger aan de slag en is vol enthousiasme begonnen. Zij zal Marja van Overveld regelmatig vervangen als deze afwezig is. Wij zijn erg blij met deze oplossing en hebben het volste vertrouwen dat we met Marianne een goede opvolger van Monique Donga hebben gevonden. Het pastoraal centrum is doordeweeks dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur.

Tenslotte herinner ik u nog aan een datum voor in uw agenda: op 3 juli a.s. is er weer een openluchtmissie. Deze keer in onze eigen pastorietaal in Vleuten. Tevens vieren we dan het afscheid van pastoor Martin Los. U kunt een financiële bijdrage voor een cadeau voor hem overmaken (zie kader op pagina 11). We hopen op 3 juli velen van u te mogen verwelkomen.

Aan het begin van de paaswake op 16 april jl. is de Paaskaars aangestoken, symbool voor het Licht van Christus. Laten we met de hele parochie dat licht brandend houden.

Monique Becking

Afscheid

Op 5 april was mijn laatste werkdag als ondersteuning van het parochiesecretariaat. Bijna 10 jaar lang heb ik met veel plezier op de dinsdagen, de vrije dagen en tijdens de vakanties van Marja het parochiesecretariaat bemand. Sinds een paar maanden kreeg ik het steeds drukker met het geven van trainingen (timemanagement) en andere werkzaamheden wat leidde tot het besluit om voor de volle 100% voor het ondernemerschap te gaan met het idee: het is nu of nooit. Bij het dichttrekken van de deur van het Pastoraal Centrum bekwam mij het nare gevoel dat ik niet van iedereen afscheid heb kunnen nemen. Ik heb in die 10 jaar met veel parochianen te maken gehad, zij belden of kwamen langs met vragen of een melding. Ik heb fijn samengewerkt met veel vrijwilligers binnen de parochie. Bedankt lieve mensen! Het ga jullie goed en wie weet waar we elkaar weer tegenkomen. Bedankt ook aan de collega's. Mijn opvolgster wens ik veel succes, alle vertrouwen dat zij de zaken voortvarend aanpakt.

Monique Donga

Begroting voor het boekjaar 2022

Het parochiebestuur van de parochie Licht van Christus heeft in haar vergadering van 23 november 2021 de begroting voor het boekjaar 2022 vastgesteld.

De begroting heeft een totaalstelling van € 504.706 en sluit met een nadelig saldo van € 54.856.

Parochie Licht van Christus - Begroting boekjaar 2022

LASTEN	Begroting boekjaar 2022		Begroting boekjaar 2021		Begroting boekjaar 2020	
	€	€	€	€	€	€
Persoonskosten Salarissen, sociale lasten, pensioenpremies pastorale team en secretariaat	243.350		206.240		199.588	
Kosten onroerend goed Onderhoud, energiekosten, verzekeringen kerken, pastorie, pastoraal centrum	115.238		105.496		78.643	
Financiële lasten Bankrente en –kosten, rente leningen, kosten effecten	2.000		2.650		2.040	
Kosten eredienst Altaarbenodigdheden, kaarsen, boekjes, koren, kosters	14.870		20.370		14.961	
Kosten pastoraal Drieluik, werkgroepen, EHC, vormsel, parochiebijeenkomsten	43.550		44.050		35.464	
Verplichte en vrijwillige bijdragen Afdracht Aartsbisdom Utrecht, collecten voor derden	44.798		45.087		42.004	
Kosten begraafplaatsen Onderhoud begraafplaatsen en delven graven	23.450		25.900		35.448	
Beheerskosten Kantoorkosten, porti- en telefoonkosten, abonnementen	17.450		28.400		29.867	
Incidentele lasten					1.359	
	504.706		478.193		439.374	
BATEN		€		€		€
Bijdragen parochianen Kerkbalans, collecten, misintenties, huwelijken en uitvaarten, kaarsen en giften, opbrengsten Vriendenloterij	249.850		241.600		230.313	
Functionele inkomsten O.a. adverteerders Drieluik	7.500		7.500		7.423	
Opbrengsten uit bezittingen/beleggingen Huur, erfpacht, zendmasten, beleggingen, begraafplaatsen	192.500		145.000		174.816	
Incidentele baten		-		-	1.220	
Nadelig saldo	54.856		84.093		25.602	
	504.706		478.193		439.374	

Geen publieke kerkdiensten meer in Parkhof

Op donderdag 10 maart hadden dominee Idelette Otten en pastoor Peter Ambting een gesprek met enkele medewerkers welzijn van Parkhof over hoe we verder gaan met kerkdiensten in deze tijd na Covid. Uitkomst van het gesprek is dat er geen publieke kerkdiensten meer plaatsvinden in Parkhof.

Door het creëren van huiskamers voor de individuele afdelingen en veranderingen in het maaltijdschema van Parkhof, wordt de grote zaal van het zorgcomplex intensiever gebruikt en is er geen plek meer voor kerkelijke vieringen. Daarnaast is uit inventarisatie van Parkhof gebleken dat de meeste bezoekers van de vieringen bewoners van Bottenstein en Hinderstein waren. De directie van Rijnhoven heeft geen verantwoordelijkheid voor de geestelijke zorg van deze bewoners. Dat is anders voor de bewoners van Parkhof

en daarom zal de geestelijke zorg voor deze bewoners op een kleinschalige manier verzorgd gaan worden door de geestelijk verzorger, pastoor en predikant. Als kerken vinden we het jammer dat we onze kerkdiensten niet meer "thuis" kunnen aanbieden aan de bewoners van Bottenstein en Hinderstein. Toch zijn we dankbaar dat we zo lang gebruik mochten maken van de faciliteiten van Parkhof en gastvrijheid mochten genieten.

Nu we niet meer in Parkhof kunnen vieren, nodigen we bewoners van Bottenstein en Hinderstein graag uit in onze kerken. Elke zondag om 10.00 uur, elke dinsdag om 12.00 uur en elke woensdag om 19.30 uur zijn er diensten in de Torengleinkerker. Elke zondag om 11.00 uur en elke donderdag om 19.00 uur zijn er diensten in de Willibrordkerker. U bent van harte welkom.

Laatste oproep rechthebbenden kindergraven grafvak U



Bezoekers van het kerkhof Vleuten vertellen aan de leden van het kerkhofteam Vleuten dat hen opvalt dat het onderhoudsniveau van de kindergraven in vak 'U' (direct links als u het kerkhof op gaat) in zijn totaliteit achter blijft bij het niveau van de overige vakken van het kerkhof.

Het vak 'U' is een vak met alleen kindergraven waarvoor in het reglement van het kerkhof staat dat "zolang de ouders leven" er geen

sprake is van aflopende grafrechten. De ouders zijn de rechthebbende van het graf, zijn onderhoudsplichtig en kunnen bepalen wat er met het grafmonument mag gebeuren. De kindergraven geven ook een eigen tijdsbeeld op het kerkhof dat sinds 1883 wordt gebruikt.

De commissie beheer kerkhof heeft de wens het onderhoudsniveau van de kindergraven vak 'U' te verbeteren. De heren Nico van Rossum en Nico de Rijk hebben hiervoor het initiatief genomen en willen graag de organisatie op zich nemen.

Met welke werkzaamheden kunnen we de kwaliteit van kindergraven vak U verbeteren?

- Op één niveau en hoogte brengen. Monumenten tijdelijk er afhalen grond aanbrengen en monumenten weer terug plaatsen.
- Bij het terug plaatsen van de monumenten de monumenten weer recht zetten.
- Onkruiden verwijderen en nieuwe plantjes plaatsen.
- Schoonmaken van de monumenten, voor zover dat mogelijk is.

We kunnen als vrijwilligers veel in eigen regie doen en vragen daarom een minimale vrijwillige bij-

drage van de rechthebbende en/of naaste familie van € 40,00 per graf. De verwachting is dat de werkzaamheden eind mei- begin juni kunnen worden uitgevoerd.

Inmiddels heeft al een groot aantal rechthebbenden ons laten weten dit initiatief te steunen. Zij hebben een minimale vrijwillige bijdrage van € 40,00 overgemaakt voor het bestrijden van de extra kosten.

Bent u rechthebbende of betrokene en wilt u ook meedoen?

Dat kan door een vrijwillige bijdrage van minimaal € 40,00 over te maken op de bankrekening NL94 RABO 0140 8827 15 t.n.v. Parochie Licht van Christus met vermelding van de naam van het kind dat op de grafsteen staat.

Vermeld ook svp uw emailadres zodat we u kunnen berichten over de voortgang.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak? Dat kan per mail aan de beheerder van het kerkhof Nico de Rijk. Email: kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl of telefonisch via: 06-57 33 35 07.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. Samen kunnen we het vak 'U' weer laten schitteren.

Team Kerkhof Vleuten

Trees Jong neemt afscheid als vrijwilligster

Na 50 jaar vrijwilligerswerk in diverse functies in de Willibrordkerk heeft Trees Jong onlangs afscheid genomen als vrijwilligster. Trees, die ongeveer 50 jaar geleden begon met de bezorging van het parochieblad, vervulde door de jaren heen verschillende functies binnen de parochie.

Zo was ze actief als lid van het parochiebestuur, voorganger in de avondwake en lector. Tot anderhalf jaar geleden las Trees regelmatig voor in de kerk en coördineerde ze de lectorengroep.

Na een herseninfarct en een periode van revalidatie heeft Trees besloten haar activiteiten als vrijwilliger te beëindigen. Gelukkig zullen we Trees nog wel zien als kerkganger op zon- en feestdagen.



Op woensdag 30 maart bezocht pastoor Peter Ambting Trees Jong om haar te bedanken voor haar jarenlange inzet en haar een bloemetje te overhandigen.

Uw hulp is nodig bij afscheid pastoor Los

Zoals u ook elders in deze Drieluik kunt lezen, neemt pastoor Los op 3 juli, tijdens een openluchtmis in de tuin van de pastorie van Vleuten, afscheid als pastoor van onze parochie. We vertrouwen erop dat we hem samen een mooi afscheid kunnen geven.



Internationale hapjes

In overleg met de pastoor is ervoor gekozen om alle gasten na de eucharistieviering een internationaal hapjesbuffet aan te bieden. Onze parochie is kleurrijk en kent mensen van verschillende culturen en nationaliteiten. We denken daar-

om dat we met uw hulp een geweldig buffet kunnen aanbieden. Zou u ook een bijdrage aan het buffet willen leveren door iets te bereiden of te bakken? Ook kunt u een financiële bijdrage geven, zodat de supportgroep in uw naam iets kan kopen voor het buffet.

Neem voor 12 juni contact op met zuster Lucia van de activiteitencommissie zodat zij kan inventariseren welk eten of welke giften we precies mogen verwachten: zuster.lucia@gmail.com of WhatsApp: 06-22097236. Alvast dank voor uw bijdrage.

Kaarten

Als dank voor zijn 34-jarige pastoraat willen we pastoor Los een map met herinneringen aanbieden. Alle parochianen, die dat willen, kunnen een kaartje maken voor deze map. Achter in de kerken liggen blanco A5 formaat dankkaartjes die u kunt meenemen en zelf creatief kunt vullen. U kunt uw beschreven of bewerkte kaartjes kwijt tot 12 juni in de daarvoor bestemde bussen achterin de kerken. Op 3 juli zullen we pastoor Los de map overhandigen als blijvende herinnering aan onze parochie.

Oproep cadeau pastoor Martin Los

Op 3 juli a.s. nemen wij als parochie afscheid van Pastoor Martin Los die ruim 34 jaar werkzaam is geweest in onze parochie. Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, stellen wij voor om hem met elkaar een afscheidscadeau te geven, zodat hij een mooie herinnering heeft aan alle jaren die hij in ons midden heeft doorgebracht. Er zijn al mooie bijdragen binnengekomen.

U kunt uw bijdrage storten op rekening **NL73RABO 0367 5034 17 t.n.v. parochie Licht van Christus o.v.v. afscheid Pastoor Los**. Wij hopen hem op 3 juli 2022 tijdens de openluchtviering een mooi cadeau te mogen overhandigen.

Synodale Weg - Slotsynthese

Beste parochianen, het pastoraal team heeft de afgelopen paar maanden zo'n 15 groeps gesprekken gehad over de Synodale Weg van de kerk. Van tieners tot senioren heeft iedereen gelegenheid gehad persoonlijke gedachten en ervaringen over onze Kerk, parochie en ons geloof te delen.

Hieronder kunt u de slotsynthese lezen die het pastoraal team heeft opgesteld voor het bisdom. Hierbij hebben we wat door u verteld is zo goed mogelijk verdeeld over de drie hoofdthema's die de bisschoppenconferentie heeft aangereikt.

Er zijn heel dringende zaken en persoonlijke ervaringen ter sprake gekomen, waarbij niet zelden andere perspectieven klonken dan die welke door de Rooms-Katholieke leer verkondigd worden. Het viel het pastoraal team echter op hoe openhartig en hartelijk dit gedeeld werd. Er klonk met andere woorden geen 'zure' of 'verbitterde' kritiek. Hierdoor bleek het tijdens de gesprekken ook mogelijk om te delen wat ons raakt en inspireert in ons geloof en in onze Kerk. Het pastoraal team is geraakt door deze openheid en eerlijkheid, en dankbaar voor het vertrouwen dat tijdens de ontmoetingen in elkaar gesteld is.

Hoofdthema 1 - Vieren

Samen vieren, of breder gemeenschap zijn in gebed en handelen, zorgt voor de nodige geestelijke voeding. Deel van een gelovige gemeenschap zijn, en dit concreet zien en ervaren, sterkt je in jouw geloof; je voelt je gedragen. Dit hebben wij nodig in een moderne cultuur die steeds minder ruimte laat voor geloof, religie en Kerk.

De Kerk – haar verworvenheden, haar verhalen, haar symbolen en rituelen, haar voorbeelden – kan een bron zijn om ons aan te laven. De liturgie en het vieren van de Sacramenten kan troostend en inspirerend zijn. Zij kan je helpen contact of relatie met God, met Christus, te ontdekken en te verdiepen in jouw leven. Keer op keer als wij samen vieren klinkt de uitnodiging om samen hier op aarde gestalte te geven aan Gods belofte en het Evangelie. De wereldwijde eenheid van de liturgie schept een bijzondere gemeenschap in onze Kerk; je kan je thuis voelen als je in een andere parochie in Nederland, of in het buitenland in een andere taal, de Eucharistie viert.

Maar de gewone wijze van vieren kan ook heel passief voelen; wij zitten en luisteren. Volkszang wordt gemist en niet gestimuleerd. De muziek en zang kan sober zijn of zelfs somber stemmen. In andere christelijke kerken lijkt de liturgie opgewekter te zijn en de muziek meer gevarieerd. De taal en tekens kunnen onduidelijk zijn voor nieuwkomers. Vaste gebeden worden te snel gemompeld waardoor je niet weet of niet meer bewust hoort wat er gezegd wordt. Op deze manier wordt liturgie een herhalingsoefening en kan onze wijze van vieren juist een hoge drempel opwerpen voor onszelf en voor nieuwe mensen die zich voorzichtig willen aansluiten. Mensen vragen zich

ook af of er naast de bestaande vormen geen laagdrempeliger vormen moeten komen waar mensen 'van buiten' zich meer welkom weten.

De betrokkenheid van parochianen op de parochie kan eenzijdig gericht zijn op de zondagsviering. De indruk is dat Protestante christenen breder actief zijn en elkaar ook doordeweeks treffen in gebed, studie of werk. Dit zou de internalisering van het geloof en het vermogen tot articulatie van het geloof kunnen stimuleren.

Is wellicht variatie in de prediking mogelijk? Niet enkel de monoloog door de priester, maar soms de homilie in dialoog met parochianen? Zijn er nieuwe vormen en wijzen van invulling mogelijk die verrassen maar wel passen bij de waardigheid van de Eucharistie? Naast de vrome ontmoeting tijdens het vieren is het belangrijk om daarna een informele ontmoeting te hebben met elkaar. Hierdoor ontstaat genegenheid en vriendschap binnen een gemeenschap. Ook deze synodale gesprekken smaken naar meer.

Hoofdthema 2 - Medeverantwoordelijkheid voor de missie

Het Tweede Vaticaans Concilie had bijzondere aandacht voor de medeverantwoordelijkheid van alle gedoopten, niet enkel de gewijde ambtsdragers, bij de verkondiging van het Evangelie door voorbeeld van leven, en in woord en daad. Dit werd als zeer stimulerend en bevrijdend ervaren. Er werden cursussen en opleidingen gestart voor parochianen om hen te vormen en voor te bereiden op deze betrokkenheid.

Onze parochie mag rekenen op de inzet van vele parochianen. Het is ondenkbaar dat wij Kerk en parochie kunnen zijn zonder deze ruime betrokkenheid. Toch klinkt ook onder deelnemers aan de gesprekken dat ze zich eigenlijk niet inzetten voor de parochie, dat ze wel komen 'halen' voor zichzelf maar niet 'geven' van zichzelf aan de gemeenschap.

Aandacht is nodig voor de missie thuis in het eigen gezin. Geloofsopvoeding begint daar, de parochie kan enkel ondersteunen. De zorg om catechese klinkt herhaaldelijk. Katholieke scholen doen nauwelijks aan godsdienstonderwijs en binnen de parochie zou een hogere deelname door parochianen aan de aangeboden volwassencatechese gewenst zijn.

Er klinkt tevens onbegrip en schaamte over de eigen Kerk, waardoor een zichtbare betrokkenheid bij de parochie, of een openheid over persoonlijk geloof, beperkt blijft. Er is hierdoor schroom om 'missionair' werkzaam en zichtbaar te zijn.

Het misbruik en hoe hiermee werd en wordt omgegaan door de leiding in de Kerk kan grote twijfel oproepen over het eigen geloof en of jij je nog wel thuis voelt in de Rooms-Katholieke Kerk, laat staan dat je hiervan getuigt.

Ook de verschijningsvorm van delen van de Kerk, de rijkdom, de eretekens, de machtspellletjes, stoten af. Wat heeft dit nog met het Evangelie van Jezus te maken? Zijn bijvoorbeeld de waardigheidstekens waar-



mee leiders zich tooien echt nodig? Of zijn dit overblijfselen uit een Romeinse cultuur die voorbij is, die een onnodige drempel opwerpt en mensen die op zoek zijn naar een christelijke Kerk afstoot? Onze missionaire opdracht betekent ook dat wij benaderbaar en toegankelijk zijn. Dit vraagt om deemoed.

Hiermee verbonden komt het priesterambt ter sprake en de waardering van vrouwen in de Kerk. Celibaat wordt gewaardeerd, het is mooi dat iemand zich zo radicaal wil geven voor geloof en Kerk. Maar is het niet mogelijk dat deze levensstaat voor priesters een keuze wordt naast gehuwd priesterschap? Binnen deze parochie was de vorige pastoor een voorbeeld van hoe het ook zou kunnen.

Wordt de rol van de vrouw wel voldoende gewaardeerd in de Kerk? Enerzijds wordt genoemd dat vrouwen geen priester kunnen worden, anderzijds wordt wel gezien dat vrouwen veel doen en vertrouwen krijgen in de parochie. Maar er zijn nauwelijks vrouwen zichtbaar en hoorbaar in het Vaticaan, en in leidinggevende en invloedrijke posities in andere delen van de Kerk. Waarom moet al het beleid door gewijde priesters – en dus mannen – bepaald en besproken worden? Daarnaast wordt ook opgemerkt dat het niet per sé om het priesterschap hoeft te gaan: de Kerk zou de vrouw meer waarderen door juist haar eigenheid en begaafdheid invloedrijker en zichtbaarder te maken.

Hieraan verwant wordt opgemerkt dat naast gewijde priesters en diakens alle gevormde leken, begaafde mannen en vrouwen, ruim ingezet zouden mogen worden in de zorg en leiding van de Kerk.

De missie van de Kerk is het Evangelie te verkondigen - de Blijde Boodschap- en gemeenschap rondom Christus te vormen. Het is juist Jezus' radicale uitnodiging, en hoe Hij de mensen aan de rand van de samenleving – zondaars, zieken en vreemdelingen – uitnodigt en raakt, waardoor het Christelijke geloof bijzonder en liefdevol is.

Het lijkt echter alsof de Rooms-Katholieke Kerk tegenwoordig het tegenovergestelde imago heeft in de maatschappij: de Kerk sluit ogenschijnlijk uit als je niet voldoet aan de hoge en vrome eisen aan levensinvulling, relatie en seksualiteit. In alle gesprekken, van tieners tot senioren, klonk onbegrip en zelfs

verontwaardiging over het buitensluiten van bijvoorbeeld homoseksuele en transgender mensen. Voor veel jonge mensen is het vanzelfsprekend dat er ook andersoortige relaties zijn dan man-vrouw. Is het niet mogelijk voor de Kerk om inclusiever te zijn? Is het ontvangen van de Sacramenten, in bijzonder de H. Communie, beloning voor een vroom en perfecte wijze van leven, of juist voedsel voor onderweg in ons kwetsbare, twijfelende en soms zondige zoeken? Laat de kerk nog ruimte om te groeien of bieden we alleen ruimte voor 'perfecte mensen'?

Ten slotte klinkt dat onze missionaire opdracht ruimeheid, openheid en vertrouwen mag uitstralen. De gedachte dat we een 'Heilige rest' moeten vormen is een vluchtweg. Dit klinkt vroom, maar eigenlijk geef je het dan op, het is een teken van angst. Een gezonde gemeenschap groeit juist, schrikt niet.

Hoofdstuk 3 - Dialoog in Kerk en samenleving

Gewaardeerd wordt de ruime oecumenische en interreligieuze dialoog. Hoewel met name de oecumenische kaders enkele decennia geleden ruimer leken te zijn. Niettemin wordt de Rooms-Katholieke Kerk ervaren als een geloofsgemeenschap in gesprek met andere christelijke kerken en religies.

Veel moeizamer lijkt de dialoog met de moderne cultuur te zijn, zoals reeds beschreven. Als voorbeeld werd een interview genoemd in Trouw en het Nederlands Dagblad met Mgr. Van den Hende en Mgr. De Korte wat moeizaam en zeer defensief verliep. De Kerk en kerkelijke sprekers lijken volledig te zijn verdwenen in de publieke media of voortdurend misverstaan te worden.

Een vraag die klinkt is of de Kerk zich ook kan laten gezeggen en vormen door veranderingen in de cultuur en maatschappij waar zij deel van uitmaakt? Is het per sé verwerpelijk als er anders gedacht wordt in onze tijd en cultuur dan binnen de Kerkelijke verkondiging? Hiermee wordt niet bedoeld dat de Kerk met alle winden mee moet waaien, maar het is wellicht goed als de Kerk onderzoekt of de H. Geest ook in de tijdsgeest zichtbaar wordt. Het synodale proces kan hier teken van zijn als open naar alle gedachten en meningen geluisterd wordt die parochianen delen.

Soms lijkt de Rooms-Katholieke Kerk te complex te zijn geworden. Hoe kan een wereldkerk alle stemmen, alle culturen die klinken recht doen? Het is mogelijk nodig en goed om weer naar de basis van onze Kerk terug te keren, namelijk zorg voor elkaar, zorg voor kwetsbare mensen, oftewel diaconie. Diaconie is uitdagend, het gaat verder dan veilig vieren en vaste vormen. Ook hier wordt een conflict gevoeld met hoe de Kerk tegenwoordig verschijnt aan de wereld: de reeds genoemde rijkdom, waardigheidstekens en machts-spelletjes. Wordt weer een eenvoudige, benaderbare en zorgzame Kerk. Hier vallen onze missionaire opdracht en de dialoog met de samenleving samen.

Pastoraal Team 'Licht van Christus'
Pastoor Peter Ambting
Yuri Saris, Pastoraal Werker

Reparatie klokkentoren Willibrordkerk

Afgelopen periode bleek een schoor van de stalen constructie waar de klokken van de Willibrordkerk aan hangen doorgeroest. Een mogelijk zeer kostbare reparatie leek onvermijdelijk.



Gelukkig schoot Jan van Doorn te hulp. Jan is in de omgeving geen onbekende als het gaat om het werken met staal. Op dit moment is hij werkzaam als technisch directeur van DSF, Dutch Steel Fabricators. Hij constateerde niet alleen dat de schoor was doorgeroest maar zorgde ook voor de oplossing.

Lassen in de toren was te gevaarlijk. Dus wordt er een nieuwe schoorconstructie ter vervanging van de oude constructie gemaakt en daarna in de toren vastgemaakt met klemmen.

Jan zal dit zelf doen met hulp van een medewerker van Matex, een bekende van hem. Hij brengt hiervoor niets in rekening. De materialen t.b.v. de schoorconstructie en de uren van de medewerker zijn een gift van Matex. De reparatie zal in april worden uitgevoerd.

Het bestuur is hen dankbaar voor hun belangeloze inzet. Echt een fantastische gift!

Ook een hartelijke dank aan Andre aan de Stegge en Sjaak Daalhuizen voor het meedenken.

Ferry Brokers, Lid parochiebestuur / communicatie

Op weg naar de toekomst

Onze toekomst kan er zo maar ineens anders uitzien dan waar we op rekenden: het verlies van een dierbare of baan, een natuurramp, een verschrikkelijke oorlog in je land waardoor je op de vlucht moet slaan of het (terug)vinden van God en Jezus in ons leven. Het kan ons leven op z'n kop zetten en dan we moeten nieuwe manieren vinden om ons hier toe te verhouden. De oorlog in de Oekraïne heeft afschuwelijke gevolgen en miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Tienduizenden zijn inmiddels aangekomen in Nederland en ook in onze parochie worden zij liefdevol opgevangen. Laten we met elkaar om hen heen gaan staan en ze op weg helpen in hun, hopelijk tijdelijke, nieuwe thuis, want de meesten willen natuurlijk zo snel mogelijk weer terug als dat veilig kan. Het herbergen van vreemdelingen, het spijzigen van de hongerige, het laven van de dorstige en het kleden van de naakten zijn werken van barmhartigheid. Met de PCI, de parochiesupportgroep en vele anderen proberen we de vluchtelingen zo veel mogelijk te helpen en zich thuis te laten voelen en ze een veilige, geborgen toekomst te geven. Uw ruimhartige paasgiften worden daar ook voor ingezet. Wilt u ook een bijdrage geven? Dat kan door de bovenstaande QR-code te scannen met uw mobiele telefoon. Dank u wel voor uw steun!



Vacature bestuurslid PCI

Als PCI kijken we ook naar onze eigen toekomst. Onze benoemingstermijn loopt eind 2022 af en één van de bestuursleden heeft aangegeven wegens persoonlijke redenen niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Daarom zoeken wij een nieuw bestuurslid voor de parochiële caritas instelling (PCI) van de Licht van Christus parochie. De PCI levert financiële hulp aan mensen binnen onze parochiegrenzen die dat nodig hebben. Het bestuur beslist op de hulpvragen, die wij veelal via de parochie of de buurtteams van de gemeente Utrecht binnenkrijgen. Van bestuursleden wordt een integere, onafhankelijke opstelling verwacht. Je moet betrokken zijn, maar ook rationele beslissingen kunnen nemen. Het is een vrijwilligersfunctie waar je gemiddeld 1 à 2 uur per week in moet steken. Vanwege de kwetsbaarheid van de cliënten is een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vereist en ook moet men belijdend rooms-katholiek zijn. De benoeming is voor vier jaar en vindt, op voordracht van de pastoor, plaats door de aartsbisschop van Utrecht. Het PCI bestuur is een klein, gezellig en slagvaardig team dat snel schakelt met elkaar. Het is dankbaar en mooi werk. Gezien de samenstelling van het bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe collega die bij voorkeur de rol van secretaris op zich wil nemen. Heeft u belangstelling of eerst nog vragen? Of wilt u een keer komen kennismaken? Neemt u dan gerust contact met ons op via pci@lichtvanchristus.nl of 06-83342037

Helpt u de PCI helpen?

Dat kan ook door ons attent te maken op mede-mensen in nood of door zelf hulp te vragen.



Neem voor hulp of vragen gerust contact op:
Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22
t.n.v. PCI Licht van Christus

Maaltijd met vluchtelingen

Op zaterdag 5 maart ontvingen pastoor Peter Ambting en zuster Lúcia Schnekenberg 5 vluchtelingen op de pastorie in De Meern. Het bezoek bestond uit een gezin met twee kinderen uit Syrië en een mevrouw uit Colombia. Pastoor Ambting kookte een Syrische maaltijd voor de gelegenheid en zuster Lúcia verzorgde voor het dessert een fruitsalade.

Het initiatief ontstond als reactie op de uitnodiging in Drieluik (nr. 2, 2022) om vluchtelingen uit te nodigen voor een etentje thuis. Pastoor Ambting: "Deze asielzoekers wonen in het AZC dat tijdelijk gehuisvest is in het Star Lodge Hotel aan de Biltsestraatweg in Utrecht. Hier delen ze met vier mensen een relatief kleine kamer en bovendien hebben ze weinig te doen. Een avond als deze is echt een uitje voor ze. Omdat de Portugese taal en de Spaanse taal redelijk dicht tegen elkaar aan liggen, kon Zuster Lúcia makkelijk in het Portugees het gesprek aangaan met Mirjam die Spaans spreekt. De rondleiding door de kerk maakte veel indruk op de gasten, die allemaal katholiek



waren. Ook vonden de kinderen het leuk om wafels te bakken met zuster Lucia. De Syrische gasten spraken alleen Arabisch, maar pastoor Ambting had een Syriër, die al enkele jaren in Nederland woont en beide talen spreekt, uitgenodigd om te vertalen. Het werd een gezellige avond. Wilt u ook een groepje vluchtelingen een leuke avond bezorgen? Dan kan dat via Eet Mee voor deelname aan het project Come & Eat

Utrecht. Meer informatie vindt u via: website www.eetmee.nl of telefoon 030-2213498. Ook kunt u pastoor Ambting of zuster Lúcia vragen naar hun ervaring. Zie voor meer informatie ook Drieluik nr. 2, 2022. Wilt u ook de Syrische maaltijd bereiden die de pastoor voor de vluchtelingen kookte? Ga dan naar de volgende link: <https://foodness.nl/recept/arabische-rijst-kabsa-met-kip-amandelen-en-rozijnen-uit-syrie/>

Kerkhoven oases van rust

Kerkhoven zijn in de lente, zomer en winter groene oases in een dorp of stad. Een plek waar bezoekers tot rust kunnen komen en afstand kunnen nemen van het dagelijks leven. In de winter als de sneeuw gevallen is geeft dat een zeer bijzonder beeld.

Het kerkhof in Vleuten is van 1883 en samen met het pastoriegebouw en de Willibrordkerk een Rijksmonument. Het kerkhof is een plaats met karakter waar de geschiedenis van Vleuten goed zichtbaar en voelbaar is. Door van het kerkhof een plek te maken waar het fijn verblijven is, draagt dit bij aan menselijk welzijn en zingeving. Niet alleen de mensen genieten van het kerkhof. Het is ook een plek voor flora en fauna die de cyclus van het

leven op die manier tastbaar maken. Een bekende uitspraak die het belang van een kerkhof verwoordt :

"Er wordt gezorgd voor de doden die dat zelf niet meer kunnen. De doden zelf merken daar niet zoveel van. Maar wel wie achterbleef. Zij kunnen herdenken en troost vinden."

Als u deze tekst leest is het wellicht rond de Pasen. Met Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. Elk jaar in april is er een opname van de beplanting op de algemene gedeelten van het kerkhof Vleuten. De planten die de winter niet hebben overleefd worden door vrijwilligers vervangen door nieuwe planten zodat het kerkhof er met Pasen weer optimaal onderhouden uitziet. Het kerkhof is een



waardige plaats voor gedenken en herdenken waar we kunnen genieten van de rust, de flora en de fauna. Samen zorgen voor een troostvolle plek waar je ook volop kan genieten van rust en groen.

Team Kerkhof Vleuten



Kinderspágina



Wij brengen iedereen geluk

Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen" (Mc 16,15)



Na Jezus' dood komen Zijn leerlingen in de bovenzaal bij elkaar. Ze zijn verdrietig en denken na over wat er gebeurd is.



De verrezen Jezus verschijnt in hun midden, stelt hen gerust en geeft hen de moed om de wereld in te gaan en te vertellen wat ze gezien en gehoord hebben..



Petrus en de andere apostelen gaan de hele wereld over om aan ieder mens te vertellen over de Liefde van Jezus en het geluk dat Hij ons geeft.



Van Nicole uit Centraal-Afrika:
Een meisje uit mijn klas had een zak chips en was ervan aan het eten. Mijn vrienden hadden trek en vroegen of ze er ook wat van mochten hebben.



Ze bleef er alleen van eten. Toen herinnerde ik me dat ik wat snoepjes had meegenomen en ik dacht eraan om ze aan iedereen aan te bieden.



Ik deelde mijn snoepjes uit en mijn klasgenoten waren er blij en ik ook.

Aandacht voor elkaar



GEBOREN

19 februari

Sarah

dochter van Chao en Dorith
Zhou-Claushuis



OVERLEDEN

24 februari

**Geertruida Magdalena
de Wit-Jansen (Truus)**

op de leeftijd van 89 jaar
weduwe van Ton de Wit

De crematie was op 2 maart

16 maart

Albertus Nicolaas Kragten (Ab)

op de leeftijd van 87 jaar
echtgenoot van Roelie
Scheerhoorn

De uitvaart was op 23 maart in
de Mariakerk met aansluitend
begrafenis



Als een lopend vuurtje

Beste trouwe lezers van Drieluik,

Hier weer een nieuw Lopend vuurtje met een zin die ons aanzet om het goede nieuws te vertellen.

**“Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.”
Marcus 16:15**

Door lief te hebben en door te vergeven wordt mijn hart verrijkt met barmhartigheid en kan ik de noden van anderen beter begrijpen. Dan kan ik, als het moment daar is, de mooiste dingen van mijn innerlijk meedelen. Dan zal de ander, geraakt door Gods liefde in ons, zijn aanwezigheid ervaren. Het Evangelie groeit in ons in de mate waarin het wordt beleefd.

Voor de volledige tekst zie: <http://www.focolare.org/nederland/>

Iedereen wil helpen

Vanaf 14 maart hebben we hier op Mariënkroon ruim 40 Oekraïners tijdelijk te gast. Het is interessant hoeveel er in beweging komt. De Oekraïners worden getraceerd op lekker eten, dat aangeboden werd door de voedselbank. De vriezers zitten vol met eten voor de komende tijd. Dagelijks wordt er gratis brood bezorgd. De gangen staan vol met shampoo, luiers, speelgoed en kleding. De kinderen hebben de skelters al ontdekt en er zijn plots gratis fietsjes aangeboden.

Maar het blijft niet alleen eenrichtingsverkeer. Er is maar één man bij al deze vluchtelingen en laat die nu net heel technisch zijn. Hij blijkt een goede klik te hebben met de technische dienst op het terrein. En Google translate zorgt voor de communicatie.

Een groepje vrouwen gaat in de tuin helpen en al snel zie je de borders compleet bladvrij.

Dit geeft hoop!

Martin

Vluchtelingen helpen!

Zoals u misschien al heeft gezien, zijn er regelmatig vluchtelingen in onze kerken aanwezig. We zijn blij met deze presentie, want de aanwezigheid van vluchtelingen in de kerk geeft binnen de kerkmuren een afspiegeling van wat er op dit moment in de maatschappij gaande is. Ook maakt hun aanwezigheid ons als gemeenschap meer divers en laat het zien dat geloven de grens van nationaliteit overstijgt.

Contacten met vluchtelingen brengen ook hulpvragen met zich mee. Zo merken we bijvoorbeeld dat er soms een taalbarrière is. We zoeken daarom mensen die Arabisch, Russisch of Oekraïens spreken en kunnen helpen met vertalen. Verder willen de Oekraïners graag contact met landgenoten die ook in de wijk als vluchteling zijn opgenomen. Graag wil ik deze mensen met elkaar verbinden, zodat ze elkaar tot hulp kunnen zijn. Zou u contacten door willen geven? Tenslotte zoeken we chauffeurs om de vluchtelingen op te halen en thuis te brengen voor en na de zondagse eucharistie.

Wilt u een WhatsApp berichtje of een e-mail willen sturen? Mail dan naar: zuster.lucia@gmail.com of WhatsApp naar: 06-22097236

Alvast dank.

Zr. Lúcia Schnekeberg, Parochie Support Groep

TienerPagina

4

WvL

WOORD VAN LEVEN

Marcus 16:15

"Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen."

Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus voor ons is gestorven. Hoewel Hij geen schuld had werd Hij gekruisigd en gaf Hij zijn leven voor ons.

Met Pasen vieren we dat Hij is opgestaan. De dood blijkt niet het laatste woord te hebben. Jezus verschijnt daarna op verschillende momenten aan zijn leerlingen.

Ze voelen eerst een grote vreugde, al begrijpen ze nog niet waarom ze van binnen zo blij zijn. **Later begrijpen ze dat Hij in hun midden is.**

In de laatste ontmoeting met zijn leerlingen roept Hij hen op om het Evangelie te verkondigen en om het goede nieuws overal te vertellen:

*dat Hij onze zonden op zich heeft genomen,
dat Hij ons wil vergeven en we altijd weer opnieuw mogen beginnen,
dat Hij ons oneindig lief heeft.*



"Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen."

Ook belooft Hij dat na zijn vertrek de Heilige Geest zal komen.

Hoewel Hij niet meer fysiek bij hen zal zijn, ervaren ze toch zijn aanwezigheid. En nog steeds kunnen wij die ervaren.

De Heilige Geest geeft ons **kracht en inspiratie** om onze naaste lief te hebben ook als het moeilijk is,

geeft ons **moed** om het goede nieuws te vertellen

en maakt ons **enthousiast** om samen met anderen te bouwen aan een wereld van vrede, waarin Hij in ons midden kan zijn.

ERVARING VAN ROBERT (NIEUW ZEELAND)

"Met een groep jongeren uit onze regio zijn we begonnen aan een project van herstel en verduurzaming van de haven van Porirua. Bij dit initiatief zijn ook de autoriteiten en mensen uit de buurt betrokken.

Ons doel is ervoor te zorgen dat er weer schoon water kan stromen en dat visserij zonder vervuiling weer mogelijk wordt. Het initiatief maakt iedereen enthousiast en er is een grote saamhorigheid onder alle medewerkers ontstaan."

www.focolare.nl



1e Heilige Communie in Vleuten

De communicanten hebben er inmiddels alweer een paar lessen op zitten! In de les van afgelopen zondag 27 maart heeft Yuri een aantal lessen herhaald. Dit is over namen in het algemeen maar ook over die van God en Jezus. Daarnaast is herhaald hoe je in de vriendenkring van Jezus komt.

In deze 3e les wordt ingegaan op het hebben van vrienden. De kinderen mochten om de beurt vertellen wie hun beste vrienden zijn, en waarom? Wat doe je met je beste vrienden? De kinderen gaven aan dat je met je beste vrienden speelt, leert en elkaar helpt of troost als het nodig is. Op de vraag wie er weleens gegeten heeft bij zijn of haar beste vriend of vriendinnetje, kwamen veel vingers tevoorschijn. Leuk om te zien. Jezus ging namelijk ook vaak eten met Zijn vrienden. Jezus kwam geregeld bij de mensen thuis om te praten over God en de Hemel, over vriendschap en liefde en ondertussen aten ze samen.

Yuri vertelde het verhaal over de Tollenaar Zacheus. Deze tollenaar was niet geliefd bij de mensen omdat hij meer geld vroeg dan nodig was. Op een dag ziet Jezus Zacheus verstopt in een boom voor de boze mensen. Jezus nodigt hem uit om bij hem te komen eten en tijdens het eten vertelt Zacheus eerlijk wat hij heeft gedaan. Opvallend is dat Jezus niet boos is maar hem direct vergeeft en hem vraagt het nu goed te maken met de mensen. Zacheus luistert en doet dit en hij begint aan iedereen geld te geven. Niet alleen het geld dat hij gestolen heeft maar ook nog wat extra geld om het goed te maken! Dit verhaal geeft aan dat door samen te eten je, naast het feit dat het nodig is om te kunnen groeien, ook naar elkaar toe groeit door het samen delen. Eten met elkaar brengt je bij elkaar. Dit is letterlijk aan één tafel als figuurlijk dat je tot elkaar komt door het delen van verhalen met elkaar in liefdevolle openheid en eerlijkheid.

Na afloop sloten de kinderen aan bij de lopende kerkdienst en aan het einde ervan mogen ze naar voren komen om te vertellen wat ze hebben geleerd. Dit blijft altijd een spannend moment voor ze en dat is logisch. Maar samen met de priester komen ze eruit en laten ze zien dat ze weer veel hebben geleerd. De volgende bijeenkomst voor de communicanten was met Palmzondag!

Namens de ouders, Marie-José en Bea

Vorbereitung Erste Heilige Communie in De Meern

Inmiddels zijn de kinderen in De Meern volop bezig met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie op 12 juni a.s.. De kinderen hebben al drie lessen gehad van pastor Yuri Saris in De Schalm. Wat ontzettend fijn dat dit weer kan! Desondanks zijn er af en toe nog kinderen die niet mee kunnen doen vanwege ziekte. Gelukkig kunnen deze kinderen de les terugkijken want pastor Yuri maakt bij afwezigheid van kinderen altijd een video opname van de les.

In één van de vorige uitgaves van Drieluik heeft u al een verslag kunnen lezen van de eerste bijeenkomst waarin het ging over de naam van God: JHWH, dat betekent: "ik zal er zijn".

In de tweede les hebben de kinderen vooral stilgestaan bij hun eigen naam. Wat betekent jouw naam? En waarom heb je deze naam gekregen? Heb je ook doopnamen? En waar komen die namen vandaan? Ook hebben de kinderen gesproken over de naam van Jezus. Deze betekent: "God helpt" of "God redt". De kinderen mochten opschrijven welke mensen er allemaal bij Jezus horen. En daarbij mochten ze de belangrijkste naam niet vergeten, namelijk die van hen zelf. Door de doop zijn de kinderen opgenomen in de vriendenkring van Jezus!

In de derde les ging het over vriendschap. Wanneer ben je vrienden met iemand? En eet je als vrienden

ook wel eens samen? Pastor Yuri vertelde het verhaal over de tollenaar Zacheüs. Zacheüs doet allemaal verkeerde dingen maar toch eet Jezus met hem samen. Zacheus vertelt Jezus dat hij spijt heeft van alles wat hij gedaan heeft en vervolgens vergeeft Jezus hem al die vervelende dingen. Samen eten kan de vriendschap tussen mensen versterken. Daarom at Jezus ook graag samen met mensen. Als de kinderen 12 juni hun Eerste Communie doen, gaan ze ook samen met Jezus eten en worden ze goede vrienden met Jezus! Op 6 maart was er in de Mariakerk een speciale gezinsviering vanwege de vastentijd. Ook daarbij waren de kinderen aanwezig. Tijdens de preek sprak pastoor Ambting met de kinderen over de vastentijd en hoe je kunt vasten.



Inmiddels zijn de kinderen ook begonnen met geld sparen voor het goede doel. Door het doen van klusjes, het opzij leggen van zakgeld of het verkopen van zelfgemaakte spulletjes, zamelen de kinderen geld in voor de Speelgoedbank in De Meern.

De komende tijd gaan de kinderen verder met alle voorbereidingen voor de grote dag op 12 juni!

Namens de ouders, Margriet van Nispen



Wake voor Oekraïne

Op 12 maart werd er in de Mariakerk in De Meern een Oecumenische gebedswake voor vrede in Oekraïne gehouden. Het initiatief voor deze wake werd genomen vanuit de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern en Parochie Licht van Christus. Voorgangers in de gebedswake waren dominee Idelette Otten, diaken Wim van den Dool en pastoor Peter Ambting. De zang werd verzorgd door een samengesteld parochiekoor onder leiding van Vincent Doek en Lysenko Koor onder leiding van Inna Ogarok. Het Ave Maria van Saint Saens werd gezongen door Elena Bazhenova onder begeleiding van Dick van Dijk.

In de goed gevulde Mariakerk werd op een ingetogen wijze gebeden en gezongen voor vrede. Het gebed was, volgens sommige bezoekers, door de passende muziek en gezangen, soms zelf ontroerend.

De contante collecte die gehouden werd na de wake heeft bijna tweeduizend Euro opgebracht. De parochie heeft daarom 1000 Euro kunnen overmaken naar Giro 555, naar de samenwerkende hulporganisaties en 1000 Euro naar het door Lysenko Koor voorgedragen doel, een aggregaat voor een ziekenhuis in de Oekraïense stad Dolyna. Lysenko Koor meldde ook dat er in de dagen na de wake nog ruim 500 Euro aan giften via de bankrekening is binnengekomen.

Pastoor Ambting bedankt alle koorzangers, vrijwilligers en anderen die hebben bijgedragen aan het welslagen van de wake. Van Lysenko Koor mocht de parochie een briefje ontvangen waarin zij hun dank uitspreken voor alle bijdragen aan "hun doel" in Oekraïne.



Lezingen van de maand

Zondag 24 april

**2e zondag van Pasen
(Beloken Pasen)**

1e lezing Hand 5:12-16

2e lezing Apok. 1:9-11a,
12-13,17-19

Evangelie Joh 20:19-31

Zondag 1 mei

3e zondag van Pasen

1e lezing Hand 5:27b-32,
40b-41

2e lezing Apok 5:11-14

Evangelie Joh 21:1-19

Zondag 8 mei

4e zondag van Pasen

1e lezing Hand 13:14, 43-52

2e lezing Apok 7:9 + 14b-17

Evangelie Joh 10:27-30

Zondag 15 mei

5e zondag van Pasen

1e lezing Hand 14:21-27

2e lezing Apok 21:1-5a

Evangelie Joh 13:31-33a, 34-35



AGENDA

23 april 2022 tot 20 mei 2022

Activiteiten Parochie

24-04-22	10:30	Koffie na de H.mis
01-05-22	10:30	Koffie na de H.mis
08-05-22	10:30	Koffie na de H.mis
15-05-22	10:30	Koffie na de H.mis

Overige activiteiten De Schalm

29-04-22	17:00	Gezellig Samen Eten
18-05-22	15:00	Kinderfilm

5 mei zijn wij gesloten i.v.m. Bevrijdingsdag.

Voor alle andere activiteiten: zie onze website.

Huiskamer van de Wijk

Op woensdagochtend is de Huiskamer van de Wijk. U bent van harte welkom vanaf 9:30 uur voor een kopje koffie, een praatje en een spelletje. Toegang is gratis.

Doe café

Op de dinsdag van 13:30 tot 16:00 uur is er handwerken, klaverjassen en sjoulen. Toegang is gratis.

Haak- en Breicafé

Op de vrijdagochtend het Haak en Brei Café, een creatieve ochtend waar u in een gezellige sfeer kunt breien of haken. Mocht u hier nog niet handig in

zijn of u heeft niet de juiste materialen dan is dat geen probleem, onze vrijwilligster Ria vindt het geen probleem om u op weg te helpen. Toegang is gratis.

Gezellig Samen Eten

Gezellig Samen Eten heeft een 3-gangendiner voor de prijs van € 12,50 inclusief een consumptie. U bent van harte welkom.

U moet wel van te voren reserveren via tickets@schalmdemeern.nl of 0306662609. Tot ziens in De Schalm.

Workshop-Nieuw in de Schalm !

We starten met elke maand een workshop voor volwassenen en voor de kinderen.

Op 11 en 12 mei is zijn er workshops. Reserveren: tel 030-6662609 of tickets@schalmdemeern.nl. Vol is Vol. Zie voor verdere informatie onze website.



VASTENACTIE

Uitnodiging aan de dames, meezingen op 1 mei 2022

Op zondag 1 MEI kun je meezingen in het KOOR in Vleuten (11 uur). De liedkeuze is geïnspireerd op Maria.

De bloeiende lentemaand die aan haar is toegewijd, kleurt deze 3e zondag van Pasen. Behalve een Gloria uit Lourdes, het Festive Alleluia, staat ook een Ave Maria op het programma. De partijen kun je thuis al oefenen. Deze zijn beschikbaar (evt ook opnames). Als je mee wilt doen laat dit tijdig weten aan Karin van der Helm (helmdm@planet.nl)

Vastenmarkt Kindernevendienst

De kinderen van de kindernevendienst hebben 4 weken van de Vastenperiode geknutseld voor het goede doel; De Mayaboeren in Guatemala. Er is gewerkt vanuit het thema "Kijk eens in de spiegel" en verschillende knutsels werden er gemaakt van mooi spiegelende CD's.

Zo zijn er dromenvangers gemaakt, eierdopjes of waxinelichthouders, er werd gras gezaaid in CD-hoesjes en mooie hangers in de vorm van vogels, haasjes en kuikentjes gemaakt. De laatste zondag hebben de kinderen zelf lekkere cupcakejes versierd voor bij de koffie. Zondag 3 April werd dit project afgesloten met de verkoop van alle gemaakte spullen en lekkernijen. Zowel in De Meern als in Vleuten was na de viering een marktkraam ingericht.

De markt van de kindernevendienst heeft € 656,71 opgebracht voor de Vastenactie 2022. Wij zijn erg trots op iedereen die hier zo enthousiast aan heeft meegewerkt!

Armoede in Leidsche Rijn



U-in-de-Wijk heeft Antoinette Crawford-Smit, directeur van een basisschool in Leidsche Rijn, geïnterviewd. In Leidsche Rijn is de armoede minder zichtbaar dan in bijvoorbeeld Overvecht, maar Crawford komt het zeker tegen op haar school. Zij wil meer aandacht voor deze problemen en laat zich daarbij inspireren door de Alliantie Kinderarmoede. Kijk hier voor het interview: <https://www.youtube.com/embed/IW2hbE55TYA>
In sommige gevallen kan onze PCI (Parochiële Caritas Instelling) hulp geven aan mensen die bijvoorbeeld een nieuwe ijskast of een fiets niet kunnen betalen. Bel 06 833 420 37 of mail naar pci@lichtvanchristus.nl. Daarnaast is er het stadsdiaconaat voor alle soorten hulp. Bel diaken Jouke Schat op 06 839 39 740. Discretie verzekerd. Kijk ook op <https://rkdu.nl/hulpvragen/>

Doopvieringen

Willibrordkerk Vleuten	Mariakerk De Meern	gezamenlijke voorbereidings avond
29 mei	26 juni	8 mei
5 juni	28 augustus	14 augustus
4 september	25 september	14 augustus



De doopvieringen zijn op de zondagmiddag om 12.30 uur. Meer informatie over dopen in onze parochie en het totale overzicht van de doopvieringen kunt u lezen op onze website onder 'sacramenten'. Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot het pastoraal centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur of per email dopen@lichtvanchristus.nl



Pastoraal team

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl
Taakveld sacramentsbediening,
bestuurszaken en liturgie

Yuri Saris, pastoraal werker
Taakveld catechese, jongeren en jonge
gezinnen, saris@lichtvanchristus.nl

Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohlleen 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

**Marja van Overveld en
Monique Donga** secretaresses

**Pastoraatsgroep voor ideeën en
aanbevelingen**
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Parochiebestuur

Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer J.P.M. Oomes
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. M.A.G. Becking-Groeneveld
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Communicatie
De heer F.J. Brokers
brokers@lichtvanchristus.nl

Beheer
Mevr. W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van
financiële aard (ook voor het indienen
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Fondsenwerving
Vacature

Algemene info Parochie

Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van
de te noemen naam of intentie, datum,
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur
in het pastoraal centrum,
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening
NL73RABO 0367503417
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik
Parochie Licht van Christus

Kerkradio
Kim Hugen, t: 030 6774571 (financiën)

Algemene info Mariakerk

Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

**Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk**
Raborekening
NL58RABO 0140800719
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info Willibrordkerk

Pastoor Ohlleen 34
3451 CC Vleuten

**Misintenties en overige bijdragen
Willibrordkerk**
Raborekening
NL79RABO 0367500787
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 030 6771509

Mortuarium Vleuten
Mevr. Jeanette Tersteeg
t: 06-48610017

DRIELUIK

Informatieblad van en voor
de parochie

LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl

23e jaargang nummer 4
23 april t/m
20 mei 2022

REDACTIEADRES
Pastoor Ohlleen 36
3451 CC Vleuten
drieluik@lichtvanchristus.nl
t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van
Doorn, Monique Verhoof, Cristine
Oostendorp, Henny Zegers,
Jeroen Ploeg, Lisette Oskam,
Martha Goedings (illustraties) en
vrijwilligers voor verspreiding

VERSPREIDING

Coördinatie en distributie:
De Meern: fam. Voskuilen
tel. 030-6661496
Vleuten: Nel van Rooijen
tel. 06-52107756

**Voor vragen, aanmeldingen,
wijzigingen en advertenties:**
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl
t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING

Van Rooijen Grafisch, Vleuten
www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid
binnen de parochiegrenzen.
De kosten worden betaald uit de
opbrengst van advertenties en
donaties van de lezers.

INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK

Nummer	Periode	Inleverdatum
5	21 mei 2022 t/m 17 juni 2022	2 mei
6	18 juni 2022 t/m 22 juli 2022	30 mei

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.



**Stichting Parochieel Sociaal
Cultureel Centrum**

Hét buurtcentrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl



CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

VAN ROOIJEN
grafisch 

Odenveltlaan 3 Vleuten | vanrooijengrafisch.nl | 030-6772730



OOSTBORG BV
TEGELZETTERSBEDRIJF

**ALS HET OM
VAKWERK
GAAT!**

WWW.OOSTBORG.NL

DEN HAMSTRAAT 9 ■ 3451 BM VLEUTEN ■ T. 030 - 6772421

Uw Groenteman
JAN BOS 

Ver(s)weg de Beste!

Pastoor Ohlhaan 21
3451 CB Vleuten
Tel. 030 - 6771307

 [janbosuwgroenteman](https://www.facebook.com/janbosuwgroenteman)

VAN LINT B.V.

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Atelier
'Het Eikeblad'

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of 030 6774540 (*'s avonds ook bereikbaar*)
ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

 **Vermey Uitvaartzorg**



Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022



Uitvaartzorg Eefje

Mag ik u bij de hand nemen
wanneer u afscheid moet nemen
en er zoveel verdriet in uw leven is?



Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl • www.uitvaartzorg-eefje.nl

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

Miltenburg Groen
Hoveniers

Veldzicht 53
3454 PW De Meern
Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Brokers
ADVOCATEN & MEDIATORS

Betrokken
& dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten
T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl



Marianne Gels- van Selm

Pedicurepraktijk Enghlaan 2 Utrecht
T 030-245 1251 E info@medicalfootcare.nl
www.medicalfootcare.nl

matex deuren



Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

www.matexdeuren.nl | 030 662 90 29



Wanneer een naaste overlijdt...

dan belt u Barbara

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Vleuten

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders. Samen met u, familie en vrienden maken we het afscheid van uw geliefde zo persoonlijk en warm mogelijk. En ondersteunen wij u bij uw verlies. Voor, tijdens en na de uitvaart. Wilt u er vast eens over praten? Of voor uzelf reeds alles regelen en daarmee straks veel besparen? Bel ons gerust: **030 296 66 66**



barbarauitvaart.nl

steenhouwerij
Joh. Jansen & Zn.

Specialist in ambachtelijke grafmonumenten

U bent bij ons van harte welkom voor een vrijblijvend advies.



Gansstraat 130 - Utrecht - 030 251 69 55
www.steenhouwerijjansen.nl

Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique
van Dommelen

030 - 666 75 77

Leidsche Rijn
uitvaartverzorging



uitvaartverzorgingleidscherijn.nl

DE HOORZAAK

ZORG | KWALITEIT | INNOVATIE

TWIJFELT U AAN UW GEHOOR?

Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies of bel voor een afspraak: **030-666 44 44**

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden.

www.dehoorzaak.nl

Winkelcentrum Vleuterweide Voor de Burchten 278 Vleuten

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN



THEMATERWEG 8 HAARZUILENS 06-54 33 84 22 WWW.DEHAARSEGAARD.NL

Bakker Verkerk

Puur ambacht sinds 1636

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide 030-7115667 www.bakkerverkerk.nl